

StraatReünie De Bazelstraat 7 juni 2026

Het gaat maar door, hadden we 3 mei de eerste StraatReünie van het jaar, de volgende staat alweer op scherp: we gaan dit keer aan de slag voor de huidige en voormalige bewoners van de De Bazelstraat. Op 7 juni gaat het gebeuren.

We starten als vanouds met een inloop vanaf 14 uur, om 15 uur een **diapresentatie** over de geschiedenis van Zuilen, toegespitst op de De Bazelstraat en we sluiten af om 17 uur. (Onnodig te melden dat de toegang geheel gratis is, maar dat een vrijwillige bijdrage wel op prijs gesteld wordt, zodat we de toegang voor iedereen **gratis** kunnen houden.)

De woningen aan deze straat werden gebouwd in opdracht van woningbouwvereniging 'Zuilen'. Deze De Bazelstraat is onderdeel van Complex 2 van deze woningbouwvereniging. Samen met o.a. de La Croixstraat, M. de Klerkstraat, Van der Pekstraat en de Hanrathstraat werden deze straten aangelegd op een **opgespoten stuk zand**. Het hele complex lag nogal geïsoleerd en kreeg de wijkaanduiding: 't Zand.



De Bazelstraat in 1976. Foto Het Utrechts Archief.

Het Museum van Zuilen is rolstoeltoegankelijk en kijkt uit naar uw komst. Het is wel erg fijn als u even laat weten dát u komt (en met hoeveel personen). Bel hiervoor tijdens de **openingsuren** van het museum (woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur) naar 06 20565655 of mail naar info@museumvanzuilen.nl

Terugblik op de vorige StraatReünie.

De Sweder van Zuylenweg StraatReünie werd goed bezocht, we wijkten uit naar de Westvleugel om iedereen een goede plek te kunnen bieden. Mooie mix van nieuwe- en voormalige bewoners. Zij hebben een **gezellige middag** beleefd.



In een ruime kring zittend kon iedereen de presentatie goed volgen. Nadeel is dan wel dat niet iedereen op de foto staat...

Buurtcentrum Zuilen geopend.

Ooit begonnen als het 'Pastoor Schiltehuis' – grotendeels gefinancierd uit de erfenis van pastoor Schilte – werd na het afbranden daarvan in 1979 een nieuw buurthuis gebouwd: 'Buurthuis Zuilen'. In 2013 werd de tekst die op de luifel van het Pastoor Schiltehuis stond teruggeplaatst op de gevel.

Het Buurthuis Zuilen werd enige jaren geleden – te duur in onderhoud, aanpassen werd nóg duurder – gesloopt en besloten werd voor volledige nieuwbouw die dan ook energieneutraal zou worden. Tijdens de eerste presentatie van de plannen aan de omwonenden in 2022(?) vroeg het Museum van Zuilen aan de architect of een vitrine voor het Museum van Zuilen kon worden opgenomen in de plannen. Het idee werd enthousiast door hem ontvangen, én uitgewerkt!

Zaterdag 9 mei was de officiële opening door wijkwethouder Dennis de Vries. En hij kon al direct zien hoe mooi de vitrine geworden is.

De vitrine is gevuld met speelgoed dat werd gemaakt door de werknemers van Werkspoor. Van namaak Mecano tot complete trein en van poppenstoeltjes tot tram, van alles konden ze maken.



Onze volgende tentoonstelling komt eraan: 'Verenigingen in Zuilen'.

Op de oude locatie is ook al eens een tentoonstelling geweest over verenigingen, toen toegespitst op niet meer bestaande verenigingen. Voor de nieuwe tentoonstelling wordt het wat breder getrokken en gaat het om allerhande verenigingen – vooral sportverenigingen.

Ondanks een behoorlijke collectie die we 'in huis hebben' doen we hier graag een oproep voor een uitbreiding van de collectie.

We zoeken bijvoorbeeld naar foto's van activiteiten, groepen, wedstrijden, bijeenkomsten enz. Maar ook filmpjes van 'uw' club zijn welkom, en zoals een goed museum betaamd zijn natuurlijk vaantjes, wedstrijdbekers, medailles, clubkleding en instrumenten van harte welkom,

Maar we kijken ook naar statuten, clubblaadjes, ledenboekjes, oprichtingsactes enz.



Heeft u nog iets liggen? Alstublieft, mail naar info@museumvanzuilen.nl Vermeldt uw naam, eventueel uw telefoonnummer, om welke vereniging het gaat, wat voor materiaal u heeft en of u het wilt schenken of in bruikleen wilt geven. Daarna neemt iemand van het Museum van Zuilen contact met u op.

De laatste wandeling (met gids van het Museum van Zuilen) van het seizoen is op 7 juni voor 'de oudste buurtjes'.

Op 7 juni staat de wandeling van het Museum van Zuilen door de oudste buurtjes (van Nieuw-Zuilen) op de kalender. Voor geïnteresseerden voor deze wandeling [klikt u op deze link](#). De wandeling gaat door bij deelname van ten minste acht personen. We stellen niet graag iemand teleur, dus wacht niet te lang met uw aanmelding!

Nog meer wandeling

Route door Zuilen tijdens Stadsdag-Rondstruindag

Op dinsdag 2 juni en zondag 7 juni organiseert Stichting Vlam de Stadsdag-Rondstruindag: Van Stathe tot de stad van nu. Ook Zuilen doet mee met een route langs winkels, ondernemersverhalen en herinneringen uit de wijk.

Voor deze route is gebruikgemaakt van oude foto's en interviews van het Museum van Zuilen.

Let op: het museum zelf is op 2 en 7 juni gesloten (met uitzondering voor de bezoekers van de StraatReünie op 7 juni natuurlijk). De trefpunten voor de route zijn Buurthuis De Beatrix en The Colour Kitchen in het Vorstelijk Complex (aan de Prinses Christinalaan). Vanaf 1 juni zijn de routes te vinden via www.stichtingvlam.nl.

Op zoek naar een leuk Vaderdagcadeau?

Boekje Jos van Sambeek GEBOREN IN UTRECHT



U heeft er al vaker over kunnen lezen. De in 2024 overleden schrijver van de column in het AD, met de rubriek *Het Geboortehuis* heeft in zijn testament bedongen dat zijn erfenis naar het Museum van Zuilen moest, maar dat daarvan € 3.000 gebruikt moest worden voor de uitgave van een boekje met een bloemlezing uit de bijna 600 columns.

Dat boekje werd vorig jaar, 28 mei, de geboortedag van Jos, gelanceerd. Met recht gebruik ik hier het woord 'gelanceerd' de eerste druk was namelijk binnen 24 uur uitverkocht.

Een tweede ongewijzigde druk werd besteld, ook die is inmiddels ruim uitverkocht en dus is besloten een derde druk te bestellen.

Die is inmiddels binnen en de verkoop daarvan verloopt ook weer voorspoedig. Voor de liefhebber die het nog niet heeft: het is te koop voor € 17,50 bij Boekhandel Broese aan de Oudegracht, Boekhandel Steven Sterk in de Servetstraat en Boekhandel Bijleveld aan het Janskerkhof.

Maar natuurlijk gedurende de openingstijden (woensdag t/m zaterdag van 10 tot 17 uur) ook in het Museum van Zuilen, Schaverijstraat 13 (in de Werkspoorfabriek).

Opsturen doen we ook, maar dat kost 5 euro meer (porto en boekverpakking).