

WAT EEN FEEST WAS DAT!

Vol spanning keken we uit naar de zevende januari. Het was natuurlijk een schitterend idee van Hennie Beukers en er is door hem, samen met heel veel anderen, van alles aan gedaan om een en ander zo goed mogelijk te laten verlopen.

Maar 400 mensen – allemaal 70 jaar of ouder – snel naar binnen loodsen – januari, ja het was inderdaad koud – door de ‘douane’ en verwijzen naar de meest geschikte locatie. Hoe doe je dat? Het was allemaal nieuw voor ons! Nooit eerder gedaan: een reünie op zo’n grote schaal. Maar het is gelukt! Met dank aan meer dan 50 vrijwilligers kon iedereen gladjes naar binnen en op zoek naar bekenden.

Het heeft heel wat hoofdbrekers gekost, maar de vloed aan positieve en enthousiaste reacties geeft wel aan dat het een groot succes was.

Het Popkoor Zuilen zong het Zuilens Volkslied, (foto) verschillende Zuilense verenigingen waren aanwezig met een standje, de feeststemming gonsde door het hele gebouw. Het werd een evenement waar we nog lang met plezier op terug kunnen kijken.

Om u een indruk te geven van die middag hierbij een korte impressie: https://www.youtube.com/watch?v=s1Ecf4a4s_0



StraatReünie De Lessepsstraat 11 februari 2024

We gaan weer over tot de orde van de dag. Dat wil zeggen, de eerste StraatReünie voor 2024 zit er al aan te komen.

Ditmaal de De Lessepsstraat. Eén van de eerste straten van Nieuw-Zuilen, gebouwd in opdracht van de woningbouwvereniging ‘Zuilen’. Dus: een oude straat, waar veel over te vertellen is.

Een piepklein stukje van de sluisertillen we even voor u op:

Op nummer 4 woonde de familie Vliegthart. Een zoon van het echtpaar Vliegthart weet nog ‘als de dag van gisteren’ dat het tijdens het voetballen op straat kon gebeuren dat de bal een enkele keer terecht kwam in de tuin van nummer 8. Die was je kwijt! Daar hielp geen lieve moeder aan: ‘En die man kon harder lopen dan de voetballende jeugd.’

Op nummer 29 zat een winkel waar tabaksartikelen verkocht werden. De winkel begon onder de naam Coöperatie ‘Oostenburg’ maar kreeg een andere naam, een die mooi aansloot bij de vestigingsplaats: Sigarenmagazijn ‘Galvani’.

Aan de overkant van de De Lessepsstraat zat de slagerij Adr. Kok. Hij had een startkapitaal van f 500,- toen hij hier aan de slag ging. Nadat Kok verhuisde naar de Amsterdamsestraatweg, kwam in dit pand een zetbaas. Later werd dat J. van Schuppen die hier als zelfstandig slager verder ging.



De Lessepsstraat in een vroeg bestaan.

Enfin, voor het hele verhaal moet u toch maar even naar de StraatReünie komen. Het feestje begint om 14 uur, om 15 uur een kleine lezing met dia’s over het ontstaan van Zuilen en de De Lessepsstraat in het bijzonder, en om 17 uur sluiten we af. Welkom dus, het is gratis, rolstoel toegankelijk, dus wat let u.

Onze nieuwe tentoonstelling: Etalage naar het verleden Winkels in Zuilen

Onze vorige tentoonstelling heeft extra lang gedraaid om ook in de planning van scholen mee te doen.

De nieuwe tentoonstelling heeft een geheel ander thema, zoals de titel al doet vermoeden. Het is een tentoonstelling die ‘het winkeltje op de hoek’ onder de aandacht brengt.

Zuilen kende dit fenomeen als geen ander. Uiteindelijk waren het er vele honderden. Zoveel zelfs, dat we ook voor deze tentoonstelling ons een specifieke focus permitteren: extra aandacht voor de melkboer/kruidenier, de bakker, slager, groenteboer en... de sigarenwinkel.

Een feest van herkenning, met o.a. De Gruyter en de HaKa, maar ook het ‘plakje worst?-mes van slager Dorrestijn, interviews met (nazaten) van Zuilense winkeliers, enz.

Op maandag 5 februari gaat Sjaak van Es (vierde generatie slager Van Es) de tentoonstelling om 15:00 uur openen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor wie erbij wil zijn. Als u bij deze opening aanwezig wilt zijn kan dat alleen als u zich opgeeft via telefoonnummer 06 20565655.

In een tentoonstelling over

Hoorn, later wordt hij de gemeente-architect van Zuilen.



Anno 2024 moet iedereen van het gas af, maar in 1928 werd het gebruik van gas nog flink gepromoot.

Ook zeer welkom was het verhaal dat we kregen van een zoon van slager Van Schuppen. Hij zette de geschiedenis van zijn vaders winkel voor ons op papier, compleet met foto. Prachtige aanvulling van de collectie.



winkels in Zuilen mag ‘De Gruyter’ natuurlijk niet ontbreken. Gelukkig hebben we veel van deze grootgrutter in huis om u te laten genieten.

Nieuwe aanwinsten

Bijzonder blij werden we van twee prachtige tekeningen die we deze maand kregen. Beide werden in 1928 getekend door W.C. van



Slagerij Van Schuppen in 1954.