

StraatReünie J.M. de Muinck Keizerlaan en de Jacob Jonkerlaan, 1 mei aanstaande.

We zijn weer een paar maanden verder het jaar in en nu de beperkende maatregelen ons (en u!) de vrijheid geven de StraatReünie-formule weer op te pakken, blijkt het een dankbaar werkje wat we doen. En met plezier. Vandaar dat we uitkijken naar uw komst op de StraatReünie voor de (oud)bewoners van de J.M. de Muinck Keizerlaan die we op 1 mei 2022 (aanstaande zondag dus) organiseren. Welkom! Net als de eerste keer (januari 2012) horen we graag uw belevingen van de laan. De 'laan' die ooit begonnen is als 'kade', dat zullen de echte ouderen onder u natuurlijk wel weten.

Maar weet u ook waar het zand vandaan kwam om de sloot in de middenberm mee te dempen? Dat werd geschonken door de directie van de Demkafabrieken, vormzand dat in de fabriek gebruikt was.

Het is gebleken dat ook de vernieuwde StraatReünies gewaardeerd worden. Bezoekers van de voorgaande edities geven duidelijk aan het te waarderen: oude kennissen (weer)zien, maar ook contact te hebben met de huidige of juist vroegere bewoners. Dus welkom 1 mei bij de StraatReünie J.M. de Muinck Keizerlaan. **Locatie:** Museum van Zuilen, Schaverijstraat 13 Utrecht-Zuilen.

Aanmelden is nog steeds gewenst. Dat kan op twee manieren: mail naar info@museumvanzuilen.nl of bel naar 06 20565655. We kijken uit naar uw komst! De StraatReünie begint om 14 uur. Na een uurtje kennismaken met elkaar, start om 15 uur een kleine lezing over Zuilen in het algemeen en de J.M. de Muinck Keizerlaan in het bijzonder. Om 17 uur sluiten we af.



Utrecht (Zuilen), J. M. de Muinck Keizerlaan

Over de J.M. de Muinck Keizerlaan en de Jacob Jonkerlaan

Een kleine indruk over ons verhaal van zondag:

Voor een wandeling door de J.M. de Muinck Keizerlaan maken we gebruik van de stratengids die door de gemeente Utrecht in 1940 is uitgegeven. Hierin staan alle Utrechtsche en Zuilense straten, met per huisnummer de naam van de hoofdbewoner en zijn of haar beroep.

In die periode hebben nog maar weinig vrouwen een ander beroep dan 'huisvrouw' en dat beroep wordt niet vermeld. Het blijkt dan ook dat 1940 nog lang geen 'computertijdperk' is en men veel langer over de samenstelling van het boek heeft gedaan dan nu het geval zou zijn. De opnamedatum is vermoedelijk rond 1938.

Dat houdt ook een behoorlijke beperking in. De laan is dan namelijk nog lang niet volgebouwd, we kunnen u alleen vertellen wie er rond 1938-'39 woonden.

De woningen in deze rustige laan werden bijna allemaal bewoond. Omdat de brug over de Vecht nog (lang) niet in beeld is, kunnen we op onze wandeling van de rust in deze laan genieten.

Als we de J.M. de Muinck Keizerkade in 1938 inlopen vanaf de Daalseweg (Burgemeester Norbruislaan), dan doen we dat aan de oneven kant, rechts dus. Op

nummer 3 woonde W.C. van Asperen, hij was handelaar in tabakspijpen.

De nummers 9 en 11 huisvestten beide een werktuigkundig ingenieur. In het laatste – op dat moment bewoonde – huis aan deze kant woonde J. Beugels, hij was machinefabrikant.



De Machinefabriek van Jos. Beugels stond langs de Fortlaan (en regelmatig onder water, omdat de Vecht overstroomde). Beugels maakte machines voor het maken van fietsspaken. De afzet was vooral naar landen achter het IJzeren Gordijn.

1 Bij de Prinses Irenelaan steken we over. Op deze hoek komt nog het winkelcentrum 'De Vecht', dat in 2020 werd gesloopt om plaats te maken voor appartementen. De negen winkels die De Vecht vormden werden geopend door de toenmalige burgemeester van Utrecht, Jhr. de Ranitz. Hij stak op 21 november 1957 negen vuurpijlen de lucht in, na iedere pijl ging een winkeldeur open.

We lopen terug naar de Daalseweg. Hier staan meer huizen. Op nummer 16 woonde H. van Vals, hij was onderwijzer en gaf les op de openbare scholen in

Zuilen (eerst op school 1, later op school 4). Op nummer 10 had de gemeentevontvanger van Zuilen, de heer Plomp, zijn kantoor. Het was een dependance van het gemeentehuis.

Op nummer 6 woonde nóg een onderwijzer, H. van der Geer. Op de scholen in Zuilen komen we geen Van der Geer tegen. Wie we wel tegenkomen is de bewoner van nummer 4, de heer J.P. Lamie. Hij was ambtenaar bij de gemeente Zuilen. Volgens de overlevering heeft de gemeentevontvanger ook een tijdlang kantoor gehouden op nummer 2-bis. Daar heeft na de annexatie ook de ex-burgemeester van Zuilen, O. Norbruis gewoond.

Het is in 1938 nog een beetje kale bedoening in de laan. Dat wordt goedgepraakt als na de Tweede Wereldoorlog het gemeentebestuur besluit om aan het begin van deze laan, in de middenberm, die is ontstaan na het dempen van de sloot in 1948, een monument voor de Zuilense verzetshelden op te richten.



Bouwfase Verzetsheldmonument.

StraatReünie Marconistraat super gezellig.



Echt ouderwetse gezelligheid tijdens de StraatReünie voor de Marconistraat.

Veel nieuwe aanwinsten

Tientallen werktekeningen die de heer Bouwman maakte. Bouwman was tekenaar bij Werkspoor en maakte vele tekeningen. Ook de passers (waaronder een stokpasser) en pennen, teken-schablonen die hij bij het maken van de tekeningen gebruikte. Na het overlijden van haar vader schonk zijn dochter dit aan het Museum van Zuilen. Mooie aanwinst voor de collectie. Dank u wel.

Net zo blij waren we ook met het 'Gezangenbundeltje van de Chr. Kampeerstichting'. Gebruikt door de heer Van Tricht, lid van de Zuilense Jongelingsvereniging. Kortom, een maand om op terug te kijken!