

StraatReünie Abraham Kuypersstraat 6 maart

Alwéér? Dat hoor ik u denken. Inderdaad, vorig jaar werd ook de StraatReünie aangekondigd voor de Abraham Kuypersstraat. Maar die zou vanwege Corona in een Zoom-variant plaatsvinden. Daarvoor bleek te weinig animo. De belofte werd door ons gedaan: zodra we weer fysieke StraatReünies mogen organiseren (na de reeds geplande) is de eerste de Abraham Kuypersstraat.

En, belofte maakt schuld, dus nodigen we, nu het weer mag, de huidige en voormalige bewoners van de straat, en ieder ander die het leuk lijkt om erbij te zijn, uit om zondagmiddag 6 maart de StraatReünie bij te wonen. Locatie: Museum van Zuilen, Schaverijstraat 13 Utrecht-Zuilen.

Aanmelden is dringend gewenst. Dat kunt u op twee manieren doen: *telefonisch*, 06 20565655 of via een mailtje naar info@museumvanzuilen.nl. We kijken uit naar uw komst!

De StraatReünie begint om 14:00 uur. Na een uurtje kennismaken met elkaar, start om 15:00 uur een kleine lezing over Zuilen in het algemeen en de Abraham Kuypersstraat in het bijzonder. Om 17:00 uur sluiten we af.



De Abraham Kuypersstraat. Foto: Het Utrechts Archief

Over de Abraham Kuypersstraat

Abraham Kuypers (1837-1920) was oprichter van de eerste politieke partij (ARP) in ons land en heeft zich als minister-president (1901-1905) onder andere ingezet voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeid.

De Abraham Kuypersstraat maakt deel uit van het eerste complex dat werd gebouwd door de woningstichting 'Eigen Haard'. In de (ook in Zuilen) verzuilde samenleving aan het begin van de vorige eeuw, werden voor verschillende zuilen aparte woningbouwverenigingen en -stichtingen opgericht. Naast de algemene woningbouwvereniging 'Zuilen', de Rooms-katholieke 'Prinses Juliana en de Socialistische 'Utrecht' werd voor de gereformeerde leden van Rehoboth 'Eigen Haard' opgericht. Het complex grenst van de Amsterdamsestraatweg tot aan de Abraham Kuypersstraat en van de Marnixlaan tot aan de Keucheniusstraat. Daarmee is dit de zuidelijkste bebouwing van Zuilen.

Herinneringen van G. Selles

Het Museum van Zuilen heeft aan bezoekers (van de StraatReünies) altijd de oproep gedaan om de mooiste, leukste, dierbaarste enz., herinnering op papier te zetten. We kregen van de oud-bewoner G. Selles uit Groen van Prinstererstraat het volgende verhaal, waarbij ook de Abraham Kuypersstraat een rol speelt:

'De *ligusterhagen* en afgeschermd tuintjes waren ideaal om verstoppertje in te spelen. Op straat spelen was in mijn jeugd nog redelijk veilig, er was weinig autoverkeer. Later speelden we

vaak *honkbal* op de plantsoenen tussen de rijbanen op de Marnixlaan. [De Marnixlaan maakte toen nog geen deel uit van de ringweg om Utrecht: bij de Vecht was nog geen brug, en de St.-Josephlaan liep dood.]

Tót de *Parkpolitie* verscheen, dat waren mannen in groen uniform, op de fiets en die stuurde je van het gras af, met de mededeling dat je de volgende keer een bekeuring zou krijgen. Daar wisten wij wel wat op: We zetten bij voorbaat de hekken van de brandgang tussen Abr. Kuypersstraat en Groen van Prinstererstraat open en gingen dan honkballen. Als dan de "parkpik" verscheen renden we vanaf de Abr. Kuypersstraat de brandgang in, de parkpik kwam er op z'n fiets achteraan.

Alleen had ik me snel achter de haag bij Lith verstopt en trok achter de parkpik het hek dicht. Mijn makkers deden hetzelfde in de Groen van Prinstererstraat en toen stond de man nogal verdwaasd te kijken en moest noodgedwongen ergens bij een achterdeur aankloppen. Dat viel nog niet mee, want dat waren vrij diepe achtertuinen.

Wij speelden ook vaak in het *Julianapark* en daar heeft die parkpik wraak genomen door mijn vriendjes op te sluiten in een houten schuurtje, hij had alleen niet gezien dat er ook een grote bijl in het schuurtje stond.'

Herinneringen van S.J. Seinen

Oud bewoner van de Abraham Kuypersstraat, dominee Seinen, stuurde ons zijn *herinneringen* aan de straat in de Tweede Wereldoorlog:

'In de Tweede Wereldoorlog werd op een dag in "onze wijk" een *razzia* gehouden. De Duitsers begonnen in de Groen van Prinstererstraat en heel veel

jongens en jonge mannen uit die straat *vluchtten* naar bekenden in onze straat, de **Abraham Kuypersstraat**.

Toen de Duitsers in de Groen van Prinstererstraat klaar waren gingen zij naar de volgende straat. Iedereen verwachtte dat dit de Abraham Kuypersstraat zou zijn. Het zou een dubbelslag geweest zijn, niet alleen de mannen van de Abraham Kuypersstraat immers, maar óók nog de mannen uit de Groen van Prinstererstraat die zich daar schuilhielden.

Onze *gebeden* werden echter verhoord, er gebeurde een wonder: de Duitsers sloegen onze straat over en niemand werd opgepakt!'



Op de achterkant van deze foto schreef de heer S.J. Seinen: 'De witte hekken bij de Abraham Kuypersstraat 1932.' Het is een foto van de nog jonge heer Seinen, met zijn moeder bij een ezel.

Nieuwe aanwinsten

We zijn sinds enkele weken weer open, dat zal u niet verbazen.

Ons verbaasde het wel dat de 'stroom van nieuwe aanwinsten' onmiddellijk weer op gang is gekomen.

Foto's, *knipsels*, kranten, brochures en nog véél meer! Twee zeer bijzondere aanwinsten, waar al

lange tijd naar werd uitgekeken kwamen binnen. De heer Van Galen beloofde al lang geleden het tafelvoetbalspel dat zijn vader bij Werkspoor voor hem maakte.

Corona enzo vertraagde de komst. Maar *eindelijk* was het zover. Wat een bijzonder spel.' de spelers aan de ene kant zijn in de clubkleuren van Elinkwijk en de andere spelers zijn van USV.

De *netjes* van de doelen waren in de loop der jaren (70 jaar oud!) vergaan, maar één van onze *vrijwilligsters* haakte nieuwe netjes en onze 'gepensioneerde meubelmaker' maakte nieuwe exemplaren van de vier verloren gegane *handvatten*.

Samen met een in de Tweede Wereldoorlog gemaakt koperen gaskomfoor, een koperen warmwaterkruik, foto's en oorkondes was het feest compleet.



De heer en mevrouw Van Galen bij het geschonken tafelfoetbalspel, gemaakt door zijn vader.

Een andere *grote* aanwinst voor het museum kwam van de zoon van een andere Werkspoorder. Die maakte voor zijn zoon een pracht van een houten speelgoedtrein. Echt een complete trein: stoom-

locomotief, tender, bagagewagen en twee personenwagens.



De houten speelgoedtrein, gemaakt door de heer Ten Have, weknemer van Werkspoor.

En dan nog...

Er gebeurde nog veel meer de afgelopen maand. Vrijdag 25 februari werd 'eindelijk' het prachtig gerenoveerde schild 'Hofleverancier' onthuld door wethouder Klaas Verschuure.

Aan de gevel van het pand Edisonstraat-Ampèrestraat hing al vanaf 1931 het schild waaruit blijkt dat bakker Amsing Hofleverancier was. Maar in de loop der jaren vervaagden de kleuren en uiteindelijk had het schild bijna de kleur van de bakstenen muur waartegen het bevestigd was.

Met dank aan de gemeentelijke werkgroep Directe Voorzieningen werd het schild prachtig geres-taureerd.

Hiervoor kwam de vakkennis van pas van Gerard-Joost Esscher (die kent u natuurlijk als mede-eigenaar van 'De Parel van Zuilen', het restaurant in het Voormalig gemeentehuis van Zuilen.)

De restauranthouder als restaurateur, het kan dus echt, en het resultaat is bijzonder mooi geworden.



Het pand van bakker Amsing, nog zonder het wapenschild.

De bakkerij van Amsing stond op de Helling te Utrecht. Er waren verschillende filialen, zowel in Utrecht en Zuilen.

Het vervoer van de broden naar de verschillende filialen deed de heer W. van Haarlem, wiens bedrijf

uitgroeide tot het nog steeds bestaande *verhuisbedrijf* Van Haarlem in De Meern.



Iets later in de tijd: een statieportret van het pand, nu mét het wapenschild.

De bakfietsen liet Amsing maken door Wim van 't Hoog, die ze bouwde op 'Het landje van Amsing' aan het eind van de Balderikstraat. Van 't Hoog begon later een *garagebedrijf* en startte in een oud-filiaal van Amsing.

Veel Zuilense geschiedenis dus. Allemaal te veel om op een tekstbordje te plaatsen op de gevel bij het schild.

Daarom werd gekozen voor het plaatsen van een stoeptegel met een qr-code. De tegel werd gelijk met de onthulling van het Hofleverancierschild onthuld door wethouder Klaas Verschuure en ondergetekende.



Wethouder Verschuure en uw redacteur staan klaar om de stoeptegel met het verhaal over bakkerij Amsing te onthullen, een en ander onder toezienend oog van de heer Nuwenhuis van de werkgroep Directe Voorzieningen.



Daar is de tegel met het verhaal. Met dank aan de huidige gebruiker van het pand: garage van Angeren, met ook een lange geschiedenis in Zuilen, en óók een garage in een voormalig pand van Amsing!

Toch was de koek nog niet op. Bij het praatje na de **onthulling** werd en-passant een archiefdoos naar mij toegeschoven. Hierin zaten vele officiële documenten die de annexatie van Zuilen betreffen. Ook hierin zitten prachtige plattegronden, getekend in de aanloop naar de annexatie.



Één van de vele prachtige plattegronden.

Zo hebben we duidelijk dit keer weer een goedgevulde *Zuilense Nieuwsbode* voor u kunnen schrijven.

Anderhalve pagina groot. Normaal is vanouds één pagina. Maar om de rest van deze pagina te vullen met wéér een oproep om donateur te worden, of vrijwilliger(ster), daarmee willen we u niet iedere maand lastig vallen.

(Maar reken er maar op dat we het wel weer gaan doen...