



## 6 september aanstaande: StraatReünie Edisonstraat

Het Museum van Zuilen heeft vanaf januari 2010 meer dan 80 StraatReünies georganiseerd: voor alle 'Zuilense' (van vóór 1954) straten en ook al een aantal herhalingen.

Op het nieuwe adres Schaverijstraat 13 gaan we met de vernieuwde StraatReünie van start. In de loop van de jaren hebben we veel materiaal – foto's en verhalen – erbij gekregen. Bovendien zijn ook op de Edisonstraat veel nieuwe bewoners komen wonen, die we graag deelgenoot maken van de rijke geschiedenis van de straat waarin zij zijn komen wonen. Vanwege de corona-maatregelen houden we twee sessies: van 13 tot 15 uur en van 15 tot 17 uur. Om 14 en 16 uur een kleine lezing over de Edisonstraat. De toegang is ook nu weer gratis.

Belangrijk: meld uw komst! Dat kan door middel van een mailtje naar [info@museumvanzuilen.nl](mailto:info@museumvanzuilen.nl) of via ons telefoonnummer 06 81036662. Geef alstublieft aan welke periode u wilt komen en met hoeveel personen u komt.



### Het Museum van Zuilen en de StraatReünies

Het was ruim tien jaar gelden de eerste straat waarvoor we een StraatReünie organiseerden. Spannend: is het een formule die aanslaat? Vinden mensen dit leuk? Hoe druk gaat dit worden? We moesten het allemaal mee gaan maken. De keuze 'welke straat eerst' was niet zo heel moeilijk: het werd de StraatReünie voor de Daalseweg, de oudste weg tussen Utrecht en Zuilen. De Edisonstraat heette tot september 1949 ook Daalseweg en werd dus onderdeel van die eerste reünie. Maar deze twee wegen liggen door kanalisatie (Prins Bernhardlaan) en nieuwbouw wel erg ver uit elkaar. Vandaar dat we nu besloten hebben ons specifiek te richten op de huidige en voormalige bewoners van de Edisonstraat.

### Winkels in de Edisonstraat

Het fenomeen 'de winkel op de hoek' lijkt in de Edisonstraat te zijn uitgevonden. Niet alleen op vrijwel iedere hoek, ook in het midden van de straat vinden we ondernemers.



Kapperswinkel van de heer en mevrouw Morsman.

Het begon al op de hoek Sweder van Zuylenweg: Tjepkema rechts en 'De Concurrent' aan de overkant (hoewel... daarvan was het postadres Sweder van Zuylenweg). Sigaren verkocht Van Mourik op nummer 4.



Winkel op nummer 4 van de heer Van Mourik

Melkhandel Stam, (opvolger van de heer De Ruig) de fietsenwinkel van Meeuwssen (die later een 'patatzaak' van zijn winkel maakt en waar al vele jaren snackbar 'Edison' zit.

Even verderop zat de winkel van Limburgia, waar je terecht kon voor zakjes kolen. Voor de deur van deze winkel stond na de Tweede Wereldoorlog ook iedere 'derde Pinksterdag' een aantal bussen van 'Pluck den Dagh'. Zij vervoerden die dag de leden van de buurtvereniging 'Zuilens Vreugd'

naar de bestemming van hun jaarlijkse dagje uit.



Glunderende gezichten: het jaarlijkse dagje uit gaat beginnen voor de leden van Zuilens Vreugd (alleen voor de bewoners van de Edisonstraat en de Balderikstraat).

Op de hoek St.-Ludgerusstraat zaten drie winkels: kruidenier Smitje, aan de even zijde slager Bosch en aan de overkant (oneven) groenteboer Post. Aan de even zijde zat de garage waar transportbedrijf Van Angeren zijn garage had en de enorme vrachtauto's repareerde en stalde. Op de hoek Ampèrestraat zat een verkoop-punt van bakkerij Amsing en daar tegenover een sigarenwinkel.



Vrachtauto's van Van Angeren vervoerden vooral bakstenen.

Maar daarmee zijn we nog niet aan het einde van de Edisonstraat: we komen nog langs het winkeltje van Bertus van Keulen, de kapperswinkel van de heer en mevrouw Morsman, de melkhandel (en

later zelfbedieningswinkel) van Toon van Schaick, de drogisterij Mijnke, die op de hoek aan de andere kant kruidenier De Kroon als collega had.

Vanaf hier wordt het wat winkels betreft minder. tegenover de Marconistraat zat schoenmakerij van Ieperen, en op de hoek De Lessepsstraat zat slagerij Lamme.



De heer Lamme ging van start onder de naam: Slagerij 'De Tijdgeest'.

Lang niet alles en iedereen hebben we hier kunnen noemen. Maar we mogen de Edisonstraat niet verlaten zonder de bewoners van het (toenmalige) nummer 100 te noemen. Daar woonde namelijk de familie Van Ling, waarvan de heer des huizes in Zuilen bekend stond als de Bokkenboer.



Familie Van Ling, mét bokkenwagen, voor de deur van nummer 100.