

Nieuwe tentoonstelling in het Museum van Zuilen:
Zuilen in de Tweede Wereldoorlog

Vanaf 5 mei 2018

Gratis entree



ZUILEN IN DE TWEEDE WERELDOORLOG



Met foto's van de over de Amsterdamsestraatweg marcherende gemobiliseerde militairen, het graven van de loopgraven en schuilkelders, het Noodhospitaal, het Verzet, de Distributiedienst, Werkspoor en Demka (die zich uiterst sociaal opstelden voor hun werknemers), slachtoffers waaraan nog nauwelijks bekendheid werd gegeven, de Bevrijdingsfeesten en nog veel meer.

Voor deze tentoonstelling hebben we gebruik gemaakt van heel veel foto's. Maar we hebben ook heel veel artikelen die een beeld geven van de ellendige tijd. Zoals de houten koffer van Henk Bloemink, toen in dienst van de NS. Hij werd met vele collegae tewerkgesteld in Duitsland en kreeg voor het vervoer van zijn spullen een houten koffer. Vader Bloemink ging mee, zoonlief droeg de koffer.

Maar onderweg zei zijn vader: 'Jij gaat niet naar Duitsland, maar stapt in de tram naar Zeist, naar oom Piet en tante Truus, waar jij mag en moet onderduiken!' Hij dook onder – en het Museum van Zuilen kreeg 70 jaar later zijn koffer!

Museum van Zuilen
Amsterdamsestraatweg 569
3553EH Utrecht
030 2443078
www.museumvanzuilen.nl

Openingstijden:
Woensdag t/m zaterdag van 10 tot 17 uur