

KLANT AAN HET WOORD



Wat weet een klant te vertellen over een winkel in Zuilen

HET WOORD IS AAN SANDY STULEN, DIE TOKO DE WAAG/ INDRADJAJA BESCHRIJFT

Als liefhebster van de Aziatische en Surinaamse keuken, kom ik graag in verschillende Toko's. Toko de Waag/ Indradjaja op de Prins Bernhardplein in Zuilen is toch de Toko waar ik het liefste kom. Ze hebben een uitgebreid assortiment van vers vlees, kip, vis, verse maaltijden, groente, kruiden en exotische producten. Ook non-food artikelen zoals borden, kommen, stomers en nog veel meer worden er te koop aangeboden.

Een gezellige kleurrijke en geurrijke winkel. Maar vooral de vriendelijkheid, behulpzaamheid en de vrolijkheid van de mensen die er werken zorgen dat ik er graag kom. De medewerkers helpen je graag met het vinden van de juiste producten. En hoe leuk is het dat je tijdens het winkelen kan genieten van heerlijke muziek, waardoor je vanzelf dansend je boodschappen in je winkelmandje doet.

Buiten de internetsite tokodewaag.nl, is de Toko ook te vinden op sociaal media (Facebook). Hier deelt eigenaar Winston graag recepten en houdt je op de hoogte van de laatste aanbiedingen. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid, dus je kan je volle boodschappen direct in de auto plaatsen. Kortom, Toko de Waag is de Toko waar de echte kookliefhebber naar één bezoekje altijd weer terug zal komen.



De meest uitgebreidste, compleetste, vakkundigste, gezelligste en klantvriendelijkste toko van Utrecht. Standaard bij Toko De Waag en uniek in de tokowereld: wekelijks 101 aanbiedingen

Zuilen Magazine

Nummer 2 - Maart 2015



Zuilen is een sterke gemeenschap
Een gesprek met wijkwethouder Jongerius

Tour de France:
Vibe van ideeën en initiatieven

De parel van Zuilen

Ex-Zuilenaren aan het woord

Wandelen over de Amsterdamsestraatweg

ROKADE

Winkelcentrum

Doornburglaan 7, 3554 EP Utrecht



www.rokade-utrecht.nl

Tour de France: vibe van ideeën en initiatieven



DOOR MARCEL REIJMERINK

Dat Zuilen tijdens de Grand Départ van de Tour de France in Utrecht (eerste week van juli) in een Chasse Patate komt te zitten, is onwaarschijnlijk. Integendeel! Zuilen zal flink meeprofiteren van de wielervibe die de eerste van juli over en door onze stad zal varen. De eerste gesprekken over wat er in Zuilen tijdens de Grand Départ-week allemaal mogelijk is, vonden afgelopen week plaats. Tal van vrijwilligers en professionals melden zich nu al met leuke ideeën en reeds ingezette initiatieven. Uiteraard ligt de primaire focus op de stad. Er zullen tussen 500.000 en 800.000 wielertoeristen onze binnenstad bezoeken. Maar dat neemt niet weg dat er in de wijken van Utrecht niets gebeurt. Zeker niet in Zuilen en Ondiep, waar de Tour in de tweede etappe dwars doorheen rijdt, over de Marnixlaan, langs het Julianapark. Wat kunnen we in Zuilen verwachten deze zomer?

ZUILENS FESTIVAL

Allereerst -we schreven het al eerder- komt er een groot evenement in het Julianapark. Twee dagen lang op zaterdag en zondag 4 en 5 juli zal er veel Franse muziek zijn: klassiek en chansons. Er komen Franse hapjes, de ondernemers van Zuilen zullen zich presenteren. Als het weer mee zit, kan dit wel eens



het top-evenement buiten het centrum van Utrecht gaan worden.

ONDERWIJS

Naast cultuur is er ook aandacht voor (fiets)onderwijs. De tourkaravaan van de projectorganisatie Le Tour Utrecht 2015 gaat ook scholen langs om het fietsen en het grootste wielerevenement te promoten. Er zal in Zuilen (en Ondiep) een parcours komen waar basisschoolleerlingen veilig hun fietsverkeersexamen kunnen doen. Dan hoeven ze niet helemaal naar



de Fietsverkeerstuin in Kanaleneiland. Dit aanbod is blijvend. Want ook na de Tour zal hiermee worden doorgegaan.

HARTEN VOOR SPORT

Bewoners stimuleren om nog meer te fietsen. Daar zal Harten voor Sport zich voor inzetten. Je kunt op www.hartenvoorsport.nl/wijkfiestteams lezen wat ze precies gaan doen. Onder meer zullen de fietslessen voor bewoners, die dit nog niet kunnen, terugkeren in de wijk. Wil je Harten voor Sport steunen, meld aan als vrijwilliger.

LEUKE IDEEËN

Er waren ook leuke ideeën te horen. Chefkok Arne Flantua van The Colour Kitchen wil zijn 30 personeelsleden op de fiets krijgen. Er komt een dikke banden-race, de Amsterdamsestraatweg wil iets gaan doen met 'Le Tour'. De Straatweg is immers door Napoleon aangelegd als Route Impériale no.2: Fransers kan het niet! Resto van Harte wil in samenwerking met de stichting Maliegilde (Demkaweg) een bierfiets maken, waardoor ze mee kunnen doen met een soort 'Grande Parade des Bicyclettes'. En onze Yet van den Bergh, beheerder van de kantine van de atletiekvereniging in Overvecht (wat vroeger -toen een dubbeltje nog een dubbeltje was- nog Zuilens grondgebied was) overnachtingen aanbieden voor kampeers en tourfans (want de hotels zijn al zo goed als vol). En de klap op vuurpijl: mogelijk komt de Ronde van Zuilen terug (in welke hoedanigheid dan ook). Kortom, de Grand Départ gaat heel wat leven in de brouwerij brengen. Want bovenstaande ideeën zijn slechts eerste oprispingen. Er komt nog veel meer: Très Bien!

Wijkwethouder Jongerius:

Zuilen is een sterke gemeenschap



Margriet Jongerius (59) is sinds mei vorig jaar wijkwethouder Noordwest, dus ook, en misschien wel vooral, de wijkwethouder van Zuilen. Hoogste tijd om haar eens voor te stellen. Wie is ze, wat is haar achtergrond, wat drijft haar en bovenal, wat heeft ze met Zuilen?

Door: Jos van Sambeek
Foto's: Ton van den Berg

Later heb ik in Vleuten en daarna 18 jaar in de binnenstad gewoond. Nu wonen mijn partner en ik in Tuindorp-Oost."

"In Zuilen zie ik een sterke gemeenschap, waar mensen zich verenigen. Zuilen is als gemeente opgeheven en hoort nu, als dorp, bij de gemeente Utrecht. Net zo als Vleuten en De Meern, die beiden een kern bleven houden. Die kern heeft Zuilen ook, dat merk ik heel duidelijk. Je ziet het aan het verenigingsleven, waar mensen elkaar van kennen. Bij de gemeente dienen ze aanvragen in om samen dingen te doen. Neem het Sinterklaasfeest. Waar gebeurt het nog, dat het zo uitgebreid gevierd wordt? De aankomst van de Sint, de optocht door de wijk. Daar komen heel veel mensen op af. Dat heeft denk ik te maken met dat het een opgeheven gemeente is en dat gevoel wordt in stand gehouden." „Ik was bij de Parel van Zuilen voor de

"Laat ik voorop stellen dat ik er trots op ben om de wijkwethouder van Zuilen en de hele wijk Noordwest te zijn. Zuilen ken ik van vroeger. Omdat mijn vader opzichter was bij de gemeentelijke plantsoenen kwamen we vaak in het Julianapark.

Later kwam ik daar ook met mijn dochter. Dan gingen we naar de dierentuin, zo noemden we dat. Mijn dochter zat bij de Zuilense fanfare, mijn neefjes speelden daar trompet en mijn dochter drumde. Zelf ben ik geboren in De Meern.

uitreiking van de ZoisZuilen Award 2014. Als je ziet hoe de Parel eruit ziet, dan doet me dat heel erg denken aan het verenigingsleven zoals ik dat ken uit Vleuten en De Meern. Daar ging je heen als de school iets had, maar ook voor Sinterklaas en muziekoptredens. Ik vind het mooi dat Lenneke Berkhout de Award gewonnen heeft met haar inspanningen om het Julianapark tot monument te laten verklaren."

"Zuilen is heel lang in beeld geweest als 'daar moet je niet willen wonen'. Dat is me wel opgevallen, maar nu ik vaak door de wijk fiets, zie ik dat er veel is geïnvesteerd. Het ziet er nu echt goed uit. En er zijn mooie dingen gekomen als het Vorstelijk Complex. Dat vind ik prachtig en de Parel van Zuilen natuurlijk ook, met die tuin. In Zuilen zie je hele stukken met mooie huizen. Maar er zijn nog stukjes waar het nog niet opgeknapt is en waar woningen gesplitst worden, waar mensen last van hebben. Dat splitsen is heel moeilijk tegen te gaan. Het achterste deel van de Amsterdamsestraatweg is ook nog minder aantrekkelijk."

"Op mijn wijkspreekuur komen mensen met verschillende vragen langs. Het zijn soms initiatiefnemers, die hun idee willen presenteren. Zo was er een mevrouw met twee ideeën: meer fruitbomen langs de Vecht en beweging voor ouderen. De wijkadviseur is toen ingeschakeld om samen met die mevrouw te kijken hoe ze dit kan aanpakken. Er kwam ook een meneer met problemen met zijn rolstoel. Hij moest eigenlijk bij het WMO-loket zijn. Uiteindelijk ben ik met hem naar het loket gegaan. Er komen ook mensen met problemen waar ik als wijkwethouder niet veel aan kan doen omdat andere wethouders erover gaan. Wat ik dan doe, is hen in contact brengen met die wethouders. Er is één uitzondering: de Amsterdamsestraatweg, want daar ben ik de projectwethouder van. Dat is uniek, daarover kan ik zelf wél knopen doorhakken. Maar in de meeste gevallen beschik ik als wijkwethouder niet over de budgetten om wat te doen. We zijn aan het nadenken hoe we daarmee om moeten gaan."

"Als ik bij Paulus Jansen de woningsplitsingen aan de orde stel, sla ik niet met mijn vuist op tafel. Ik houd als wijkwet-

houder wel een pleidooi waarin ik de mensen, die voor dit probleem op mijn wijkspreekuur kwamen, ondersteun. Paulus heeft het natuurlijk ook niet allemaal zomaar geregeld. We moeten daarin duidelijk zijn, dat we het niet zomaar kunnen regelen. Een heel ander verhaal is de meneer in een rolstoel, die drie keer op mijn spreekuur kwam, terwijl hij eigenlijk bij het WMO-loket moest zijn, volgens wijkregisseur Kaat Smulders. Dat heb ik toen laten regelen en dat betekende dat die meneer er de volgende keer niet meer was."

"Mijn gedrevenheid als GroenLinkswethouder is dat ik vind dat je alles wat weerloos is moet ondersteunen. Dat geldt voor de natuur, die dat zelf niet kan, en voor mensen die kwetsbaar zijn. Ik ben van huis uit sociaal ingesteld, maar ik ben ook iemand die het heel erg belangrijk vind dat mensen in hun eigen kracht komen. Vroeger gaven we mensen met een uitkering geld en verder deden we niks. Dan kan je ook niet verwachten dat ze van de ene op de andere dag

MIJN GEDREVENHEID ALS GROENLINKSWETHOUDER IS DAT IK VIND DAT JE ALLES WAT WEERLOOS IS MOET ONDERSTEUNEN

aan het werk gaan. Andersom, vanuit de samenleving gedacht, hebben die mensen hun kwaliteiten niet benut. Goed dat we uitkeringen verstrekken maar ik vind het ook altijd van belang dat mensen meedoen. Iedereen wil van betekenis zijn, wil een schouderklopje hebben en het gevoel hebben dat die mee mag doen.

Dat is mijn gedrevenheid. Ik geloof niet dat iemand ervoor kiest om op de bank te gaan zitten en verder te verpieteren. Die mensen hebben een steuntje in de rug nodig om eruit te komen. En soms is dat steuntje ook dat je zegt: nu ga je wat doen. Alleen geld krijgen brengt iemand niet in beweging."





BROODJE AAP

Broodje aap verhalen zijn verhalen die een beetje apart zijn. In het Engels heten ze 'urban legends' oftewel stadslegendes. In Nederland noemen we dat soort verhalen 'broodje aap verhalen'. Het zijn verhalen die mensen elkaar als waargebeurd doorvertellen, maar die dat in de meeste gevallen niet zijn.

DE GESTOORDE BUSPASSAGIERS

Een buschauffeur vervoert twintig psychiatrische patiënten van de hoofdstad Harare naar de psychiatrische kliniek in Bulawayo. Bij een illegaal café aan de kant van de weg stopte hij om wat te drinken. Wanneer hij weer bij zijn bus terugkeert, ontdekt hij tot zijn schrik dat alle patiënten ontsnapt zijn. De chauffeur rijdt vervolgens langs een aantal bushaltes, waar hij mensen een gratis ritje aanbodt. Als hij twintig mensen verzamelt heeft, levert hij hen af bij de psychiatrische instelling met de mededeling dat de patiënten snel opgewonden raken. Het duurt drie dagen voor het personeel van de kliniek doorheeft wat er aan de hand is. De echte psychiatrische patiënten zijn nooit teruggevonden.

DE GETERGDE VRACHTWAGENCHAUFFEUR

Een vrachtwagen chauffeur parkeert zijn wagen bij een wegrestaurant, loopt naar binnen en bestelt een maaltijd. Als hij met zijn bord eten aan een tafeltje gaat zitten, komen er drie hells angels binnen. Ze schuiven aan bij de vrachtwagen chauffeur en beginnen hem te treiteren. Een van hen pikt frites van zijn bord, een ander neemt een hap van zijn hamburger en de derde drinkt zijn koffie op. De chauffeur reageert niet. Hij betaalt, staat op en loopt weg. "Wat een schijterd", zegt een van de Hells Angels tegen de serveerster. "Ja", zegt zij. "En rijden kan hij ook al niet. Hij rijdt net over drie motoren heen."

Vrije tijd Zomers roosterfeest		Klooster- overste Sterren- beeld	F	Europeaan		Jeu de boules Nacht- roofvogel	
					A		
Poes Waterkering	D			Muzikaal succes Ongeveer			E
			Frisdrank Duitse 'jij'			H	
Deel van een fiets		Het ding hier Plaats in Flevoland				Elektrisch geladen deeltje	
				Eenheid van intelligentie Symbool voor lithium		G	
Symbool voor iridium Europees land			Deel van een grap	C			
B							

A	B	C	D	E	F	G	H
---	---	---	---	---	---	---	---

Puzzel van de maand

De oplossing van de vorige puzzel is: Thee
De winnaar van de waardebon van € 25,00 te besteden bij Toko De Waag is:
Hanna van Doornum,
Sweder van Zuylenweg 69,
3553 HC Utrecht.
Gefeliciteerd, de waardebon komt naar u toe.

Plaatst de gevonden, genummerde letters in en mail het woord voor 4 april naar wijkzuilen@gmail.com en maakt kans op een dinerbon van € 25,00 te besteden bij de KleineBaron,
Sweder van Zuylenweg 56,
3553 HG Utrecht



Nieuwe dominee op Zuilen

Sinds begin dit jaar is Zuilen een dominee rijker: Gertine Blom werd in de Bethelkerk bevestigd. Gertine is een van de jongste predikanten van Nederland (25 jaar) en enthousiast om te gaan werken aan de toekomst van de Bethelkerk. Haar ideaal: 'Een kerk met open deuren, waar de hele wijk welkom is voor een kaarsje, een praatje en allerlei activiteiten. Een plek om te bezinnen, om na te denken over God en geloof, om gemeenschap te beleven.'



Win een mooi pentekening van de Utrechtse binnenstad

Zuilens Magazine geeft 10 reproducties weg van de bekende in Zuilen geboren en getogen kunstenaar Ron Steenberg. Mooie pentekening van de oude binnenstad van Utrecht met de Dom op de achtergrond. Wij geven het weg aan de eerste 10 inzendingen. Mail uw gegevens voor 27 maart naar: wijkzuilen@gmail.com

Julianapark wint ZoisZuilen Award 2014



DOOR BENNO VAN DER MATEN & MARCEL REIJMERINK

In een volle Parel van Zuilen is de ZoisZuilen Award 2014 uitgereikt. Bewoners konden kiezen uit acht genomineerde mooie plekken in Zuilen, die afgelopen jaar (door bewoners) een bijzondere betekenis hebben gekregen. Meer dan 40% van de stemmen ging naar de monumentale status van het Julianapark. Lenneke Berkhout, Korneel Aschman en Michiel Huls namen de prijs, een schilderij gemaakt door stichting Maliegilde, in ontvangst van wijkwethouder Margriet Jongerius. Gastheer en eigenaar van de Parel van Zuilen, Gerard Joost Esser sprak van een "bijzondere avond, waarbij verbinding in de wijk, trots en participatie" centraal stond. Ook wijkwethouder Margriet Jongerius was positief verrast door de hoeveelheid aanwezige betrokken Zuilenaren en de positieve sfeer. De redactie bedankt hierbij nogmaals de genomineerden -en ook niet genomineerden- voor hun inzet voor de wijk in 2014. Uiteraard ook dank aan de gastvrijheid die de Parel van Zuilen heeft geboden.

Handige App voor meldingen aan gemeente

DOOR HUGO MISSET

Je ziet het regelmatig in de buurt: een losliggende stoeptegels, een kapotte lantaarnpaal of een half afgebroken tak van een boom. Voor deze meldingen kun je de gemeente bellen, maar er is nu ook een app beschikbaar om deze zaken aan de gemeente door te geven: de Buiten Beter App. Erg handig en veel laagdrempeliger om dit soort dingen even te melden via je smartphone. De Buiten Beter App is gratis te downloaden in de appstore van Apple en via Google Play.

Wandelen over de Amsterdamsestraatweg Deel 1

We nemen u mee op een wandeling door deze drukke winkelstraat om u te vertellen wie we allemaal als ondernemer in Zuilen tegenkomen. De gegevens waaruit we putten vinden we in een stratengids van Zuilen. In deze gids staan niet alleen de straten, ook de huisnummers met daarachter de naam van de hoofdbewoner en zijn of haar beroep! Het is een mooi en met veel zorg samengesteld overzicht, vermoedelijk uit 1938-'39. Dit redelijk nauwkeurige tijdstip maakt het mogelijk om niet alleen door de etalageruit te kijken

en u te vertellen wie we binnen in de winkel zien, de etalageruit is soms ook als de glazen bol van een toekomstvoorspeller, waardoor we u kunnen vertellen wie zich in dat pand als opvolger van de op dat moment aanwezige ondernemer zal vestigen.

Het komt ook voor dat we, als kijkend in een achteruitkijkspiegel, u kunnen vertellen wie de voorgangers van deze ondernemers waren. Natuurlijk kan dit alleen onder het voorbehoud dat het niet in alle gevallen lukt om een en ander compleet te maken.



Door W. van Scharenburg

Als u ons deze eventuele tekortkomingen vergeeft, kan de wandeling van start, te beginnen bij de grens met de stad Utrecht. We lopen langs de on-even zijde naar de laatste winkel aan deze kant van de Amsterdamsestraatweg vóór de grens met Maarssen, keren daar om en gaan aan de overzijde terug naar Utrecht. We staan dus bij de grens met Utrecht en met onze neus richting Maarssen. De meesten van u zullen nu onmiddellijk reageren met: daar zat Evora, dat was het warehouse van de familie van Rossum of, zoals dat vroeger heette, bazaar. Dat is niet juist. Evora zat op nummer 391 en het pand naast de grens met Utrecht (het eerste 'Zuilense' dus) was nummer 387. Hierin vestigde zich slagerij A.J. Rijksen. Laten we hopen dat de olie- en benzinelucht van zijn voorganger verdwenen is, want in 1931 adverteerde F. van den Hout op dit adres met zijn Motor- en Rijwielhandel. Van den Hout was tevens agent van Union-, Simplex-, Primarius- en Fama-Rijwielen en had een Metaal draaierij, een Autogeen-Laschinrichting en een Cylinderslijperij! Naast de slagerij zit de radiohandel van L. Huberts. Als we de Amsterdamsestraatweg vervolgen, komen we bij de Bazaar in Luxe

en Huishoudelijke Artikelen van de heer E. van Rossum, Evora dus.

'HET ONTSTAAN VAN HET "EVORA WARENHUIS"

Mijn grootvader Everardus van Rossum leefde van 1889 tot 1959 en zijn roepnaam was Evert. Hij was oorspronkelijk als timmerman werkzaam in de bouw. Na een val van de hoogste balklaag moest hij de bouw-wereld vaarwel zeggen. Op 28 mei 1913 kocht hij in de Utrechtse Bilderdijkstraat nummer 11 een pand waarin hij een sigarenzaak begon. De zaken gingen zeer voor-spoedig en op een braakliggend stukje grond bouwde hij in 1922 een winkelpand met twee bovenwoningen aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht op de grens met Zuilen. De winkel was gevestigd op de hoek Amsterdamsestraatweg en Geraniumstraat. Vanaf de jaren vijftig heeft hier jarenlang Joop Oudshoorn deze sigarenzaak van de familie van Rossum gepacht.

Mijn grootvader had uiteindelijk verspreid over een groot deel van Utrecht zo'n negen sigarenwinkels. Toen de tabakswet in 1921 werd aangenomen en de belastingzegel zijn intrede deed werd de prijs van rookwaren wettelijk vastgesteld. Met deze tabakswet



1. Toen Maison Royal van de Amsterdamsestraatweg vertrok, vestigde de heer den Hertog zich in dit pand. Hij verkocht 'Banier' rijwielen en daarom kreeg de winkel de naam 'Het Banierhuis'.

2. Op deze foto ziet u de eerste winkels aan de Amsterdamsestraatweg vanaf de grens met Utrecht. De beide winkels werden gebouwd door aannemer Avezaat.

3. De gevel van het Zuilense warehouse Evora werd feestelijk versierd naar aanleiding van het 50-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina.

werd door de concurrentie hevig gesold. Opa bedacht toen een tegenzet en begon bonnen bij aankoop van rookwaren uit te geven. Deze bonnen gaven recht op allerlei geschenken. De naam "Evora" had hij bedacht door de beginletters van zijn naam te nemen en omwille van de welluidendheid de "a" en de "o" om te draaien. Later werd deze naam verklaard met de spreuk "Energiek Vooruit Onder Rusteloze Arbeid".

De "Evora-bonnen" werden een groot succes. Alle sigarenwinkels bij elkaar brachten zoveel bonnen in omloop dat de oprichting van een geschenkenwinkel noodzakelijk werd. In deze "Evora-bazaar" kon de klant, al dan niet met bijbetaling, een groot assortiment artikelen vinden om de bonnen in te wisselen. De animo was zo groot dat branchevreemde winkeliers er ook aan mee wilden doen. En zo bouwde mijn grootvader het "Evora-warehouse" aan de Amsterdamsestraatweg 391 dat in juni 1930 ge-

reed kwam. De zaken gingen inderdaad "Energiek Vooruit Onder Rusteloze Arbeid". Na 1954 heeft mijn vader, Ernst van Rossum, samen met zijn broer Ad van Rossum deze zaak verder tot bloei gebracht met filialen in de Utrechtse Koekoekstraat, de Troosterhof en op het Smaragdplein.

We gaan terug naar ons verhaal en belanden al wandelend bij nummer 409. Hier komen we nu (1938-'39) nog de winkel tegen van Simon de Wit: 'Handel in Koloniale Waren'. De buurman is Maison Royal, gespecialiseerd in luxe en huishoudelijke artikelen.

In deze panden zullen we, als we later terugkomen, de in 2015 nog steeds aanwezige winkel van de familie den Hertog vinden, beter bekend als 'Het Banierhuis'. Zij gebruikten een slagzin die men in heel Zuilen kende: 'Betaal het in zes keer, bij het Banierhuis kost het geen cent méér!' Op nummer 419 zit kruidenier M.M.G. Roeleveld, die zijn stek heeft gevonden

precies op de hoek van de Marnixlaan. In deze kruidenierswinkel gaat later de heer Elberse de scepter zwaaien. Het wordt de nieuwe winkel van Simon de Wit, een winkelketen waar men 'koloniale waren' aan de vrouw brengt (mannen doen nog maar zelden de boodschappen!). Deze keten is al geruime tijd uit het Nederlandse straatbeeld verdwenen. De kruising met de Amsterdamsestraatweg met de Marnixlaan waar we nu zijn aangekomen, stelt nog maar weinig voor. Dat komt omdat de in het verlengde van de Marnixlaan gelegen brug over de Vecht er nog niet is en de Josephlaan 'dood loopt'.

Er wordt tot ver na de Tweede Wereldoorlog midden op de Josephlaan nog jaarlijks een kermis gehouden! Een zoon van het echtpaar Verdonk (dat deze kermissen organiseerde) koestert nog steeds het draaiorgel dat dit festijn opluisterde.) Volgende keer wandelen we verder...

ZUILENS ONDERNEMERS

- Museum van Zuilen**
Amsterdamsestraatweg 569
- De witte lantaarn**
Amsterdamsestraatweg 815
- Off road centre b.v. Utrecht**
Amsterdamsestraatweg 1045
- WTA International**
Amsterdamsestraatweg 1045
- Motor en Scootercentrum C. Bos**
Amsterdamsestraatweg 959
- Garagebedrijf Aras**
Berlagestraat 250
- Bandencentrum Utrecht**
Van Egmondkade 4
- Tweewielers Noord**
Van Egmondkade 6
- Rasi Fietsen**
Zwanenvechtlaan 39
- Tweewielerspecialist Peter Maccò**
Amsterdamsestraatweg 591
- Fietsen Favoriet**
Sweder van Zuylenweg 89-A
- De Parel van Zuilen**
Burgemeester Norbruislaan 17
- De KleineBaron**
Sweder van Zuylenweg 56
- Grieks Restaurant Nikos**
Amsterdamsestraatweg 751
- Restaurant Juliana**
Amsterdamsestraatweg 464
- Grieks Restaurant Alexios**
Amsterdamsestraatweg 701 E
- Poort van Utrecht**
Amsterdamsestraatweg 717-719
- Restaurant De gouden pot**
Van Egmondkade 90
- Daheb shoarma/pizza**
Sweder van Zuylenweg 103
- Kebabhuis Zuilen**
Prins Bernhardplein 51
- Petit restaurant Instanbleu**
Doornburglaan 4
- The Colour Kitchen Utrecht**
Prinses Christinalaan 1
- Snackbar Cleopatra**
Minister Talmastraat 39
- Snackbar Elinkwijk**
Hanrathstraat 1
- Cafetaria Irini**
Amsterdamsestraatweg 753
- Cafetaria Dennis**
Wethouder D.M. Plompstraat 51
- Cafetaria Rokade**
Wallesteinlaan 15
- Eetcafé Irodios**
Amsterdamsestraatweg 611
- Snack corner Zuilen**
Van Egmondkade 12
- Multitase Enjoyfood**
Sweder van Zuylenweg 4
- Zeeman**
Doornburglaan 19
- Marga's stoffenshop**
Amsterdamsestraatweg 699B
- Deugniet Kinderkleding**
Amsterdamsestraatweg 571
- Green Lily**
St. Ludgerusstraat 375
- Dress for Succes**
J.M. de Muinck Keizerlaan 34
- Kledingreparatie Tuba**
Doornburglaan 16
- Polly's schoenen**
Amsterdamsestraatweg 753
- Snuffel Dump**
Amsterdamsestraatweg 953
- Dry Cleaning Shop Margriet**
Marnixlaan 2
- Stomerij Center**
Cornelis Dirkszstraat 58
- Makelaar Domvast Utrecht**
Amsterdamsestraatweg 562
- Walton Makelaars BV**
Amsterdamsestraatweg 498
- Estatia Makelaardij & Beheer**
Amsterdamsestraatweg 541
- De Hypotheekshop**
Amsterdamsestraatweg 502
- Koch en Compajnen notarissen**
Amsterdamsestraatweg 472
- Woning & project stoffering**
Amsterdamsestraatweg 699
- De Goede Woninginrichting**
Amsterdamsestraatweg 567
- Meubelen De Jager**
Amsterdamsestraatweg 661
- Vrolijkjes Tapijt**
Marnixlaan 30
- Metz verlichting**
Amsterdamsestraatweg 443
- Diels Arebo**
Amsterdamsestraatweg 753
- Witgoedhal Utrecht**
Cornelis Roobolstraat 150
- Mus witgoed**
Van Hoornkade 10
- Brigitte's Haarmode**
Amsterdamsestraatweg 699 D
- Lips Haarmode**
Min. Talmastraat 31
- Kapsalon Deal**
Doornburglaan 5
- Frank's barbershop**
Amsterdamsestraatweg 739
- Re-Touch Hairstyling**
Sweder van Zuylenweg 14
- Kapsalon Zaara**
Sweder van Zuylenweg 94
- Marna Hairclub Utrecht**
Amsterdamsestraatweg 584
- Haarfijn Kappers**
Wallesteinlaan 17
- Kida kappers-kleding**
Prins Bernhardplein 35
- Kapsalon Erbil**
Prins Bernhardplein 61
- Nail & Beautysalon Mooi by Denise**
Wibautstraat 17
- Schoonheidssalon Karin Hoogendoorn**
Van Hoornkade 203
- Pedicurepraktijk Zuilen**
Bessemmerlaan 14
- Pedicurepraktijk De Roos**
Amsterdamsestraatweg 544
- Rendez-Voetje**
Sweder van Zuylenweg 41
- Beautysalon Pari**
Zwanenvechtlaan 29
- Beautypoint Silvana**
Amsterdamsestraatweg 543
- Mondzorgpraktijk Zuilen**
Amsterdamsestraatweg 697
- Street Art Tattoo**
Amsterdamsestraatweg 1045
- Cadeauwinkel BA-LI-SE**
Doornburglaan 7
- Gresnigt Deco Kado Enzo**
Amsterdamsestraatweg 583
- Eslin orthopedie**
Joh. Gerobulusstraat 10
- Fotograaf. M. van der Pal**
Sweder van Zuylenweg 34
- Decora bloembinders & decorators**
Amsterdamsestraatweg 530
- Bloemsierkunst Iris**
Doornburglaan 13
- Bloemenkiosk**
Sweder van Zuylenweg 3
- Fronita Bloem & groen**
Amsterdamsestraatweg 587
- K Drukkerij**
Hermannus Elconiusstraat 99
- Almcomputers**
Amsterdamsestraatweg 753 E
- BAYERCOM**
Edisonstraat 125
- Dierenspecialzaak H. Speelberg**
Burgemeester van Tuylkade 142
- Dierenkliniek Zuilen**
Julianaparklaan 9
- Rumble Store Holland**
Min. Talmastraat 30
- Wellness & Healthclub Newstyle**
Minister Talmastraat 20-22
- Krav Maga**
Amsterdamsestraatweg 537-539
- The Colosseum**
Minister Talmastraat 30 bis
- Stichting de Kracht van Zuilen**
Prinses Beatrixlaan 1
- Buren voor Buren**
Elsenburglaan 10
- Buurthuis**
Sint-Ludgerusstraat 251
- U.S.V. Elinkwijk**
Theo Thijssenplein 30
- De Rijk Dancemasters**
Amsterdamsestraatweg 701a
- Rits Rats Reklame**
Berlagestraat 252
- Bostekst**
Vechtplantsoen 42
- Primera**
Amsterdamsestraatweg 753d
- The Readshop**
Doornburglaan 11
- Bibliotheek Zuilen**
Zwanenvechtlaan 4
- Blokker**
Doornburglaan 9
- DA De Kamil**
Amsterdamsestraatweg 524
- Etos**
Doornburglaan 18
- Zimihc theater Zuilen**
Prinses Beatrixlaan 2a
- Miranda XXL**
Amsterdamsestraatweg 427
- Installatiebedrijf van Hugten bv**
Amsterdamsestraatweg 857/859
- Van de Bor schilderwerken**
Sweder van Zuylenweg 41
- Totaal Onderhoud De Wijer**
Sweder van Zuylenweg 15
- Muziek Ebbeling**
Amsterdamsestraatweg 435
- Stratelli**
Amsterdamsestraatweg 443-A
- Slagerij van Es**
Amsterdamsestraatweg 589
- Slagerij Munck & Keizer**
J.M. de Muinck Keizerlaan 38
- Slagerij/Bakkerij Amin**
Wallesteinlaan 16
- Slagerij Abraham**
Doornburglaan 21
- Bakker Roel**
Doornburglaan 6
- Bakkerij Berat**
Wallesteinlaan 18
- Bakker Öz Mevlana**
Van Hoornkade 217
- Bakkerij Kalid**
Prins Bernhardplein 48a
- Mitra**
Doornburglaan 15
- Slijterij Zuilen**
Amsterdamsestraatweg 595
- Toko De Waag/Indradjaja**
Prins Bernhardplein 54
- Albert Heijn**
Doornburglaan 2
- BONI**
Amsterdamsestraatweg 749
- Amsterdamsestraatweg 609**
- Vers supermarkt Zuilen**
Van Egmondkade 72
- Gümüs Market**
Doornburglaan 20
- Viswinkel Nur**
Prins Bernhardplein 51a
- ALM computers**
Amsterdamsestraatweg 753E
- Inkstation**
Amsterdamsestraatweg 531
- Tabak specialzaak De Lesseps**
De Lessepsstraat 59

WBU Beveiliging, bedrijf en particulier



Veiligheid is een hoofdzaak. Ook voor de ondernemer of particulier. De beveiliging van uw mensen en bezittingen laat u niet aan iedereen over. U wilt specialisten, mensen die weten hoe te handelen. Maar vooral mensen die u persoonlijk kent, mensen die u kunt vertrouwen. Vanuit die gedachte is in 2004 WBU Beveiliging opgericht. Met een klein, hecht team bedrijven en particulieren beveiligen in de regio Utrecht. Werkend met vaste teams per object met mensen die u persoonlijk kent. Geen vreemden in bedrijven of op terreinen, maar vakmensen die de situatie kennen en precies weten waar de risico's zitten. De reputatie van WBU is gebouwd op het nemen van verantwoordelijkheid en een hoog service-niveau.

WBU Beveiliging werkt voor bedrijven in onder andere de industrie, zakelijke dienstverlening, horeca, sport en recreatie, en voor particulieren. Objectbewaking met bijbehorende alarmopvolging en eventuele surveillance vormt de hoofdmoot van de activiteiten. Daarbij gaat het zowel om permanente beveiliging van bedrijfspanden en - terreinen, als om tijdelijke beveiliging van bouwterreinen, beurzen, musea, campings, feesten en braderieën. Daarnaast verlenen we aanvullende diensten, zoals het begeleiden van medewerkers bij het openen of sluiten van bedrijven, parkeerbegeleiding bij evenementen en begeleiding van (kostbare) transporten. Met dit full servicepakket bent u ervan verzekerd dat uw beveiliging in alle gevallen in vertrouwde handen is.

Wilt u meer weten over
WBU Beveiliging, kijk dan op
www.wbubeveiliging

Kantoorruimte te huur



Bedrijvensentrum "Vechtenstein"

Dit kleinschalige bedrijvensentrum is gelegen in Utrecht Noord, goed bereikbaar met OV en op korte afstand van de A2.

Ben je ZZp'er of starter? Dan is Vechtenstein jouw ideale kantoorlocatie: goed bereikbaar, flexibel te huren kantoorunits vanaf 17m² en scherpe tarieven!

Voor beschikbare ruimtes: Kijk op www.vechtenstein.nl



Meer informatie:
Bedrijvensentrum Vechtenstein
030-244 87 35
info@vechtenstein.nl
www.vechtenstein.nl

De Parel van Zuilen



SINDS 1 JANUARI VAN DIT JAAR IS DE PAREL VAN ZUILEN ALS TROUWLOCATIE DOOR DE GEMEENTE UTRECHT WEER IN ERE HERSTELD EN HEEFT HET HET PREDIKAAT 'VASTE TROUWLOCATIE' TERUGGEKREGEN

GESCHIEDENIS

Bij de echte Zuilenezen beter bekend als 'het voormalig gemeentehuis' of 'Huize Daelwijck'. Maar inmiddels bij zowel de echte Zuilenezen als de nieuwe Zuilenaren bekend onder de nieuwe naam. De Parel van Zuilen ligt midden in De Springertuin. Dit kleine landgoed, het enige nog bestaande in Zuilen, dateert van ongeveer 1830. De geschiedenis gaat verder terug, maar over wanneer en hoe het precies begonnen is, zijn de geschiedkundigen verdeeld. In ieder geval werd de huidige Parel in 1930 het gemeentehuis van het voormalige dorp Zuilen. Dat was van korte duur, want in 1954 annexeerde de stad Utrecht een deel van het dorp en maakte het huis tot hulpsecretarie. Hier werkten nog wat ambtenaren maar het voormalig gemeentehuis fungeerde vooral als trouwzaal voor de Zuilenaren. Eind tachtiger jaren stootte de gemeente het pand af.

In 2011 is De Parel van Zuilen helemaal gerestaureerd en in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht. Toen is ook De Springertuin aangepakt en gerecon-

strueerd naar het ontwerp uit 1911 van de hand van Leonard Springer.

NIEUW LEVEN

Nu bruist het weer in De Parel van Zuilen. Er wordt weer volop getrouwd. Er worden vergaderingen en workshops georganiseerd en veel Zuilenaren vieren er hun verjaardag. Bewoners van Nieuw-Zuilen komen er bij elkaar om te overleggen over hun woonomgeving en daarna samen te borrelen. En sinds kort is er op elke maandagavond livemuziek onder de titel 'De Parelsessies'.

TROUWEN, DE NORMAALSTE ZAAK VAN DE WERELD

Voor de restauratie in 2011 was De Parel van Zuilen zwaar in verval. De ooit zo bloeiende Zuilense trouwzaal verkeerde in kommervolle staat waar een zichzelf respecterend bruidspaar niet meer fatsoenlijk terecht kon. Maar toen het huis in al zijn glorie onder de steigers uit kwam, meldden zich onmiddellijk heel veel trouwlustigen. Sinds 1 januari van dit jaar is De Parel van Zuilen als trouwlocatie door de gemeente Utrecht weer



LNRD Photography

in ere hersteld en heeft het het predikaat 'vaste trouwlocatie' teruggekregen.

MUZIEK, VOEDSEL VOOR DE GEEST

Omdat een mens niet kan leven van brood alleen, organiseert De Parel van Zuilen, onder de naam 'De Parelsessies' iedere maandagavond om 20.15 uur live-muziek. Niet de doorsnee-jingle, maar heerlijke Bluegrass, Americana en Folk. En op die maandagen is De Parel van Zuilen vanaf 16.00 uur geopend voor iedereen die langs wil komen voor een kop thee, een borrel of een lekker driegangendagmenu. Eens per jaar is er op Hemelvaartsdag een heus Bluegrassfestival met klinkende namen. En zo wordt De Parel van Zuilen langzaam het Bluegrasspodium van Utrecht

LEKKER ETEN

De Parel van Zuilen heeft een eigen keuken en kookt de meest uiteenlopende diners voor de bruidsparen, de vergadelaars en de muzikkliefhebbers. En als het even kan met onbespoten groente uit De Springertuin. Maar De Parel van Zuilen streeft naar meer. Momenteel wordt onderzocht wanneer de Tuinkamer van de Parel van Zuilen ook op zondagen kan worden opengesteld als gezellig buurtrestaurant. Dan kunnen wandelaars even uitrusten met een kop koffie en een taartje en kunnen de vele bewoners van Zuilen terecht voor een lekkere maaltijd als begin van een nieuwe week.

Voor de volledige agenda volg:
www.deparelvanzuilen.nl/parelsessies



De Parel van Zuilen

Burgemeester Norbruislaan 17
3555 ED Utrecht
telefoon 06-53740054
info@deparelvanzuilen.nl
www.deparelvanzuilen.nl



Nieuwe gadgets



Volkswagen Kampeertent

Deze Volkswagen vierpersoonstent is een luxe replica op ware grootte van de echte Volkswagen T1 camper uit 1965. Toen was die al heel populair onder hippies en nu is het weer helemaal leuk voor festivalgangers en backpackers! Maar de tent is niet alleen mooi van de buitenkant! Binnen is er voldoende ruimte voor vier personen! De twee ruimtes kunnen zelfs van elkaar worden gescheiden, waardoor je dus eigenlijk twee volwaardige slaapkamers krijgt. Wil je naar buiten, dan hoef je niet via de andere slaapkamer te kruipen: beide ruimtes hebben een rits naar buiten. Handig! En nog handiger: mensen die niet al te lang zijn kunnen zelfs rechtop staan in de tent. De VW Tent heeft een hoogte van 1.82 meter. Daarnaast valt hij natuurlijk lekker op zo tussen alle andere tenten op de camping!



Salt & Pepper Bots

In een wereld van snelle happen en makkelijk eten kunnen de Salt & Pepper Bots zeker niet missen. Het zijn schattige kleine robots met een hoogte van ongeveer 9,5 cm en een gewicht van slechts 152 gram. Verder zijn ze 6,5 cm breed en 3,5 cm dik. Je windt ze op en de Salt & Pepper Bots marcheren als kleine Terminators over de tafel heen. Niet alleen een super gaaf gezicht en goed voor vrolijke gezichten, ook heel handig wanneer iemand de zout of peper wil hebben die net iets te ver bij je vandaan zit. De Salt & Pepper Bots worden geleverd per twee. Een zwarte mini robot voor de peper en een witte mini robot voor de zout. Ze zijn gemaakt van hard plastic, zo breken ze niet mochten ze per ongeluk eens de tafel af lopen. Laat jouw zoutvaatje en pepervaatje tot leven komen, zorg dat voortaan de Salt & Pepper Bots op tafel staan!

Star Wars Collectors Watch R2D2

Komt nooit meer zonder tijd te staan dankzij de Star Wars Collector Watches! Deze stoere horloges zijn met zorg gemaakt en zien er ook nog eens vet uit! Verschillende karakters uit de reeks Star Wars hebben model gestaan voor deze watches. Echte fans zullen versteld

staan van het design waarin de robot R2D2 is verwerkt. Het horloge heeft een leren band en is ook nog eens waterproof! Om het helemaal officieel te maken zit ook nog eens een certificaat bijgevoegd. Dit in combinatie met een mooie en strakke verpakking maakt het tot een prachtig cadeau voor alle geeks!



Headphone Hat

De Headphone Hat is de ultieme koptelefoon voor onderweg tijdens de koude wintermaanden! Het is een muts met ingebouwde koptelefoon waardoor je geen moeilijk gedoe meer hebt met constant uitvallende oordopjes bij outdoor activiteiten als hardlopen en joggen. Naast dat hij functioneel is, houdt hij ook lekker je hoofd warm tegen de kou van buiten. Ideaal voor onderweg, joggen, snowboarders, wandelaars, fietsen noem maar op! De Headphone Hat is geschikt voor diverse apparaten: MP3 met 3.5 mm jack, iPod, iPad en PC/Mac. De geluidskwaliteit van de koptelefoon is geweldig! De Headphone Hat is verkrijgbaar in de kleur zwart. Kortom de Headphone Hat is de ideale accessoire voor outdoor activiteiten, hij houdt je hoofd warm en je koptelefoon blijft ook zijn plek! Kijk ook naar onze andere muziek gadgets.

thecolourkitchen Samen maken we het verschil!

The Colour Kitchen is een professioneel hospitality concept met een groot maatschappelijk hart. We willen samen het verschil maken, door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen, die zoeken naar een nieuwe kans. Zij kunnen een opleiding volgen tot gastheer/gastvrouw of kok. Gedurende een periode van 15 maanden worden zij begeleid door een coach van stichting The Colour Kitchen en door hun praktijkbegeleiders. Deze praktijkbegeleiders zijn onze eigen professionals. Het restaurant is gelegen in het prachtige schoolgebouw aan de Prinses Christinalaan. Wij zijn sinds 2010 open en hebben al veel buurtgenoten, maar ook mensen buiten Zuilens en Utrecht, mogen ontvangen. Wereldse gerechten zoals Ceviche, Wontonsoep en Canneloni staan momenteel op onze, regelmatig wisselende, menukaart. De desserts worden op een krijtbord in het restaurant gepresenteerd en zijn allemaal (mede) bedacht en/of gemaakt door onze



koksleerlingen. Wil je je een keer laten verrassen dan kun je kiezen voor het Teasermenu of Colour Your Dreams menu. Het CYD menu is een verrassingsmenu dat wordt samengesteld aan de hand van het takenboek van onze

leerlingen. De taken die tijdens hun theorielessen aan bod worden gebracht kunnen wij direct in praktijk brengen. Ook de lokale ondernemers dragen wij een warm hart toe. Wij maken bijvoorbeeld veel gebruik van de kruiden uit de tuin van de Parel van Zuilens en ook de Turkse bakker weten wij regelmatig te vinden. Naast het restaurant zijn er diverse zalen. Deze zijn geschikt voor zowel zakelijke bijeenkomsten als feesten en partijen. We bieden capaciteit tot 350 personen. Vergaderzalen 1 en 2 zijn van alle moderne faciliteiten voorzien. De Christinazaal biedt capaciteit tot 150 personen en in het gloednieuwe theater kunnen bijzondere diners, conferenties, symposia of andere spraakmakende evenementen worden gehouden. Ook kook- wijn- en cocktailworkshops verzorgen wij graag. Naast de activiteiten in ons Zuilens restaurant, is ook catering op locatie een van de mogelijkheden. Heb je ons restaurant nog nooit van binnen gezien of wil je graag meer informatie over de mogelijkheden? Wees welkom en kom gerust eens binnen lopen!



Ex-Zuilenaren aan het woord



Van den Berg in de jaren zestig, op het speelplein bij de Salvatorschool in de Betonbuurt

Van den Bergs vader Toon in de jaren '70 voor de deur in de J.S. de Rijkstraat. Het buurtje de Rikketik op de achtergrond is al vervangen door nieuwbouw

Van zijn geboorte tot zijn 20ste woonde hij in de Betonbuurt. Daarom is hij een Zuilenaar en geen Zuilenees, zoals hij straks uitlegt. Jarenlang werkte hij in Utrecht als welzijnswerker en daarna als een gewaardeerd journalist van het Utrechts Nieuwsblad, Ons Utrecht en nu Nieuws030.nl. Met veel kennis van Utrecht en Zuilen. Hier het verhaal van een voormalige bewoner van Zuilen.

Door: Jos van Sambeek

„De Betonbuurt heeft nooit echt bij Zuilen gehoord, maar verrek, in die tijd had ik daar geen enkele weet van. Zuilen, dat was voor ons een heel eind verderop, bij het oude gemeentehuis van Zuilen

begon dat ergens. Andersom, voor de Zuilenaren en Zuilenezen werden wij vrijwel zeker gezien als Betonbuurters en hoorden wij niet bij Zuilen. Waarom niet? Omdat onze buurt slecht aangeschreven stond. Daar kwam het tuig vandaan, werd er gezegd. Onzin, wij in de Betonbuurt wisten wel beter, dat tuig kwam uit de Rikketik, het buurtje aan het eind van de Jacob Simonsz de Rijkstraat. Oké, dat buurtje maakte wel onderdeel uit van de Betonbuurt, maar wij wilden toch graag duidelijk maken dat de daders in de Rikketik woonden, als je kleren gestolen waren uit het Noorderbad. Dat kon je toch niet de hele Betonbuurt verwijten?“ „Ik chargeer natuurlijk, maar in de jaren vijftig en zestig ging het echt zo. In heel Utrecht stond de Betonbuurt bekend als een ruige buurt. Wij beleefden dat totaal niet zo, en als we erover hoorden of op werden aangesproken, berustten we in het feit dat het over de Rikketik moest

gaan. De Rikketik was het buurtje waar de stichting Volkswoningen het toezicht hield op gezinnen met een sociale achterstand. Die toezichtbuurtjes waren ook de Hooipoort in Ondiep, het Houtplein in Pijlsweerd en het Anthonieplein bij de Rode Brug en vanwege die vermeende sociale achterstand moest het wel zo zijn dat zij verantwoordelijk waren voor de slechte naam van de Betonbuurt, en dat we niet bij Zuilen konden of mochten horen.“

„Het is zoals het gaat. Mijn beste vriendjes woonden in de Rikketik. Waar die naam vandaan komt, weet volgens mij niemand. Geurtje en Cockie woonden in dat stukje J.S. de Rijkstraat en ik kwam er graag. Het waren grote families maar je was er altijd welkom. Bij Geurtje werd ijs verkocht uit het raam. Als ik dan binnen zat, keek ik tegen die grote ijskist aan en was onder de indruk. Asociaal? Ik kan het me niet herinneren. Ik mocht

altijd mee-eten, zowel bij Geurtje als bij Cockie. Arm, dat waren ze wel. Heel arm. De broers en zusjes van Cockie moesten nog wel eens aansterken bij de zusters Augustinessen, die behalve in Wijk C ook aan de Adriaan van Bergenstraat een klooster hadden.“

„Maar waren we nu wel of niet Zuilenaren? In ieder geval waren we geen Zuilenezen. Voor 1954, het jaar dat Zuilen geannexeerd werd door Utrecht, en je was geboren in Zuilen, werd je een Zuilenees. Slechts een klein stukje Betonbuurt of Geuzenwijk eigenlijk, viel daaronder. Er waren mensen op de Van Hoornekade, waarvan de een zijn paspoort in Zuilen moest halen en de buurman in Utrecht. Na 1954 trok de gemeente Utrecht de grens, voor wat toen de wijk Nieuw Zuilen ging heten, recht langs de Marnixlaan en zo viel heel de Betonbuurt ineens onder Zuilen. En werden wij dus Zuilenaren. Zoals gezegd, het zei ons niks. We kenden de Rode Bouw, het buurtje tegenover de Betonbuurt, wiens jonge inwoners wij als vijanden beschouwden vanwege de kerstboomgevechten. En zo waren er nog wat buurtjes verderop zoals Schaakwijk en 't Zand.“

„Van een echte warme band tussen de Betonbuurt en Zuilen is nooit sprake geweest. We hoorden er vanwege die slechte naam toch niet echt bij. We waren er in 1954 aangeplakt, wat de Zuilenezen betreft. Belachelijk, zeg ik nu. Ook wij, en dan bedoel ik veel mannen uit de Betonbuurt, waren aangewezen op werken bij Werkspoor en de Demka,



Van den Bergs oudste zus Truus als ze trouwt in de jaren zeventig met haar (en zijn) ouders en grootouders in de tuin van het oude gemeentehuis Zuilen

wij gingen op zondag naar de Tuin van Kol - Kool, zeiden wij - en keken Dikke en Dunne-films in het Pastoor Schilthuis, trouwden in het gemeentehuis van Zuilen, haalden ons eerste Chinees eten op de Sweder van Zuylenweg en dan was er nog slagerij Toon Hermanns, die hoorde bij onze buurt. Dus dat Toon Hermannsplein was ook van ons. Dat ze het nu het Plein van Berlage hebben genoemd is onbegrijpelijk, maar het past in het beeld om een Betonbuurtse ondernemer niet de eer te gunnen die hij verdiende.“ „Achteraf gezien zijn er buurtjes in Zuilen, die in de loop der jaren een veel slechtere naam kregen dan de Betonbuurt en zo verschoof het

hele beeld. Mijn voormalige Betonbuurt heet nu Geuzenwijk en het is onderdeel van de wijk Zuilen. Hoewel, de gemeente spreekt daar niet eens meer over, het is nu de wijk Noordwest, met een lappendeken aan buurtjes. Terugmijmerend moet ik overigens toegeven dat we het ook niet verdienen om bij Zuilen te horen. We waren van DOS, de voetbalclub op de Thorbeckelaan in Ondiep, en we moesten niets van het blauwwitte Elinkwijk hebben. Zelfs de Zuilenezen Tonny van der Linden en Hans Kraay speelden bij de Gele Kanaries, al ging Van der Linden in zijn nadagen nog bij Elinkwijk afrainen, dus het was wat ons betreft een goede keus.

Marja van Dort, woont inmiddels in Vianen

Ik heb een leuke jeugd gehad en heb het fijn gehad in Zuilen. Herinneringen? Het was vroeger gebruikelijk dat de melkboer, de visboer en de groenteboer, van wie je niet in het fruit mocht knippen, bij je thuis langs kwam. En de draaiorgelman ook nog. Ik herinner me het winkeltje nog waar je duimdrop kon kopen op de Straatweg. Ik heb de begintijd van de televisie nog meegemaakt, mocht je voor 5 cent bij de burens aan de overkant tv kijken. Het was een geweldige ervaring om bewegende beelden te zien. Je had toen hele strenge winters dat de straten wel eens zo bevroren waren dat je erop

kon schaatsen. Zo was er een blinde man die met zijn kinderen boodschappen ging doen op een slee, dat vond ik erg grappig en is me altijd bijgebleven. In de tijd dat ik op de huishoudschool zat gingen we naar een bakkertje en daar kochten we voor een dubbeltje een spoorpunt.

Dat vond ik zo superlekker! Later, toen ik in Vianen woonde, kocht ik daar ook eens een spoorpunt. En toen vond ik er niks aan! Logisch, want vroeger kreeg je alleen biscuitjes en vergeleken daarmee was een spoorpunt erg lekker, maar nu niet meer.





Samen eten in Zuilen

Je kunt natuurlijk niet altijd naar een restaurant of naar de snackbar, en misschien wil je dat ook wel niet. Bovendien groeit het geld je niet op de rug. Maar lijkt het je toch leuk om vaker met andere mensen te eten? Niet zelf te hoeven koken, nieuwe burens te ontmoeten? Er zijn meerdere plekken waarop je in Zuilen goed en betaalbaar samen kunt eten met je buurgenoten. Op maandagochtend om 10.00 uur kun je samen met je buurtgenoten voor 2 euro goed ontbijten in Bij Bosshardt, op de Prinses Margrietstraat 22. Loop eens binnen! Op dinsdag- en donderdagmiddag kun je bij het Vorstelijk Complex op Prinses Beatrixlaan 2 terecht. Voor 8 euro (U-pas korting mogelijk) eet je om 12 uur 's middags gezellig mee met een warm drie gangenmenu. Het Huis aan de Vecht verzorgt het uitstekende eten, vrijwillige buurtbewoners de rest. Men kan rekening houden met je dieet. Geef je een aantal dagen van te voren op bij mevrouw Annie Hoving: 030-2317506. Op woensdagavond kun je terecht bij Belles

Bistro In Buurthuis Zuilen, St. Ludgerusstraat 251. De deur gaat om 17:30 open. De maaltijd is gezond & genoeg, vlees of vis & altijd vega, en inclusief salade en een toetje. De prijs is 3,50 euro. Zie www.bellesbistro.nl.

Stichting "Eet Mee!" bemiddelt in Utrecht tussen thuiskokken en gasten die wel eens bij iemand aan tafel willen schuiven. Hun project Eet Mee! Vaste gast won in December 2014 de Wij maken Utrecht-trofee van de stad. In dat project kunnen buurtgenoten van 70 jaar en ouder één keer per maand bij een vast adres aan tafel schuiven. Gezellig! (iemand) aanmelden kan op www.eetmee.nl. Wil je niet per sé samen met anderen eten, maar wel eens genieten van de kookkunsten van je burens?

Neem dan eens een kijkje op www.thuisafgehaald.nl. Tientallen thuiskokken uit Zuilen staan daar geregistreerd. Zij koken regelmatig voor een of meer thuisafhalers extra en melden dat dan, inclusief de betaalbare prijs, op deze site.

Doe mee in het Repair Café!

Geef je spulletjes liever een nieuwe kans? Help dan mee om het Repair Café Zuilen te starten. Daar zitten vrijwilligers klaar om kapotte spullen te repareren. Terwijl dat gebeurt, drink je een kopje koffie en maak je meteen kennis met buurtbewoners. Zo krijgen je spullen een tweede leven, en jij nieuwe kennissen!

Het initiatief voor het Repair Café Zuilen komt vanuit buurthuis Zuilen (Me'kaar), buurthuis de Beatrix in het Vorstelijk Complex, en Stichting Maliegilde. Dit voorjaar willen we van start gaan, elke maand op zaterdag, afwisselend de ene maand in Buurthuis Zuilen, de andere maand in de Beatrix.

DOE JE MEE?

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen in het Repair Café Zuilen. Ben je goed in reparaties en vind je het leuk om je kennis over te dragen? Dan zoeken we jou!

We zoeken vooral mensen die handig zijn met:

- * kleding/textiel
- * elektrische apparaten
- * speelgoed
- * fietsen
- * meubels/houten voorwerpen
- * computers/telefoons

Daarnaast zoeken we mensen die bij het Repair Café Zuilen gastvrouw/-heer willen zijn. Je zorgt voor koffie en thee, heet de bezoekers welkom en fungeert als aanspreekpunt voor zowel de bezoekers als de reparateurs in het Repair Café. Meer over de achtergrond en doelstellingen van het Repair Café lees je op www.repaircafe.nl. Aanmelden kan via e-mail bij: edlasseur@mekaarutrecht.nl.



KLASSIEK IN ZUILEN

OP ZONDAG 22 MAART VINDT ER WEER EEN TWEDE EDITIE VAN KLASSIEK IN ZUILEN SEIZOEN 2015 PLAATS IN ZIMIHC THEATER ZUILEN. DITMAAL MET TWEE TOPARTIESTEN VAN HET CONCERTGEBOUW ORKEST EN DE UTRECHTSE BIGBAND BIG DIPPER.

Wijkbewoonsters en musici Yamila Bavio en Esther Damsma programmeren al 3 seizoenen deze concertreeks. Hierin delen professionele artiesten het podium met amateurs uit de wijk. De concerten zijn aangenaam en toegankelijk ook voor mensen bij wie klassieke muziek niet met de paplepel is in gegoten. Esther en Yamila streven een combinatie na van hoogstaande artistieke kwaliteit en laagdrempeligheid. Volgens hen helpt het bij het leren genieten van klassieke muziek als je eerste ervaring er een is met topprofessionals.

Op 22 maart presenteren voor de pauze Wim Van Hasselt en Jörgen van Rijen hun gloednieuwe CD Tintomara. Jörgen van Rijen is solotrombonist van het Koninklijk Concertgebouworkest en veelgevraagd solist in binnen- en buitenland. In 2004 ontving Jörgen de Nederlandse Muziekprijs, de hoogste onderscheiding van het Ministerie van OCW.

Wim Van Hasselt speelde tot en met 2014 eveneens bij het Concertgebouworkest en is nu professor voor trompet aan de Hochschule für Musik Freiburg. Hij geeft regelmatig recitals en masterclasses in Europa, Noord-Amerika en Japan. Maar hij was ook te horen als solist bij het Zuilens Fanfare Corps in 2013.

De 'BigDipper BigBand uit Utrég!' speelt met veel passie en enthousiasme bigband repertoire, onder leiding van Zuilenaar Frido Terbeek. Ervaren amateurs en profs uit Zuilen en omstreken spelen met elkaar in de bigband en doen dat met veel plezier. Dit programma past in de ambities van ZIMIHC Maatwerk om zich de komende jaren te richten op blaasmuziek.

TOEGANG IS GRATIS,
AANVANG 15:30 UUR,
ZIMIHC THEATER ZUILEN,
PRINSES CHRISTINALAAN 1.



Multi Culinair Recept

Saté is van oorsprong een Indonesisch en Maleisisch gerecht, bestaande uit drie of meer stukjes geroosterd vlees op een dunne houten spies, meestal van bamboe. De Indonesische naam ervoor is saté (soms ook sateh of satai). In Maleisië en Singapore komt men het vaak tegen als satay. Het Indonesische/Maleisische woord saté is afgeleid van het Tamil woord catai.

In het Indonesisch en Maleis hebben de meeste woorden een lichte klemtoon op de voorlaatste lettergreep, en 'saté' is daarop geen uitzondering. Desondanks, waarschijnlijk onder invloed van woorden als 'café', wordt het door Nederlanders meestal uitgesproken met de klemtoon op de tweede lettergreep. De klemtoon is echter in het Indonesisch niet belangrijk en de Nederlandse uitspraak klinkt in Indonesische oren heel acceptabel.

Saté wordt in Indonesië en Maleisië meestal gegeten met witte rijst (nasi putih) of met blokjes kleefrijst (lontong), ketupat (of kupa, rijst gestoomd in klapperblad), komkommer, rauwe ui of "atjar ketimoen" (een atjar met komkommer). Over de saté wordt ook een saus gegoten, die echter niet echt lijkt op de pindasaus die men in Nederland gewend is. Sauzen voor saté kunnen, naast de bekende pindasaus, ook gebaseerd zijn op sambal of ketjap.

Saté

Voor saté babi worden de blokjes veelal uit een schouderkarbonade gesneden. Kipfilet is uitermate geschikt voor saté ayam. In Indonesië maakt men ook gebruik van andere stukken vlees van varken, kip of geit (zelfs het vet). Voor saté Padang wordt rundvlees gebruikt, bijvoorbeeld uit ribblappen. In Indonesië wordt saté vaak langs de kant van de weg bereid en verkocht. Saté babi (varken) vindt men vooral op Bali en in (stads)wijken waar vooral (christelijke) etnische Chinezen wonen. Saté is een van de vele Indonesische gerechten die via de koloniale banden populair zijn geworden in Nederland.

SATÉ AYAM (KIPPENVLEES)

Ingrediënten:

1.5 kg. kip filet of kalkoen filet (kalkoenvlees is steviger)

1 grote gesnipperde ui

2 grote teentjes knoflook

1 theel. ketoembar

½ theel. djinten

1 theel. koenjit en een ½ theel. laos

2 theel. rietsuiker/of een stukje gula djawa

½ kopje santen

1 theel. sambal

zout, 1 eetl. asemwater (tamarinde) en 2 eetl. ketjap manis.

Houten satéstokjes (laat de stokjes minstens 2 uur in het water liggen dan verbranden ze niet zo snel, op de BBQ (of op de elektrische bakplaat)

BEREIDING:

Kip in niet al te grote stukken snijden. Zout en peper over de kip doen, doe alle andere ingrediënten in een kom en goed mengen met het asemwater en de ketjap. Hierna doe je alles bij het vlees en weer goed mengen. Laat dit minstens een halve dag maar liever 1 nachtje in het vlees intrekken. Daarna op gloeiend houtskool rustig roosteren.

SATÉSAUS

Ingrediënten

Kleine pot pindakaas (350 gram)

2 teentjes knoflook, zeer fijn gesnipperd

1 kleine ui, heel fijn gesnipperd

3 eetlepels Ketjap Manis

3 volle eetlepels Sambal Badjak

½ theelepel ketoembar (koriander)

½ theelepel djintan of komijn

½ theelepel laos (of gember voor extra pittig)

300 milliliter kokosmelk

BEREIDEN

Neem een pannetje en vul dat met de kokosmelk, voeg alle ingrediënten toe, behalve de pindakaas. Zet het op een laag vuur en roer het geheel goed! Voeg nu stukje bij stukje de pindakaas toe en blijf roeren anders brandt de saus aan. Roer totdat je een lekkere smeuge saus krijgt.

Naar de gebruikte soort vlees worden verschillende soorten saté onderscheiden.

DE BEKENDSTE ZIJN:

- saté babi (varken)
- saté ayam (kip)
- saté kambing (geit)
- saté udang (garnaal)

Ook streken en steden hebben hun eigen saté-varianten.

DE BEKENDSTE ZIJN:

- saté Betawi (Jakarta)
- saté Blora (Midden-Java)
- saté Madura of Madoera
- saté Padang
- nonya saté (Singapore en Maleisië, varkenssaté geserveerd met twee sauzen: verse ananassaus en pindasaus)



Buurtvaders en stichting Tagmat blikken terug

DOOR ABBASS MOUSSAOUI

2014 is een bewogen jaar geweest voor stichting Tagmat en de buurtvaders. Naast de reguliere activiteiten die we normaal uitvoeren zoals huiswerkbegeleiding, bijdrage van de buurtvaders aan de veiligheid van de buurt en sportactiviteiten, hebben wij vorig jaar mei voor het eerst vanuit Zuilen meegedaan aan de dodenherdenking van de Marokkaanse soldaten die tijdens Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen tijdens de gevechten tegen de geallieerden.

We zijn met een bus vol wijkgenoten gereden naar Kapelle (Zeeland) waar we deze omgekomen soldaten hebben herdacht. Het is een stukje geschiedenis van Nederland dat naar onze mening onbekend en onderbelicht is bij onze gemeenschap. Wij willen met zulke activiteiten daar verandering in brengen. Dit jaar zijn we van plan om deze acties te herhalen. Wij hopen op de nodige ondersteuning vanuit het wijkbureau te krijgen. Een ander hoogtepunt dat we afgelopen jaar beleefd hebben is het meehelpen aan een veilig oud- en nieuw-viering. Wij als buurtvaders zijn al jaren aanwezig op het Zwanenvechtplein waar we een oogje in het zeil houden. Mede daardoor verloopt de viering al jaren zonder grote incidenten. In december zijn wij benaderd door het wijkbureau met de vraag of wij ook mee kunnen helpen in de Geuzenwijk. Dit werd ons gevraagd omdat het in 2013 aardig uit de hand liep. Wij hebben daar natuurlijk gehoor aan gegeven en we



kunnen gelukkig terugkijken op een veilige jaarwisseling. Hier zijn wij erg trots op. Zonder het vertrouwen en ondersteuning van Me'kaar met name Amar Haddouch en het wijkbureau in de persoon van Aart Jan Voogd en Astrid Puik was dit allemaal niet mogelijk geweest.



Er zit muziek in het Vorstelijk Complex!

Een goed buurthuis heeft kaartavonden, een eettafel, gezellige kinderclubs en natuurlijk een biljartzaal. En je kunt er zomaar binnenlopen voor een kop koffie of thee. Het Buurthuis de Beatrix in het Vorstelijk Complex heeft het allemaal! De koffie en thee staat alle dagen klaar tussen 10-16 uur.

Je kunt o.a. klaverjassen en bridgen op vaste avonden. Knutselen of naar de kinderkookclub. Huiswerkbegeleiding krijgen van Tagmat op zaterdagochtend. En alle dagen biljarten bij de 55+ biljartvereniging van Zuilen. Stichting GU verzorgt een inloopsprek voor eerste hulp bij maatschappelijke problemen. Op maandagochtend repeteert altijd het gezellige zangkoor Levenslust en op donderdag en zaterdag zijn er privélessen van gitaardocent Jonas Pannecoucke. Twee keer per maand repeteert de Zuilense fanfare feestband Zfunc. En op vrijdagavond kan je Djembé spelen bij Sokola. Voor jazzliefhebbers zijn de maandelijkse jazz-avonden in restaurant The Colour Kitchen een tractatie (elke eerste donderdag van de maand) en is er een paar keer per jaar het jazzdiner van La Couleur Royale met de Charlie Green Big Band in het

ZIMIHC theater. Maar wat veel mensen niet weten is dat het Vorstelijk Complex daarnaast ook nog een muziekschool is! De docenten van het project Muziek in de Wijk geven er wekelijks muzieklessen aan tientallen kinderen. Gitaar, trompet, saxofoon, blokfluit, piano, viool, cello... Je vindt hun activiteiten op Facebook onder 'Muziek in de Wijk'. Ook zijn er drie soorten ensemble lessen. Daarbij leren de kinderen samen spelen. Meerdere keren per jaar treden ze op in de wijk, zo ook in het ZIMIHC theater Zuilen. Naast die optredens kun je trouwens van heel veel meer muziektheater en koren in het theater. Hou de website www.zimihc.nl in de gaten! Een speciale vermelding verdienen de gratis concerten van Klassiek in Zuilen. Yamila Bavio en Esther Damsma- In 't Groen organiseren niet alleen het project Muziek in de Wijk, maar ook deze heerlijke muzikale verrassingen! Zes tot acht keer per jaar, op zondagmiddag in het ZIMIHC theater. Grote mensen én kinderen kunnen er op een laagdrempelige manier genieten van klassieke muziek. Ook deze informatie is te vinden op www.zimihc.nl en op Facebook onder 'Klassiek in Zuilen'.

Wil je een overzicht over alle muziekactiviteiten in Zuilen, kijk dan regelmatig naar de agenda op www.zoiszuilen.nl!

UW WINKELS VAN



BA-LI-SE

De cadeauwinkel van Zuilen
Met aansprekende betaalbare cadeaus, maar ook boeddha's, wierook en nog veel meer. Ook voor oorgaatjes zetten kunt u hier terecht.
www.ba-li-se.nl

MITRA

De specialist met de grootste keuze aan lekkere dranken.
www.mitra.nl

BEAUTYSALON PARI

Spa, schoonheid en persoonlijke verzorging

TUBA

Kledingreparatie & vermaken, stomerij, gordijnen en vitrages, borduren.

SLAGERIJ ABRAHAM

De slagerij met het lekkerste vlees. Ook levensmiddelen.

PETIT RESTAURANT ISTANBLUE

Van een goed gevuld shoarmabroodje tot een heerlijke vleeschotel.
Een eigen bezorgdienst.
www.istanblue-utrecht.nl

BAKKER ROEL

Uw ambachtelijke bakker met heerlijke broden, taarten, gebak en nog veel meer specialiteiten.
www.bakkerroel.nl

THE READ SHOP

Boeken, wenskaarten, tijdschriften, kantoorartikelen en tabakswaaren.

GÜMÜS SUPERMARKT

Uw adres voor al uw verse groenten, fruit en mediterrane levensmiddelen.

IRIS BLOEMSIERKUNST

De eigentijdse bloemist spreekt bij iedere gelegenheid liever in geuren en kleuren.

KAPSALON DEAL

Uw eigentijdse en gezelligste dames- en herenkapper in Zuilen

RASI FIETSEN

Onderhoud, accessoires, inkoop en verkoop van nieuwe en gebruikte fietsen en fietsverhuur.

En natuurlijk de grootwinkelbedrijven:

ALBERT HEIJN, BLOKKER, ZEEMAN en ETOS

AGENDA

t/m 3 maart 2015

Foto Foto-Werkgroep Visie+ exposeert
Vanaf 8 januari 2015 is in de foyer van het theater de expositie te zien van Foto-Werkgroep Visie+. In deze expositie laten 11 leden van deze werkgroep uit de provincie Utrecht recent fotowerk zien. Wilt u deze expositie bezoeken, neem dan contact op met het ZIMIHC theater voor de openingstijden. (030-2762527)

Vrijdag 6 maart

Welcome at the Mob
Maandelijkse Ondernemende Buurtborrel, Zuilense Kring
Tijd: 17.00 – 19.00 uur
Locatie: de bar van The Colour Kitchen

Donderdag 12 maart

Voorstelling La Couleur Royale Grande Edition
Tijd: 19.00- 21.30 uur
Toegang: € 27,50 inclusief diner, exclusief drankjes
Locatie: ZIMIHC theater

Donderdag 12 maart

La Couleur Royale, Diner & Jazz (Charli Green BigBand)
Tijd: 19.00 – 21.30 uur
Locatie: Theater ZIMIHC
Reserveren: HYPERLINK
["http://www.thecolourkitchen.com"](http://www.thecolourkitchen.com)

Donderdag 19 maart

Presentatie voorstel nieuwe inrichting buurthuis de Beatrix door VOF 't Huis
Tijd: 19.30-22.00 uur
Locatie: met alle actieve vrijwilligers, medewerkers en groepen verzameld in de gebruikersraad

Zondag 22 maart

Voorstelling Klassiek in Zuilen
Tijd: 15.30 uur – 18.00 uur
Toegang: gratis
Locatie: ZIMIHC theater



Maandag 23 maart

Monroe met o.a. Douwe Bob Posthuma, Joost van Es, Janos Koolen, Jeroen Overman en Floris de Vries.
Tijd: 20.15 uur
Toegang: € 10,00
Locatie: de Parel van Zuilen

Maandag 6 april

Paaseieren zoeken in het Julianapark.
Tijd: 12.00 uur
Deelname gratis
Locatie: Antje Drijver Paviljoen Julianapark (Stichting Zuilen en Vecht)

Zaterdag 11 april

Voorstelling Dylan Tribute Avond
Tijd: 19.30 uur
Toegang: € 7,50
Locatie: ZIMIHC theater

Maandag 27 april

Koningsdag, kindervrijmarkt in het Julianapark.
Tijd: 9.30 uur
Oranje comité Zuilen
Het Antje Drijver Paviljoen is de hele dag geopend



COLOFON

Dit magazine is een uitgave van Fey communicatie en mede mogelijk gemaakt door: Winkeliersvereniging Rokade, Toko De Waag, Centrum Zuilen Winkelcentrum, Wijkbureau noordwest en Fey Communicatie.

Verschijsning: 5 x per jaar

Opplage: 10.000 exemplaren

Verschijsningsgebied: De gehele wijk Zuilen

Gehele grafisch verzorging: Fey Communicatie

Vormgeving: R. Fey / www.richardfey.nl

Redactie: Winston Kharagjitsing-hoofdredactie, Wim de Jong- eindredactie, Arthur Fey-redactie.

Contact: wijkzuilen@gmail.com

Journalistieke bijdrage: Jos van Sambeek, W. van Scharenburg, Marcel Reijmerink, Ton van den Berg, Ady Hoitink, Petra Janmaat, Elz Mooij, Meike Salden, Hugo Misset, Zo is Zuilen, Sandy Stulen.



Er zit muziek in het Vorstelijk Complex!

Een goed buurthuis heeft kaartavonden, een eettafel, gezellige kinderclubs en natuurlijk een biljartzaal. En je kunt er zomaar binnenlopen voor een kop koffie of thee. Het Buurthuis de Beatrix in het Vorstelijk Complex heeft het allemaal! De koffie en thee staat alle dagen klaar tussen 10-16 uur.

Je kunt o.a. klaverjassen en bridgen op vaste avonden. Knutselen of naar de kinderkookclub. Huiswerkbegeleiding krijgen van Tagmat op zaterdagochtend. En alle dagen biljarten bij de 55+ biljartvereniging van Zuilen. Stichting GU verzorgt een inloepsprekure voor eerste hulp bij maatschappelijke problemen. Op maandagochtend repeteert altijd het gezellige zangkoor Levenslust en op donderdag en zaterdag zijn er privélessen van gitaardocent Jonas Pannecoucke. Twee keer per maand repeteert de Zuilense fanfare feestband Zfunc. En op vrijdagavond kan je Djembé spelen bij Sokola. Voor jazzliefhebbers zijn de maandelijkse jazz-avonden in restaurant The Colour Kitchen een tractatie (elke eerste donderdag van de maand) en is er een paar keer per jaar het jazzdiner van La Couleur Royale met de Charlie Green Big Band in het

ZIMIHC theater. Maar wat veel mensen niet weten is dat het Vorstelijk Complex daarnaast ook nog een muziekschool is! De docenten van het project Muziek in de Wijk geven er wekelijks muzieklessen aan tientallen kinderen. Gitaar, trompet, saxofoon, blokfluit, piano, viool, cello... Je vindt hun activiteiten op Facebook onder 'Muziek in de Wijk'. Ook zijn er drie soorten ensemble lessen. Daarbij leren de kinderen samen spelen. Meerdere keren per jaar treden ze op in de wijk, zo ook in het ZIMIHC theater Zuilen. Naast die optredens kun je trouwens van heel veel meer muziektheater en koren in het theater. Hou de website www.zimihc.nl in de gaten! Een speciale vermelding verdienen de gratis concerten van Klassiek in Zuilen. Yamila Bavio en Esther Damsma- In 't Groen organiseren niet alleen het project Muziek in de Wijk, maar ook deze heerlijke muzikale verrassingen! Zes tot acht keer per jaar, op zondagmiddag in het ZIMIHC theater. Grote mensen én kinderen kunnen er op een laagdrempelige manier genieten van klassieke muziek. Ook deze informatie is te vinden op www.zimihc.nl en op Facebook onder 'Klassiek in Zuilen'.

Wil je een overzicht over alle muziekactiviteiten in Zuilen, kijk dan regelmatig naar de agenda op www.zoiszuilen.nl!

UW WINKELS VAN



BA-LI-SE

De cadeauwinkel van Zuilen
Met aansprekende betaalbare cadeaus, maar ook boeddha's, wierook en nog veel meer. Ook voor oorgaatjes zetten kunt u hier terecht.
www.ba-li-se.nl

MITRA

De specialist met de grootste keuze aan lekkere dranken.
www.mitra.nl

BEAUTYSALON PARI

Spa, schoonheid en persoonlijke verzorging

TUBA

Kledingreparatie & vermaken, stomerij, gordijnen en vitrages, borduren.

SLAGERIJ ABRAHAM

De slagerij met het lekkerste vlees. Ook levensmiddelen.

PETIT RESTAURANT ISTANBLUE

Van een goed gevuld shoarmabroodje tot een heerlijke vleeschotel.
Een eigen bezorgdienst.
www.istanblue-utrecht.nl

BAKKER ROEL

Uw ambachtelijke bakker met heerlijke broden, taarten, gebak en nog veel meer specialiteiten.
www.bakkerroel.nl

THE READ SHOP

Boeken, wenskaarten, tijdschriften, kantoorartikelen en tabakswaaren.

GÜMÜS SUPERMARKT

Uw adres voor al uw verse groenten, fruit en mediterrane levensmiddelen.

IRIS BLOEMSIERKUNST

De eigentijdse bloemist spreekt bij iedere gelegenheid liever in geuren en kleuren.

KAPSALON DEAL

Uw eigentijdse en gezelligste dames- en herenkapper in Zuilen

RASI FIETSEN

Onderhoud, accessoires, inkoop en verkoop van nieuwe en gebruikte fietsen en fietsverhuur.

En natuurlijk de grootwinkelbedrijven:

ALBERT HEIJN, BLOKKER, ZEEMAN en ETOS

AGENDA

t/m 3 maart 2015

Foto Foto-Werkgroep Visie+ exposeert
Vanaf 8 januari 2015 is in de foyer van het theater de expositie te zien van Foto-Werkgroep Visie+. In deze expositie laten 11 leden van deze werkgroep uit de provincie Utrecht recent fotowerk zien. Wilt u deze expositie bezoeken, neem dan contact op met het ZIMIHC theater voor de openingstijden. (030-2762527)

Vrijdag 6 maart

Welcome at the Mob
Maandelijkse Ondernemende Buurtborrel, Zuilense Kring
Tijd: 17.00 – 19.00 uur
Locatie: de bar van The Colour Kitchen

Donderdag 12 maart

Voorstelling La Couleur Royale Grande Edition
Tijd: 19.00- 21.30 uur
Toegang: € 27,50 inclusief diner, exclusief drankjes
Locatie: ZIMIHC theater

Donderdag 12 maart

La Couleur Royale, Diner & Jazz (Charli Green BigBand)
Tijd: 19.00 – 21.30 uur
Locatie: Theater ZIMIHC
Reserveren: HYPERLINK
["http://www.thecolourkitchen.com"](http://www.thecolourkitchen.com)

Donderdag 19 maart

Presentatie voorstel nieuwe inrichting buurthuis de Beatrix door VOF 't Huis
Tijd: 19.30-22.00 uur
Locatie: met alle actieve vrijwilligers, medewerkers en groepen verzameld in de gebruikersraad

Zondag 22 maart

Voorstelling Klassiek in Zuilen
Tijd: 15.30 uur – 18.00 uur
Toegang: gratis
Locatie: ZIMIHC theater



Maandag 23 maart

Monroe met o.a. Douwe Bob Posthuma, Joost van Es, Janos Koolen, Jeroen Overman en Floris de Vries.
Tijd: 20.15 uur
Toegang: € 10,00
Locatie: de Parel van Zuilen

Maandag 6 april

Paaseieren zoeken in het Julianapark.
Tijd: 12.00 uur
Deelname gratis
Locatie: Antje Drijver Paviljoen Julianapark (Stichting Zuilen en Vecht)

Zaterdag 11 april

Voorstelling Dylan Tribute Avond
Tijd: 19.30 uur
Toegang: € 7,50
Locatie: ZIMIHC theater

Maandag 27 april

Koningsdag, kindervrijmarkt in het Julianapark.
Tijd: 9.30 uur
Oranje comité Zuilen
Het Antje Drijver Paviljoen is de hele dag geopend



COLOFON

Dit magazine is een uitgave van Fey communicatie en mede mogelijk gemaakt door: Winkeliersvereniging Rokade, Toko De Waag, Centrum Zuilen Winkelcentrum, Wijkbureau noordwest en Fey Communicatie.

Verschijsning: 5 x per jaar

Opplage: 10.000 exemplaren

Verschijsningsgebied: De gehele wijk Zuilen

Gehele grafisch verzorging: Fey Communicatie

Vormgeving: R. Fey / www.richardfey.nl

Redactie: Winston Kharagjitsing-hoofdredactie, Wim de Jong- eindredactie, Arthur Fey-redactie.

Contact: wijkzuilen@gmail.com

Journalistieke bijdrage: Jos van Sambeek, W. van Scharenburg, Marcel Reijmerink, Ton van den Berg, Ady Hoitink, Petra Janmaat, Elz Mooij, Meike Salden, Hugo Misset, Zo is Zuilen, Sandy Stulen.