

Zondag 2 februari StraatReünie Hubert Duyfhuysstraat

Het Museum van Zuilen maakt voor iedere StraatReünie een boekje over de desbetreffende straat. Daarin vermelden we alles wat we over straat tot nu toe hebben weten te achterhalen. Ook voor de Hubert Duyfhuysstraat gingen we aan de slag. Wat een winkelstraat was dat!

En dan stond daar ook nog die prachtige Openbare Lagere School 3, waarvan de ingang dan wel in de Johannes Uitenbogaertstraat was, maar de school bepaalde toch een groot deel van het straatbeeld van de Hubert Duyfhuysstraat! Dankzij W. Koek, een zoon van het hoofd der school – later werd de heer Koek directeur van de Menzo de Muinck Keizerschool – hebben we de beschikking over een prachtige serie foto's van de school.



Wat een prachtig gebouw: Openbare Lagere School 3

Een extra StraatReünie op 8 maart a.s.

Mevrouw Ans van Kordelaar benaderde ons voor het organiseren van een (door haar toen gemiste) herhaling van de StraatReünie voor de Jan Overdijkstraat. Ons antwoord was: 'Ja hoor, mevrouw van Kordelaar, daar doen we de deur graag voor open. Geef het even de ruimte, zodat we het ook op facebook kunnen zetten en er aandacht aan kunnen schenken in onze volgende (deze dus) *Zuilense Nieuwsbode*. Wie weet zijn er nog meer mensen die het leuk vinden om (weer) naar een StraatReünie van de Jan Overdijkstraat te komen.'

Inmiddels hebben we een datum vastgesteld: **zaterdag 8 maart** aanstaande. Ook nu weer hebben we hooggespannen verwachtingen: de vorige StraatReünie was tot nu toe de drukst bezochte!

Hierbij dus de oproep: u bent van harte welkom op 8 maart aanstaande!



Opname tijdens de tot nu toe drukste StraatReünie, die van de Jan Overdijkstraat

Het verloop van deze extra StraatReünie blijft gelijk aan de gangbare: welkom vanaf 14 uur, omstreeks 15 uur een kleine lezing over de straat, met aansluitend informatie over een aantal markante stukken in de collectie.

Nieuwe aanwinsten

Weer werden we verrast met bijzondere stukken die mensen brachten voor het Museum van Zuilen.



Derde Kerstdag kwam de heer Steinberger o.a. deze prachtige radio met raamantenne brengen.

De Kerstdagen waren nog maar net voorbij toen de heer Steinberger naar binnen stapte. Hij bracht een bijzonder stuk voor de collectie. In zijn huis aan de Sweder van Zuylenweg woonde vroeger de heer Flierboom. Flierboom was blijkbaar een actieve radioamateur die al in het begin van de jaren dertig zelf zijn radio's bouwde. Die zouden in de Tweede Wereldoorlog ingeleverd moe-

ten zijn, maar de heer Flierboom verborg de radio in een ruimte tussen de zoldervloer en het plafond eronder. Latere bewoners vonden de radio 'met raamantenne' en koesterden het bezit. De heer Steinberger werd de derde eigenaar en vond dat de radio in het Museum van Zuilen beter op zijn plaats is. Wij ook natuurlijk, vandaar dat we heel blij zijn met deze aanwinst!

Het oude jaar werd uitgeluid door de heer Valk. Hij bracht een stapel documenten, mappen met o.a. verschillende plattegronden van het fabrieksterrein, een serie kop-en-schotels van de Demka, bestekken die in de kantine gebruikt werden en ook nog mooi gereedschap dat nog ontbrak.



De heer Valk bracht de laatste aanwinsten van 2013

En de start van 2014 belooft al weer veel goeds: de heer H. van Gerwen bracht een gereedschapset, onderdeel van de Veiligheidsactie van Werkspoor. Lang geleden toegezegd, nu compleet gemaakt en gebracht! Hartelijk dank voor weer een mooi stuk.

En... we hebben er een nieuw oudste stuk' bij. Dit keer de hals van een kruik die bij de opgravingen rond Mariëndaal

naar boven kwam. Gebracht door het echtpaar Witsel-van Dillen. Geweldig dat mensen zo aan ons blijven denken!



Een tweede 'oudste stuk'

Nieuwjaar

We waren vereerd met de uitnodiging 'Of de huisartsen en eerstelijns hulpverleners van Utrecht-Noord de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst in het Museum van Zuilen mocht plaatsvinden'. Ook de Buurtvaders hebben hun Nieuwjaar bij ons ingeluid.

Onze acties op internet

Als u meer van ons wilt zien: site:

www.museumvanzuilen.nl,

Facebook:

<https://www.facebook.com/pages/Museum-van-Zuilen/224105350991481>

en/of Twitter. Ook schrijven we iedere week een stukje historie op de site www.zoiszuil.nl