

StraatReünie: Stephensonstraat Leegwaterstraat Werkspoorplein en Huetlaan

Het is heel rijtje straten bij elkaar die allen onderdeel uitmaken van de wijk Elinkwijk. Het zal dus wel druk worden, maar daar kijken we naar uit! 3 maart is het zo ver.

Het is een bewuste keus om deze keer een aantal straten samen te voegen, omdat het met uitzondering van de Stephensonstraat niet zulke lange straten zijn.

De ervaring (het is al de zesendertigste StraatReünie!) leert dat de immer populaire wijk een goede opkomst belooft, dus we staan in de startblokken om er iets moois van te maken. Ze treffen het extra: in het museum hebben we al een groot deel van de tentoonstelling over Werkspoor gereed, en de wijk werd natuurlijk vooral bewoond door Werkspoorders! Men komt dus zeker niet voor niets (en mocht u al lang die spulletjes van de fabriek die u nog heeft, willen brengen...)



Het Werkspoorplein met muziektent

Nieuwe aanwinsten

We konden er natuurlijk op wachten (dat doen en deden we ook!) dat er bij de nieuwe aanwinsten voor de collectie die gebracht worden dit keer veel 'Werkspoor materiaal' zit. We zijn tenslotte niet voor niets druk met de herdenking van het feit dat het dit jaar 100 jaar geleden is dat de fabriek naar Zuilen kwam.

Toch werden we weer verrast! Wat kwam er deze maand zoal voor moois binnen?



Een onbekend gebleven bezoeker stopte ons een schrift van G.C. Mijers, werkmeester bij Werkspoor, in de handen. Er stonden maar liefst 35 foto's in, waarvan het merendeel nog niet in bezit was. Onder andere 6 'jubilarissen-foto's', tekeningen van de jubilaris en zijn directe collegae, met foto-gezichten. Leuke uitbreiding!

Een paar dagen later kwam de heer S. uit Drachten. Hij zou op Valentijnsdag gekomen zijn, maar het slechte weer zorgde voor uitstel. Het werd geen afstel en dat is maar goed. Hij bracht een hele serie foto's van de bouw en transport van de bij Werkspoor-Utrecht gemaakte onderdelen voor de Hawker-

Hunter, een vliegtuig waarvoor de fabriek de luchtinlaat- en staartstukken maakte.



Er is al een tijdje een schaalmodel van dit vliegtuig in de maak voor het museum, maar goede foto's ontbraken tot nu toe.

Het bleef niet bij de foto's, er kwam ook nog een *Werkspoor Courant* bij, d.d. november 1954. Daarna pakte de heer S. een Werkspoorlogo uit zijn tas. Nog niet eerder gezien! Bijzonder model, het bekende ronde logo, roestvrij staal met blauw, op een chroom pen. Dus stonden we al bijna te jubelen. Maar toen kwam het... (beetje spanning opbouwen kan geen kwaad, toch?) Hij legde een houten schijf aan een koordje op de vitrine. Wat is dat?



Opschrift: BEKERWEDSTRIJD ZOMER 1945 1^e PRIJS

WERKSPoor N.V.

Het was al gauw duidelijk wat we kregen: een medaille, die in de periode van hevige materiaalschaarste, niet van goud, zilver of brons gemaakt werd, maar van hout gedraaid! (en daarna kunstig met de hand beschilderd!) Wat een prachtig tijdsbeeld werd ons geschonken! Hartelijk dank.

Ook nog wat anders!

Dezelfde dag (je hebt zo je momenten) kwam de 20.000ste inwoner van Zuilen, J. v. D. met een bijzondere aanwinst voor de collectie. Zijn echtgenote heeft veel meegewerkt bij de afbouw (niet de afbraak!) van de St.-Ludgeruskerk en kreeg als dank een klein lepeltje.

Het is een goud-op-zilveren minilepel, die tijdens de diensten in die kerk gebruikt werd om één druppel (!) water bij de wijn te doen.



Kortom onze maand was weer goed.

Verschoning

Lijkt me een mooie tekst om uw aandacht te krijgen. Voor alles: de *Zuilen Nieuwsbode* is en blijft gratis, maar...

We hebben best al een redelijk

aantal donateurs! Maar nog niet alle toegezegde donaties voor dit jaar hebben we mogen ontvangen. Dus doen we hierbij de oproep aan hen die zich als donateur hebben opgegeven om de bijdrage over te maken op de rekening van het Museum van Zuilen (4283095). Mocht u dit al gedaan hebben, dank u wel en verschoning dus... Mocht u geen donateur willen worden/zijn, eenmalige bijdragen worden ook gewaardeerd!

Onze acties op internet

Als u meer van ons wilt zien, kijk op de site: www.museumvanzuilen.nl of volg ons op Facebook (Zijn we heel druk mee: vrijwel iedere dag plaatsen we foto's en/of berichten die met Zuilen te maken hebben) <https://www.facebook.com/pages/Museum-van-Zuilen/224105350991481> en/of Twitter. Ook schrijven we iedere week een stukje historie op de site www.zoiszuilen.nl

Volgende StraatReünie 3 maart

Om 14 uur heten we u welkom met drankje, om ongeveer 15 uur kleine lezing waarna we u graag wat vertellen over de meest markante stukken in het Museum van Zuilen. 17 uur sluiting