

StraatReünie Adr. Mulderstraat 9 december

Waar we u vertellen over ‘de bus door de straat’, en laten weten dat we nog steeds (!) op zoek zijn naar foto’s van de kermis in de Adriaan Mulderstraat. Ook informeren we u graag over de bijzonder actieve kindervereniging ‘Mariëndaals Belang’ en hopen dat als u komt, daarnaast nog heel veel ‘oude bekenden’ ontmoet.

Ook dit keer weer een echt ‘Museumweekend’, want op zaterdag 8 december herhalen we de StraatReünie van de De Lessepsstraat. U moet dus wel een heel goede reden hebben als u een van deze beide dagen niet het Museum van Zuilen komt bezoeken!



Eindpunt voor lijn 3

Nieuwe aanwinsten

Op het gevaar af dat u me van eentonigheid gaat beschuldigen, durf ik het toch wel aan om ook deze keer weer melding te doen van de vele aanwinsten die de afgelopen maand konden worden bijgeschreven in de collectie van het Museum van Zuilen. In de *Zuilen Nieuwsbode* 35 deden we een oproep voor materiaal van Werkspoor, leerstukjes of (eind)examenstukken van de bedrijfsopleiding van de fabriek. Het was niet tevergeefs:

Demka

Toch is de eerste foto die we deze maand kregen – van de heer Beukers – een ‘Demka-plaatje’. Het is een opname van een, soms meerdere malen per week voorkomende, uitstoot waarvoor het dak van de fabriek geopend werd. Daar liet de fabrieksluif werd geactiveerd: moeders haalt uw was naar binnen. Als moeders de pech had de luif niet gehoord te hebben, kon de was opnieuw de machine in!



Met afstand de meest bekeken foto op onze facebook-pagina, al bijna 450 mensen keken hun ogen uit! Met dank aan de heer Beukers uit de Weth. D.M. Plompstraat.

Werkspoor

Maar het zal u niet verbazen dat de meeste uitbreiding uit de Werkspoorhoek kwam.



Prachtig eindexamenstuk Modelmaker: spruitstuk met bekisting. Deze maakte de heer A. Puister. Het is het derde eindexamenstuk dat we kregen, alle drie verschillend. Eens kijken of we alle leerjaren compleet kunnen krijgen...



De bedrijfsopleiding van Werkspoor was er ook voor timmermannen in spe. De heer Koning maakte deze naaidoos als examenstuk. Mooi afgewerkt, en ‘natuurlijk’ met zwaluwstaartverbindingen.

Mede door de oproep en de tentoonstelling in het Utrechtse Stadhuis – overigens een aftrap naar de grote tentoonstelling naar aanleiding van het feit dat het volgend jaar 100 jaar geleden is dat Werkspoor naar

Zuilen kwam – kregen we publiciteit die bij vele werknemers ‘van toen’ zijn blijven hangen. Ook al eerder gedane toezeggingen worden dan herinnerd. Zo kwam de heer H. Tielrooy op het idee om zijn belofte waar te maken.



En daar zijn we blij mee! Prachtige briefopener die Tielrooy maakte tijdens zijn opleiding bij Werkspoor. Messing briefopener met daarop geklonken bakeliëten handvat. In de briefopener graveerde hij de naam van zijn moeder: Ans.



Dezelfde dag kwam ook de heer Vink nog een werkstukje van de A.E. Dudok van Heelschool brengen, een kandelaar. Komt ook mooi van pas in deze donkere dagen.

Rest me nog u te wijzen op de nieuwe site die sinds 1 november actief is: <http://www.zoizuilen.nl> Daar waar het Museum van Zuilen door middel van deze nieuwsbrief probeert u op de hoogte te houden met allerhande nieuws over het museum en projecten waarmee we actief zijn, is deze nieuwe site een informatiebron voor iedereen die meer over Zuilen wil weten. Artikelen over de historie van Zuilen, maar ook actueel nieuws, en allerhande dingen die Zuilen raken. Deze site wil een antwoord bieden op alle vragen die Zuilen betreffen.

**GEWIJZIGDE
DATA!
Volgende
StraatReünies:
DE OUDE
8 december:
De Lessepsstraat
DE NIEUWE
9 december:
Adr. Mulderstraat
Om 14 uur heten we u
welkom met drankje, om
14:30 uur kleine lezing
en rond half vier
vertellen we u graag wat
over de meest markante
stukken in het Museum
van Zuilen. 17 uur
sluiting**