

StraatReünie Geraniumstraat en Leo XIII straat gezellig

Heel wat bewoners van de bovengenoemde straten hebben hun neus om de hoek van de museumdeur gestoken tijdens de StraatReünie. Het werd weer een gezellige drukte. Deze keer duurde het even voordat de 'kers op de taart' zich openbaarde, maar uiteindelijk kwam deze foto boven water!

Het was de heer Remmerde die ons gelukkig maakte met dit plaatje. Veel mensen zullen het spel 'pinkelen' niet (meer) kennen: een houtje van ca 2 cm doorsnee en ca 15 cm lang, voorzien van punten aan de uiteinden. Als je met een stokje op zo'n punt slaat, kringelt het pinkeltje omhoog. De kunst was daar een ferme tik tegen te geven en het pinkeltje zo ver mogelijk weg te slaan. Veel glaszetters konden dit spel wel waarderen, vooral als het gespeeld werd in een straat met erkers. Een foto van dit spelletje ontbrak nog in de collectie, dus dank heer Remmerde!



Pinkelende Erwin Remmerde en Rini Galesloot.

Nieuwe aanwinsten

Terwijl ik zoek naar de tekst voor deze nieuwsbode bedenk ik me dat ik weinig 'bijzondere aanwinsten' kreeg in de afgelopen maand, maar tegelijkertijd stijgt het schaamrood me naar de kaken! Had ik bijna geschreven: alleen maar gewone dingen gekregen.



De heer Hoogendoorn kijkt even wat er allemaal voor het raam van zijn winkel gebeurt.

Boekjes van de Bedrijfs-school van Werkspoor, een schaalte van de Veiligheids-actie van Werkspoor, een Stratengids gedrukt door drukkerij Elinkwijk uit

Zuilen. Foto's van de heer R.A. Verhoef, werkzaam als richter bij Werkspoor, foto's van de Ampèrestraat, met onder andere de melkwinkel van Hoogendoorn, verschillende verhalen die werden opgeschreven (al dan niet op ons verzoek). Een mevrouw bracht de 'Inventaris van de archieven van Zuilen...'. Het zijn geen wereldschokkende aanwinsten, maar we zijn ook hiermee natuurlijk weer heel blij!

Museum van Zuilen slecht te bereiken

Tijdelijk wel te verstaan! Wegens werkzaamheden aan de Amsterdamsestraatweg is het onmogelijk voor de deur te parkeren. In de achter ons liggende St.-Willibrordusstraat is dat (meestal) geen probleem, en dan bent u om de hoek van het museum.

Opgavingen?

'Ieder nadeel heb zijn voordeel', wie weet... de werkzaamheden voor de deur houden in dat het asfalt wordt weggehaald en de fundering waar nodig wordt vervangen.



We overdrijven niets als we zeggen dat de Straatweg overhoop ligt. Maar zijn het keien of niet?

Het gegeven dat de Amsterdamsestraatweg deel uitmaakte van de Route Impériale Nro II maakt het niet onmogelijk dat onder de bovenste lagen nog heel oude bestrating tevoorschijn komt. Men is er extra alert op (en wij ook natuurlijk).

Zuilens Volksfeest een succes

Ondanks het feit dat het niet is gelukt om verklede Napoleons te mogen verwelkomen was zaterdag de 23^{ste} toch een geslaagd Zuilens Volksfeest op de Amsterdamsestraatweg te beleven. Leuker, gevarieerder en gezelliger zijn veelgehoorde reacties van de bezoekers.

Het Museum van Zuilen had natuurlijk ook een kraam en

dankzij de vrijwilligers hebben we heel wat boeken kunnen verkopen. Niet zo gek natuurlijk, ze kosten maar 10 euro per stuk, maar toch...



Dochter Sylvie achter de kraam tijdens het Zuilens Volksfeest, een en al attracties schreef ik toch?

Volgende StraatReünie:

1 juli 2012

C. Smeenkstraat

Van 14 tot 15 uur heten we u welkom met drankje, om 15 uur kleine lezing en rond half vier vertellen we u graag wat over de meest markante stukken in het Museum van Zuilen. 17 uur sluiting.