

MET TROTS PRESENTEREN WIJ U DE: **WieKent...? pagina.**

We deden al eerder een voorzichtige aankondiging. De directe aanleiding was een oproep van een vroegere bewoner van Zuilen, Jaap van Amersfoort. Hij riep november 2010 onze hulp in om te proberen in contact te komen met vroegere vriendjes, buurtbewoners, klasgenoten of collegae.

Wist onze dorpsgenoot Jaap veel wat hij allemaal teweeg zou brengen! We werken natuurlijk graag mee aan zo'n oproep, maar het zette ons ook aan het denken. Met enige regelmaat wordt in het gastenboek van onze site een oproep gedaan door (meestal) oud-Zuilenezen die op zoek zijn naar een vroegere kennis. Met bijna even grote regelmaat komt daar ook een reactie op. Dus... werk aan de winkel!



Jaap van Amersfoort aan het werk bij Werkspoor.

Hulde aan Wijkservicecentrum Noordwest

Het idee was geboren, maar nu moest het dus 'handen en voeten' krijgen. Het Gastenboek van de site is namelijk niet de echte plek waar zulke oproepen thuis horen. Een aparte pagina op de site, waarin oproepen geplaatst kunnen worden en waarin ook weer gezocht kan worden (wie zoekt mij?). Dat zou de oplossing zijn. Maar daar zit heel veel werk aan vast, als je het goed wilt doen (en dat willen we natuurlijk). Dus stroomde er heel wat water door het Amsterdam-Rijnkanaal voordat we een oplossing vonden.



Omdat deze pagina bedoeld is om mensen weer/meer met elkaar in contact te brengen, vroegen we voor de financiering een bijdrage uit het LeefbaarheidsBudget van het Wijkservicecentrum Noordwest.

Onze aanvraag werd gehonoreerd! Dus kon onze webmiss aan de slag om een goede invulling te geven aan de nieuwe pagina. Het werd de 'WieKent...?-pagina.

Hulde aan onze webmiss

Toen de financiering eenmaal rond was, is de webmiss met grote voortvarendheid aan de slag gegaan en we zijn trots – als een hond met zeven staarten – u te kunnen melden dat het gelukt is. Sinds een paar dagen kunt u op onze site op zoek. U bepaalt (grotendeels) zelf welke gegevens u over uzelf wilt invullen. Natuurlijk maakt u het voor mensen die op zoek zijn naar u, makkelijker als u wel enige relevante informatie verstrekt. Welke school u bezocht is van belang als u oude klasgenootjes zoekt, en waar u werkte is duidelijk van toepassing als u zoekt naar oud-collegae. Het wijst zich vanzelf. De pagina waarop u kunt gaan zoeken vindt u onder de knop: *WieKent...?* op de startpagina van onze

inmiddels welbekende site: www.museumvanzuilen.nl
Veel succes!

Facebook en het Museum van Zuilen

Een andere plek op internet waar we u willen informeren over het Museum van Zuilen is op Facebook. Vooral vanwege het gebruiksgemak is op Facebook een pagina *Museum van Zuilen* gemaakt. Hierop vindt u veel foto's. Van alle Straat-Reünies plaatsten we foto's op Facebook. Daarop kunt u zelf eventuele herkende buurt en/of straatgenoten aangeven, het zogenoemde *Taggen*.



In het kader van de viering van 200 jaar Amsterdamsestraatweg zetten we op Facebook wekelijks twee oude afbeeldingen van de Amsterdamsestraatweg. Ook hier kunt u de foto's van commentaar voorzien. Van de viering '200 jaar ASW' plaatsten we foto's op

Facebook.

U in de Wijk Zuilen

Het kwam al vaker ter sprake, maar sinds 14 januari is het zover: u kunt in het Museum van Zuilen komen kijken naar de tentoonstelling 200 jaar Amsterdamsestraatweg. De tentoonstelling werd geopend door burgemeester A. Wolfsen, samen met Napoleon. Van deze openingsfestiviteiten heeft 'U in de wijk Zuilen' een heel leuk verslag gemaakt: <http://www.uindewijk.nl/zuilen/artikel/4940>

De StraatReünie voor de A.H.G. Fokkerstraat is 5 februari aanstaande. Van 14 tot 15 uur heten we u welkom met een drankje, om 15 uur een kleine lezing en om 15.30 uur een rond-leiding langs de meest markante stukken in het Museum van Zuilen