

Onderzoek historie van St.-Winfridusstraat met bizar resultaat

Enige weken geleden bood de heer Westrik zich aan als vrijwilliger voor het Museum van Zuilen. Hij wilde graag meewerken aan de boekjes die we voor iedere StraatReünie maken, met daarin alle (Zuilense) geschiedenis die we van de desbetreffende straat hebben, aangevuld met foto's uit die tijd.

Dat is behoorlijk wat werk, dus waren we blij met zijn aanmelding. Omdat de boekjes voor de Burgemeester van Tuylkade en Luit Blomstraat al bijna af waren, ging Westrik voor ons aan de slag met de St.-Winfridusstraat. Hij kwam na twee dagen zijn bevindingen voorleggen en kijken of alles naar wens verloopt. Dat was het geval, ga zo voort. Toen verbaasde hij met de opmerking: 'Er is iets wat niet klopt aan de St.-Winfridusstraat'. Hoe bedoel je? 'Nou, Winfried was de naam van St.-Bonifacius totdat hij benoemd werd tot bisschop. De bisschop van York, zoals die op het straatnaambordje staat, heette Wilfried. Dus... St.-Winfridus heeft nooit bestaan! Zo... die zit! Dat nieuwe bezems 'schoon vegen' is een bekend gegeven, maar onze nieuwe bezem, de heer Westrik, veegt wel heel erg schoon. We houden u op de hoogte van de gang van zaken.



Toch gelukt

ZUILEN 750 -1953

als gemeente opgeheven
als gemeenschap toch gebleven!

Wordt nog officieel onthuld:
Als gemeente opgeheven
Als gemeenschap toch gebleven!

Vorige week werd door de gemeente de nieuwe tekstplaat aangebracht op het herinneringsmonument dat de gemeente Utrecht in 1954 aan de inwoners van Zuilen heeft aangeboden. In vorige nieuwsbodes hebben we al melding gemaakt van de wens om mét de herinrichting van het Prins Bernhardplein, ook de echte tekst op het monument te krijgen, zoals die ooit op het herinneringstegeltje geplaatst werd.

Over de kogelgaten aan de Daalseweg



Met respect voor alle werk dat het verwijderen van het cement met zich meebracht, toch herkenbaar in beeld: de beschadigingen door de beschieting tijdens een razzia.

Ook in een van de vorige Zuilense Nieuwsbodes schreven we over de kogelgaten die het gevolg waren van een beschieting door de Duitsers tijdens een razzia. En hoe erg het was dat deze beschadigingen niet meer herkenbaar waren, omdat er op die plekken met een 15mm boor gaten waren gemaakt. Vorige week met een medewerker van Mitros ter plaatse bekeken hoe een en ander is gegaan. Het blijkt dat er met het uithalen van het cement deze gaten tevoorschijn kwamen. Dat is dan vermoedelijk al (veel) eerder gedaan. Omdat de berichtgeving over deze beschadigingen en de razzia door verschillende mensen wordt ondersteund, lijkt het ons het best om de gaten weer vol te smeren met cement en met een aangepaste tekst op het erbij te plaatsen bordje de aanduiding onder de aandacht te brengen.

Even bijpraten

De grote Argentijnse order die Werkspoor in 1952 kreeg, is bij velen nog steeds bekend. Het was toen dan ook de grootste buitenlandse order voor een Nederlands bedrijf, waarmee een bedrag van maar liefst meer dan 225 miljoen gulden was gemoeid! Veel extra werk voor de fabriek. De heer Riemersma werkte in die tijd bij Werkspoor en werd uitgezonden naar Argentinië voor garantiewerkzaamheden en onderhoud. Hij bracht onlangs zijn souve-

nier uit die tijd: een mate-kop met 'rietje'. Het is een uitgeholde noot, voorzien van een bewerkte zilveren rand. Hierin werden kruiden gedaan en daarop werd heet water gegoten. Dat werd dan gedronken door een soort rietje (dézé heeft een gouden mondstuk) dat aan de onderkant werd voorzien van een soort zeeffe, om te voorkomen dat de kruiden werden opgezogen.



De mate-kop met rietje van de heer Riemersma.

Werk in uitvoering

Het hele jaar door komen nieuwe aanwinsten in het museum. Foto's, verhalen, gebruiksvoorwerpen 'van toen' enz. We prijzen ons gelukkig met zoveel medewerking. Ook onze vrijwilligers komen met grote regelmaat met een aanvulling van de collectie: de heer Achterberg maakte een hand voor de Napoleonpop (die immers in zijn vestje moet steken) en de heer Van Kooten is heel druk met een schaalmodel van de... St.-

Ludgeruskerk! Hij is nog niet helemaal af, maar om u een indruk te geven, wel alvast een tekening.



Alleen al de tekening dwingt respect af!

4 september is de volgende StraatReünie in het Museum van Zuilen voor de (oud)bewoners van de Burgemeester van Tuylkade, die 'alles' over hun straat willen weten. Of wist u al van de sportvelden voor en door 'werklozen'? Met bijv. voetbalwedstrijden tussen de werkloze slagers en meubelmakers? We vertellen u meer tijdens de StraatReünie.

Van 14 tot 15 uur heten we u welkom met een drankje, om 15 uur een kleine lezing en om 15.30 uur een rondleiding langs de meest markante stukken in het

Museum van Zuilen.