

ZUILENSE NIEUWSBODE

Donderdag 9 juli 2009 – redactie: W. van Scharenburg – Amsterdamsestraatweg 569 – Utrecht-Zuilen – Oplage: 100 exemplaren

Eerste bezoekers Museum van Zuilen hebben hun vaste plaats al ingenomen!

Ze hebben er lang op moeten wachten, maar na vele jaren hebben de beide heren er geen gras over laten groeien. Zodra hun 'werkplek' gereed was, nestelden zij zich met zichtbaar genoegen op hun stoelen alsof zij de eerste jaren niet van hun plek hoeven te komen.

Het betreft de door de enige echte Zuilense kunstenaar C. Achterberg vervaardigde houten heer O. Norbruis (de laatste burgemeester van Zuilen) en de door hem uit hetzelfde hout gesneden Eerwaarde Heer W. van Albach (de meest markante pastoor van de St.-Ludgerusparochie). Het laat zich raden dat zij het naar hun zin hebben op deze prachtige loca-

tie. De heer Norbruis zit op zijn originele stoel uit de Raadszaal van het Zuilense gemeentehuis en de pastoor ging zitten op een bidstoel uit de gesloopte kerk. Deze stoel staat in de originele biechtstoel van de pastoor die al geruime tijd in het bezit van het Museum van Zuilen. Weer geheel opgebouwd, kunt u hem straks dus weer in zijn volle glorie bewonderen.

Het is aan het vakmanschap van een gepensioneerde meubelmaker te danken dat de heren zich hier zo onmiddellijk thuis voelden. Hij maakte als vrijwilliger bijna twee jaar geleden een stuk lambrisering van de Raadszaal na, als de achterkant van de etalage. Deze achterkant kreeg nu een andere



plek in het Museum en de eraast gelegen deur werd in dezelfde stijl uitgevoerd. Een waar staaltje

vakmanschap: hulde!

Nog steeds groeit de collectie van het Museum van Zuilen

Ondanks het feit dat Museum van Zuilen tijdens de verbouwing minder goed bereikbaar is, komen met grote regelmaat nieuwe aanwinsten binnen. De laatste twee wil ik u niet onthouden.



Dankzij een interventie van de heer J. de Lange kwam ik in contact met de familie Koppel. Van hen kreeg ik een mini-tegeltableau dat werd gemaakt naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de St.-Ludgerusparochie.



Na het gereedkomen van de muurschildering kwam de huidige bewoner van het pand Amsterdamsestraatweg 571 met een opmerkelijke bijdrage: een medicijnflesje van de apotheek die in twee vooroorlogse jaren in dit pand gevestigd was. Heel bijzonder!

Even bijpraten over de stand van zaken

Uw verslaggever is 'nogal druk' met de verbouwing, waardoor het niet lukte u eerder een beeld van de stand van zaken te geven.

De verbouwing

De verbouwing vordert gestaag en het lijkt te gaan lukken de opening op 12 september (Open Monumentendag) te laten plaatsvinden. Na het neerhalen van de wanden werd de vloer hersteld en kon een begin worden gemaakt met de nieuwe kooflijsten. Inmiddels is het nieuwe plafond aangebracht en werd door kunstschilder Jos Peeters de muurschildering 'APOTHEEK ELINCKWIJK' in

zijn oude glorie hersteld. Dankzij de medewerking van P(roject) S(toffering) M(idden) N(ederland) (uit Zuilen natuurlijk ligt nu ook de nieuwe vloer op zijn plaats. Daarna kon de lambrisering worden geplaatst en sinds vorige week staat ook de biechtstoel op zijn plek.

Bezoek B & W

Op 3 juli heeft het Utrechtse college van Burgemeester en Wethouders een bezoek gebracht aan het Museum van Zuilen 'in aanbouw'. Juist nu al, om zo een indruk te krijgen hoe het was en wordt. Zij werden bijgepraat onder het genot van een drankje en een stukje 'Zuilenartje', die hiervoor beschikbaar werden gesteld door banketbakkerij Steentjes.



Donateurs gezocht

Natuurlijk zijn nieuwe donateurs van harte welkom. Meer donateurs betekent namelijk dat we ook betere reclame kunnen maken en mooie dingen kunnen kopen. Meld u aan: wvanscharenburg@hotmail.com