

Het Pastoor Schiltehuis en Zuilen

Deze keer bieden we een 'Speciale Editie' met uitgebreide informatie over het Pastoor Schiltehuis. Op 16 mei 2011 11.00 uur wordt door mevrouw M.Th.L.H. van Heteren-Hogehuis samen met wethouder F. Lintmeijer het informatiebordje onthuld, waarop staat uitgelegd waarom de tekst 'Pastoor Schiltehuis' de gevel weer siert van Buurthuis Zuilen.

Velen van u weten al hoe dit zit: pastoor Schilte heeft in zijn testament bepaald dat van zijn erfenis een nieuw parochiehuis gebouwd moest worden, als geschenk aan de parochianen. Dit Pastoor Schiltehuis brandde af in 1979. De tekst op de luifel boven de ingang wordt dankzij medewerking van de Werkgroep Directe Voorzieningen, Portes en het Wijkservicecentrum Noordwest herplaatst. Waarom zoveel moeite gedaan is om de naam op de gevel te krijgen willen we hiermee duidelijk maken.



De 'Katholieke Jeugdfanfare' op weg naar het Pastoor Schiltehuis om de opening luister bij te zetten.

Pastoor G.B.W. Schilte



Pastoor G.B.W. Schilte

Pastoor Schilte werd geroemd vanwege zijn mildheid.

Zijn opvolger, pastoor W. van Albach, liet al kort na het overlijden van Schilte het Pastoor Schiltehuis bouwen. Niet alleen voor de katholieke inwoners van Zuilen, maar voor ALLEN! In een onderzoek naar de historie van het Pastoor Schiltehuis blijkt heel snel de ongebruikelijke bezetting van het parochiehuis door werkelijk 'iedereen'.

Bloemlezing

Een bloemlezing, mocht u

vinden dat de historie geweld wordt aangedaan omdat we een memorabele gebeurtenis niet vermeldden, laat het ons weten!

27 november 1935
Een onvergetelijke avond Werklozen en hun vrouwen woonden den ontspannings bijeenkomst bij...

16 januari 1936
"Goudmuiltje" in het Pastoor Schiltehuis. De Winkeliers Vereniging "Amsterdamsche Straatweg" gaf in het Pastoor Schiltehuis een feestmiddag...



7 oktober 1941
De uitreiking textielkaarten vindt plaats in de koffiekamer van het Pastoor Schiltehuis...

6 november 1946
In het Pastoor Schiltehuis werd gisteravond door het Zuilensch Fanfarecorps een muziek- en cabaretavond gegeven...

4 februari 1948
JEUGDMIDDAG NIWIN-COMITÉ
In het Pastoor Schiltehuis te

Zuilen had gisteren een jeugdmiddag plaats, verzorgd door leerlingen van de Ambachtschool te Utrecht...

10 september 1949
MEER DAN 5000 BEZOEKERS
Voor de Zuilense Handelsbeurs die in het Pastoor Schiltehuis werd gehouden...

Beatcentrum

In de jaren 1960-'70 groeit het Pastoor Schiltehuis uit tot 'Het Beatcentrum' van Nederland. Veel bekende namen van vroeger stonden op de planken. **The Jugglers** uit Zuilen waren zo'n beetje de eerste. Op het podium stonden ook **The Yelping Jackals**, met **Bob Revvel**, die



zich later **Robert Long** ging noemen. De band veranderd van naam en maakt furore als **Unit Gloria** met **Bonnie St. Clair**. Er werd gedanst op muziek van **The Outsiders**, met **Wally Tax**, **Earth and Fire**, met **Jerny**

Kaagman, enz.

Het Museum van Zuilen is op zoek naar foto's van optreden van deze (en andere!) bands in het Pastoor Schiltehuis. Als u ons kunt helpen...
info@museumvanzuilen.nl

1 mei 2011

StraatReünie

Van Egmontkade en Johannes Gerobulusstraat

Van 14 tot 17 uur is in het Museum van Zuilen de StraatReünie voor de huidige en vorige bewoners van deze straat. Van 14 tot 15 uur heten we u welkom met een drankje, om 15 uur kleine lezing en om 15.30 uur een rondleiding langs de meest markante stukken in het Museum van Zuilen.
TOEGANG GRATIS!