

StraatReünie St.-Jospheiaan in de top drie!

Tevoren hadden we zo onze twijfels over de reacties op de oproep voor de StraatReünie voor de St.-Josephlaan, maar wat was het druk en gezellig! Van heinde en ver was men aanwezig.

Om half één werd er al aan de deur gerommeld, toen waren we echter nog volop bezig met de opbouw. Maar om tien voor twee ging de deur los en was het raak. Het werd een buitengewoon

gezellige StraatReünie met heel veel 'o, wat leuk, dat jij er ook bent'-reacties.

'Natuurlijk' was een aantal familieleden van Hordijk aanwezig, maar ook 'Hanssie Jansen' (die dus eigenlijk Hans Nooijen heet), zusjes Van Mourik, mevrouw Verkerk, teveel om op te noemen. Het Museum van Zuilen liep vol, waar wat had men een plezier in het weerzien van elkaar. Ook de negende StraatReünie was een groot succes!



Gezellig bijpraten over de St.-Josephlaan 'van toen'.

Even bijpraten

Norbruis en Van Albach gaan verzitten



'Tijdens het verzinnen van de zetten, verzetten zij de zinnen'.

Na een jaartje achter het bureau en in de biechtstoel gezeten te hebben, werd het tijd om de heren eens wat meer in het zonnetje te zetten. Dat hebben we dan ook gedaan: sinds kort zitten zij in de etalage om uw aandacht te trekken. De heren zijn niet zomaar even neergezet natuurlijk. Zij spelen een partij schaak met de stukken van de oprichter van schaakclub Oud-Zuilen, de heer K. Klijnsma en zitten op stoelen uit de trouwzaal van het voormalig gemeentehuis. De sigaar draagt het bandje dat om de sigaren zat die Albach uitdeelde bij zijn 25-jarig priesterfeest.

De beide houten heren zijn gemaakt door de Zuilense kunstenaar C. Achterberg. Hij maakte ook zichzelf en kijkt op de achtergrond toe of het spel goed verloopt. Achterberg is in het kapiteinsuniform gehesen van de heer A. van Heteren, die in Zuilen grote bekendheid genoot.

De borrelglasjes komen van de vroegere Zuilense Glasfabriek aan de Fortlaan. Aan de wand een schemerlampje uit het Julianapark-Restaurant. Daar komen ook het bonbonschaaltje en de asbak vandaan.

Nog meer verborgen schatten?



Opgegraven treindeel uit een tuin in de Bessemerlaan.

Ineens was daar een mailtje van een bewoner van de Bessemerlaan. Tijdens wat graafwerk in de tuin stuitte men op iets hards, 'iets van ijzer', zoals later bleek. De buurman bracht uitkomst: dit is een stuk(je) van een trein die bij Werkspoor gemaakt geweest is. Misschien is

ooit geprobeerd er een schuur van te bouwen, werd het overbodig, en waar laat je het dan? Precies: onder de grond. Vele jaren later komen nieuwe bewoners het dan tegen als ze de tuin gaan opknappen.

Natuurlijk zijn we gauw een foto gaan maken, want het is toch wel weer een uniek stukje historie.

'De kogelgaten zitten er nog in!'



De kogelgaten zijn voor de herkenbaarheid rood omcirkeld.

Dat was de tekst van een ander mailtje waardoor we in actie kwamen. Onze dorpsgenoot J. van Amersfoort uit Arnhem mailt met enige regelmaat herinneringen aan zijn Zuilense jeugd. Toen hij schreef over een beschieting van Duitsers in de Tweede Wereldoorlog bij de De Lessepsstraat en de Edisonstraat zijn we natuurlijk meteen gaan kijken of de door hem genoemde gaten er nog zaten. Ja hoor,

duidelijk waarneembaar. Foto's gemaakt, opgestuurd naar woningbouwvereniging 'Mitros', mét de vraag of hier een bordje met tekst en uitleg bij kan. Dat lijkt te gaan lukken. Dank aan de heer Van Amersfoort voor zijn bericht.

VOLGENDE STRAATREÜNIE PRINSES BEATRIXLAAN

7 November is de volgende StraatReünie aan bod, de Prinses Beatrixlaan. We hebben er zin in, u ook? Wees welkom en verbaas u over de rijke geschiedenis van de laan!