

3 juli StraatReünie Corn. Dirksz- en Jan Haringstraat

Twee straten in het Geuzenwijk die (slechts!) voor een klein deel op Zuilens grondgebied gelegen zijn. Maar toch... wéér is het gelukt een leuk boekje te maken met de geschiedenis van de straat. Extra leuk door de herinneringen die L. van Batenburg uit de Cornelis Roobolstraat ons toestuurde.

Maar de beide straten hadden natuurlijk ook hun eigen geschiedenis. Een winkeltje hier en daar (en niet zoals toen toch gebruikelijk 'op iedere hoek'), een groot aantal bewoners die werkzaam waren bij de N.S., de 'Oranje Vereniging Geuzenwijk', we hebben alles op papier staan. Dus mocht u gelegenheid hebben: weest welkom in het Museum van Zuilen, zondag 3 juli. Inloop vanaf 14 uur, kleine lezing over de straten om 15 uur, en napraten – zolang het leuk is, maar uiterlijk tot 17 uur.



Een stukje Cornelis Dirkszstraat dat niet meer bestaat

Nieuw boek 111 plekken in Utrecht die je gezien moet hebben

Een nieuw boek over de stad Utrecht zag kortgeleden het licht: *111 plekken in Utrecht die je gezien moet hebben*. 17 juni mocht uw museum-directeur het eerste exemplaar in ontvangst nemen van het boek met bovenstaande titel. Al zeer vereerd dat we (hoewel, het Museum van Zuilen hoort natuurlijk wel thuis in zo'n boek) in het boek vermeld staan, maar dan ook nog eens het eerste exemplaar in ontvangst mogen nemen is extra leuk.

Van de 111 plekken kent iedere Zuilenees/Utrechter er al een aantal (wie kent nou bijvoorbeeld het Julianapark niet?), maar er zitten toch wel leuke eyeopeners bij. Aanrader voor slechts € 14,95, en... ook te koop in het Museum van Zuilen!



Het nieuwe boek over bijzondere plekken in Utrecht

Nu we het toch over boeken hebben...

Henk Kronenburg schreef in 2003 een prachtige levensgeschiedenis van hemzelf op: *Een Jeugd op Zuilen*. Henk woonde zijn hele jeugd op Zuilen, met name op 't Zand en heeft er vele avonturen beleefd. Goed verwoord, maar daarnaast, en dat is toch wel heel bijzonder, ook goed getekend. De 320 pagina's werden vrijwel allemaal van een of meerdere tekeningen voorzien.

Het boek kostte indertijd € 25. Maar... de uitgever wil van de voorraad af en riep onze hulp in. Doen we graag natuurlijk, dus is het boek vanaf nu ook in het Museum van Zuilen te koop voor de uiterst lage prijs van slechts € 5



Het prachtige boek van Henk Kronenburg, nu slechts VIJF EURO!

Demka-tentoonstelling verlengd

We kunnen slecht afscheid nemen van de succesvolle Demka-tentoonstelling. Vooral omdat we nog regelmatig zulje leuke dingen erbij krijgen. Ook

dit keer weer. De heer Grave verblijde ons met een werkstuk van de Bedrijfsschool Menzo de Muinck Keizer ('het had als asbak geen functie, maar zulke dingen moest je kunnen maken',



Van de heer Grave kregen we dit werkstuk van de bedrijfsschool

Maar ook met de inbreng van mevrouw Fokkenrood-Baarspul werden we weer verrast met een tot nu toe onderbelicht aspect in de geschiedenis van Demka. In de map met foto's die zij bracht zaten weer echte juweeltjes. Wat te denken van de serie foto's die werden gemaakt n.a.v. het 40-jaar Staal in Nederland in 1942.

Het is dan natuurlijk volop oorlog, toch wordt er 'gefeest'. Voor het personeel werd in een van de fabriekshallen honderden stoelen neergezet, waarop de mannen konden plaatsnemen om te kijken naar de Demka-revue. En zeg nou zelf, wat is een jubileum zonder atletiekwedstrijden? Ook daarvan zijn nu

foto's. daarbij valt vooral op, de foto met touwtrekkende dames, op hoge hakken tracht men de strijd te winnen is nog van alles te doen, maar we wilden u niet langer laten wachten.



'Met de hakken in het zand' de Demka dames zijn vast van plan om met de beker huiswaarts te keren.

'op de valreep'

Wegens drukte een dag later dan normaal. Maar dat komt mooi uit: gisteravond laat nog een mailtje 'of ik dit vaandel wel wil hebben voor de collectie...'

U mag raden wat de reactie was!



Zuilense Nieuwsbode 39