

7 juni StraatReünie Bernard de Waalstraat

De volgende StraatReünie is zondag 7 juni. Ook deze keer verbaast het me dat er over deze (in de Zuilense geschiedenis toch nog zo jonge) straat, zoveel wetenswaardigheden zijn opgedoken.

Dus... zo is het gelukt om ook voor deze straat een mooi boekje te maken. Het is natuurlijk niet zo heel erg raar: de straat maakt deel uit van de wijk Mariëndaal, met de uiterst actieve 'Kindervereniging Mariëndaals Belang', onder de bezielende leiding van mevrouw A. Drijver. Zij organiseerde vele jaren de 'dagjes uit'.

Zo ging de reis eens per jaar naar de speeltuin, waar de kinderen op de glijbaan geplaatst werden en de ouders vervolgens lekker koffie drinken. Het doel van die uitstapjes verschilde per jaar. Op 19 augustus 1948 bijvoorbeeld, ging de rit naar de Leusderheide en in 1952 naar de 'Anna's Hoeve' bij Laren. Maar er is nog veel meer over de straat te vertellen. Als u er 'alles' over wilt weten: welkom op 7 juni in het Museum van Zuilen, van 14 tot 17 uur.



De Bernard de Waalstraat in 1962

Nieuwe aanwinsten

Een bijzondere maand hebben we achter de rug. Veel aanwinsten voor de collectie. Van mevrouw De Kroon bijvoorbeeld. Zij kwam met een paar foto's van de winkel die zij samen met haar man had op de hoek van de Edisonstraat en de Linnaeusstraat. Ook die foto dat de echtgenote van de Zuilense burgemeester Norbruis een pak lucifers koopt, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het Koningin Wilhelmina Fonds.



Mevrouw Norbruis koopt een pak lucifers aan

Maar ook een geweldig mooi stuk kregen we van de heer en mevr. T. Zij schonken een album uit 1929. Hierin staan keurig gecalligrafeerd: 'Namen van de personen die bijgedragen hebben aan de schenking aan de „Gemeente Zuijlen” ter gelegenheid van de ingebruikneming van het huis „Daelwijk” als gemeentehuis op 19 December 1929 aangeboden aan het Gemeentebestuur'. (Deze schenking betrof het glas-in-lood-raam met het Zuilense gemeentewapen.)

Of het nou komt door de daaraanvolgende crisistijd of door gewone zuinigheid: de lege pagina's achterin werden ge-

bruikt als gastenboek bij gelegenheid van de opening van de Prinses Margrietschool op 10 januari 1950. Maar toen was het album nog niet vol, dus... bij de opening van Het Schaakwijk op 21 november 1951 werd het opnieuw gebruikt!



De eerste pagina van het veel gebruikte album



Gemeentewapen in glas-en-lood dat geschonken werd door de burgers van Zuilen

Van Molen Hazenwind kregen we een advertentie op Marktplaats onder ogen. Daarin werd het boek *Nachtwake* aangeboden, waarbij vermeld werd, dat voorin hantekeningen staan van Demka-medewerkers. We kregen het gratis toegestuurd! Het was een geschenk door een aantal collegae op 21 februari

1952. Het boek mag gebruikt worden voor onze Demkatoonstelling en als er een koper voor is, dat gaat de opbrengst naar Molen Hazenwind.



De heer Zwaan met de Pyropto-meter

De heer Zwaan maakte ons o.a. blij met een (door hem weer werkend gemaakte) pyroptometer. Die gebruikte men bij Demka om de oventemperatuur uit te lezen.

Uit Alkmaar stuurde mevrouw Hoekstra-Ros een album vol foto's van de Bedrijfsschool Menzo de Muinck Keizer van de Demka.

Een heel bijzondere serie foto's staat op twee pagina's van dit album: 27 pasfoto's met naam en nummer van leerlingen van deze school.

En wéér is daar het toeval dat dus niet schijnt te bestaan: ook nu weer kwam men tijdens mijn schrijven van deze *Zuilense Nieuwsbode* met een doos vol materiaal aan. De heer en mevrouw Ros brachten zo een aantal attributen (kegels en medailles) van Sport Vereent, samen met tientallen foto's en diploma's.

Daar zat nog een heel speciale

medaille bij, de voorkant is gelijk aan enige andere die we in de collectie hebben, maar nu, uiteindelijk, ook een waarvan de achterzijde werd ontworpen door W.C. van Hoorn, de gemeente-architect van Zuilen!



De heer Ros zwaait met de kegels

Geen foto van de mevrouw die een stuk ijzer met schroefdraad kwam brengen: haar man heeft het vorig jaar meegenomen uit de Apparatenhal van Werkspoor. En ook geen foto van de heer R. van de Kalle die een pak handoeken, onderzetters, lucifermapjes en briefpapier kwam brengen. Maar... alle gevers: heel hartelijk dank!

Tour de France

Dat leek ons een leuk idee: de middenberm van de Marnixlaan beplanten met rood-witte planten en zo (van bovenaf gezien) het wapen van Zuilen in beeld brengen tijdens de doorkomst op 5 juli aanstaande.

Het idee werd gewaardeerd: wordt uitgevoerd!