

3 mei StraatReünie Prins Bernhardlaan

De volgende StraatReünie is zondag 3 mei. Ongelooflijk wat is er veel te vertellen over deze, nog niet zo heel lang bestaande laan. Met grote dank natuurlijk aan W.C. van Hoorn, de Zuilense gemeente-architect, die een enorm stempel drukte op dit stuk van de 'As van Berlage'.

Hij tekende de huizen aan de oneven zijde, creëerde de eerste hoogbouw van Zuilen ('Flats', met een hoofdletter geschreven!) en het Verzetsmonument. Bovendien ontwierp hij een prachtig bioscoopgebouw annex theaterzaal, maar helaas, dat plan overleefde de annexatie niet.

Een heus 'gezondheidscentrum' stond aan deze laan: dokter J. Vinkenburg, de Zuilense apotheek en tandarts J.P. Boelens, te linker en rechter zijde van de A.H.G. Fokkerstraat. En een kerkgebouw, autosloperij, kleuterschool... enfin, u snapt het: moeiteloos een boekje van 65 pagina's over de Prins Bernhardlaan. Als u er 'alles' over wilt weten, wees welkom in het Museum van Zuilen op 3 mei van 14 tot 17 uur.



Luchtfoto van de flats aan de Prins Bernhardlaan in 1951

Onze Tourkriebels

Het was dus géén 1 aprilgrap! Op de eerste april, even na elf uur, stapte onze Zuilense Tour de France deelnemer, Michel Stolker het Museum van Zuilen binnen. Onder grote belangstelling van de pers stapte hij even later op 'zijn' racefiets. Dit 'zijn' staat tussen haakjes, het is wel de originele racefiets waarmee hij drie keer heeft deelgenomen aan de tour, maar... enige jaren geleden geschonken voor de collectie van het museum. Inmiddels is Michel Stolker 81 jaar oud!



Wat was het koud en guur weer, die eerste april van dit jaar. Gelukkig hadden we redelijk warme kleding beschikbaar voor onze tourrenner

Gestoken in de wielerkleding van onze vrijwilliger Gerard van der Louw stapte hij op de fiets om een aantal stukken van de tijdrit die op 4 juli de start van de Tour de France inluidt, af te leggen. Het hagelde en het was

koud. Als het weer wat beter geweest was, had Michel het hele parcours van 13,5 km gereden, maar daarvan was nu geen spake.

Met enig gekreun, om zijn stramheid aan te geven, zodanig dat de aanwezige pers hem in het zadel wilde helpen, sprong hij onder de uitroep: 'Haha, 1 april' moeiteloos in het zadel en ging op weg.

Nieuwe aanwinsten

Toeval? Bestaat niet zegt men, maar... op het moment dat ik aan deze nieuwsbode schrijf, stapte de heer J. Drijver naar binnen. Hij kwam een belofte invullen. Tijdens zijn bezoek aan de tentoonstelling over Michel Stolker vertelde hij een reclamekaart van Michel, mét handtekening, te hebben. Die zegde hij toe en kwam hij nu brengen.



Reclamekaart van Michel Stolker, met handtekening

Het Kruis

De trouwe lezers onder u weten al waar het over gaat: Het Kruis, dat ter herinnering aan de drie slachtoffers van een beschieting op de Amsterdamsestraatweg, bij de Zuilenselaan werd geplaatst.

Na de annexatie kwam het terecht op de Algemene Begraafplaats van Maarssen en op initiatief van J. Snijders, voorzitter van de Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Afdeling Utrecht werd het vijf jaar geleden teruggeplaatst, dichtbij de plek des onheils.

Het werd al eens omgetrapt, maar eind vorig jaar verdween het in zijn geheel. Alle zoektochten ten spijt, ze bleven zonder resultaat. Daarom werd eind februari een beroep gedaan op de Werkgroep Directe Voorzieningen van de gemeente Utrecht een nieuw exemplaar te laten maken, en dan liefst een die meer tegen vandalisme bestand is.

Met de medewerking van Eminent Metaal (plaatste Het Kruis, transportkosten en los materiaal), Jansen Beton uit Maarssen (leverde de sokkel), G. Klarenbeek uit Maarssen leverde de graafmachine) is op 24 april onder belangstelling van de pers en enkele betrokkenen, de nieuwe variant geplaatst. Hierbij was ook J. van Maurik aanwezig, een broer van een der slachtoffers. Hij was de eerste die bij Het Kruis een bloemstukje legde om zijn eerbied voor de slachtoffers te tonen.

Het nieuwe kruis is een cortonstalen variant, in twee lagen. Deze staalsoort heeft als bijzondere eigenschap dat de roestlaag die aan de buitenkant

optreed, bescherming biedt voor de rest van het metaal.

Op het oorspronkelijke kruis zat nog een ronde plaat van specialstaal, waarin de namen en data van de slachtoffers gegraveerd waren.

Deze plaat was op het houten kruis aangebracht. Mocht u hem (ooit) eens tegenkomen...



J. van Maurik legde als eerste bloemen aan de voet van het nieuwe kruis.

Het kan zomaar zijn dat u de uitzending van RTV-Utrecht heeft gemist. Met een klik op deze link gaat dat helemaal goedkomen.

<http://www.rtvutrecht.nl/gemist/us/tad/>

Het kan ook zomaar zijn dat u niet weet dat we dagelijks op facebook een bericht plaatsen, vaak met foto. Als u daarvan een voorbeeld wilt zien, klikt u op deze link.

<https://www.facebook.com/224105350991481/photos/a.302974153104600.71824.224105350991481/905748169493859/?type=1&theater>