

MUSEUM VAN ZUILEN



TROTS OP ZUILEN

Bent u ook zo trots op Zuilen, Werkspoor, Demka, enz.? Of wilt u weer vol trots kunnen kijken naar dingen die met de geschiedenis van Zuilen van doen hebben? Wees dan welkom in het Museum van Zuilen!



MUSEUM VAN ZUILEN

In het Museum van Zuilen vindt u een veelheid aan artikelen die in meer of mindere mate te maken hebben met de geschiedenis van de voormalige gemeente Zuilen, de gemeente die per 1 januari 1954 werd geannexeerd door Utrecht.

Het Museum van Zuilen bewaart de tijd. Hier vindt u geen dure kunstwerken, maar alledaagse voorwerpen uit het Zuilen van toen.



StraatReünie Amsterdamsestraatweg

STRAATREÜNIE

Vanaf januari 2010 organiseert het Museum van Zuilen iedere eerste zondag van de maand een StraatReünie van 14 tot 17 uur.

Iedere eerste zondag van de maand is een andere straat aan de beurt. Iedereen is welkom! U hoeft dus niet aan de straat van de reünie te wonen of gewoond te hebben, ook als u het leuk vindt om met de vorige of huidige bewoners in contact te komen bent u van harte welkom. De toegang is gratis. Bezoek onze website voor meer informatie.

ZUILENSE NIEUWSBODE

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwsberichten van het museum, collectiewisselingen of welke StraatReünie er aan komt? Meld u dan aan voor de digitale Zuilense Nieuwsbode op onze site:

www.museumvanzuilen.nl.

OVER DE COLLECTIE

VASTE COLLECTIE

In het Museum van Zuilen is een deel van de collectie permanent te bewonderen. Een greep uit onze vaste collectie:

Werkspoor

Werkspoor Bruggen en Spoorwegmaterieel kwam in 1913 naar Zuilen en was van 1952 tot 1958 de grootste wagonfabriek van Europa.

Vandaar dat u in het Museum van Zuilen heel veel over de fabriek terug vindt. Bijvoorbeeld over de Dudok van Heel-Bedrijfsschool ('Leerschool' zeggen de Werkspoorders) en de Veiligheidsactie. In een van de kasten tonen we nog meer dingen die met Werkspoor te maken hebben: legpenningen, relatiegeschenken, gereedschap, zelfs een borsteltje van de tekenkamer ontbreekt niet!

Demka

Artikelen van de Demka, de grote Zuilense

OPENINGSTIJDEN

Woensdag t/m zaterdag van 10 tot 17 uur, bovendien iedere eerste zondag van de maand StraatReünie van 14 tot 17 uur.

Tijdens officiële feestdagen zijn wij gesloten.

Entree: **gratis** (kinderen tot 10 jaar onder begeleiding van een volwassene)





De treintafel: een stukje Werkspoor op schaal

staalfabriek, ontbreken natuurlijk niet het Museum van Zuilen: van een speciaal bedrukt loonzakje (t.g.v. de gratificatie bij het 50-jarig jubileum van het staalgieten in Nederland) tot de pet van de portier.

Muurschildering 'Apotheek Elinckwijk'

Rond 1937 was 'Apotheek Elinckwijk' gevestigd in het pand naast het Museum van Zuilen. Op de zijmuur - toen nog buitenmuur - stond de tekst 'APOTHEEK ELINCKWIJK' geschilderd. Deze muurschildering werd hersteld door een kunstenaar die het Museum

OPENINGSTIJDEN

Woensdag t/m zaterdag van 10 tot 17 uur,
bovendien iedere eerste zondag van de maand
StraatReünie van 14 tot 17 uur.

Tijdens officiële feestdagen zijn wij gesloten.

Entree: **gratis** (kinderen tot 10 jaar onder
begeleiding van een volwassene)

van Zuilen een warm hart toedraagt: de heer Jos Peeters.

St.-Ludgeruskerk

De St.-Ludgeruskerk stond van 1923 tot 1977 aan de Amsterdamsestraatweg. Van deze 'Dom van Zuilen' vindt u niet alleen een biechtstoel terug in het museum, maar ook honderden foto's, een tegeltableau, een kerkbank enz.



Replica burgemeester O. Norbruis

Stukje Raadszaal

O. Norbruis zit op zijn stoel uit de Raadszaal, met achter hem een replica van de lambrisering. Hij zit aan een bureau uit het gemeentehuis, met daarop allerhande memorabilia die met het gemeentehuis van doen hebben.

Replica's

Als u het museum binnen gaat ziet u rechts de grote Zuilense kunstenaar Cees Achterberg. Dat wil zeggen, u kijkt naar een replica van Cees. Hij

werkte als modelmaker bij Werkspoor-Utrecht en maakte voor het Museum van Zuilen ook de heren O. Norbruis en W. van Albach (van hout!). De heer Norbruis was de laatste burgemeester van Zuilen en Van Albach de meest markante pastoor van de St.-Ludgerusparochie.

WISSELENDE COLLECTIE

De tentoongestelde collectie wisselt natuurlijk. Afhankelijk van de actualiteit en nieuwe aanwinsten worden de vitrines en kasten ingericht.

IN DE VITRINES

In het museum vindt u verder nog drie vitrines. Twee hiervan werden ingericht met artikelen van *De Gruyter* en de *Haka*. De laatste toont 'allerlei', een aantal extra edities van het *Zuilens Nieuwsblad*, maar ook het fotoalbum dat burgemeester O. Norbruis kreeg toen hij 25 jaar burgemeester was.

WEES WELKOM!

Dit is slechts een deel van de collectie die nog dagelijks groeit omdat iedere dag weer nieuwe (oude) dingen voor het museum worden gebracht.

Bovendien heeft het Museum van Zuilen vele duizenden foto's, schoolfoto's, bedrijfsfoto's van Werkspoor, Demka, verenigingen, Tweede Wereldoorlog, het Julianapark enz.

U wordt van harte uitgenodigd al dit moois in het echt te komen bekijken, zodat u net als wij (weer) trots op Zuilen wordt.