

DE UITDAGING

Zo, heb ik uw aandacht? Dat was dan ook de bedoeling. Ga er eens goed voor zitten en lees deze *Zuilense Nieuwsbode* alstublieft met extra interesse. Het Museum van Zuilen bestaat 9 september aanstaande 8 jaar. Het waren 8 fantastische jaren. We hebben op heel veel fronten ‘gescoord’ zoals dat zo mooi heet tegenwoordig. Wat kregen we veel, aan artikelen voor de collectie, aan foto’s, verhalen en aandacht! Het blijkt steeds maar weer hoe leuk het is om de geschiedenis van ‘ons’ fantastische Zuilen te bewaren.

Maar... nu hebben we heel veel materiaal! En het is dankzij al deze inbreng gelukt om voor (vrijwel) alle Zuilense straten een boekje te maken, waarbij we de geschiedenis van die (uw) straat in beeld hebben kunnen brengen. We zijn, zoals al jaren geleden iemand opmerkte ‘het kenniscentrum van Zuilen’ geworden. En daar zijn we natuurlijk trots op.

Maar... er moet wat veranderen, het kan altijd beter en daarvoor hebben we uw hulp nodig.

Hoewel de afgelopen jaren vele successen hebben opgeleverd was het tot nu toe vrijwel altijd een plaatje vanuit het Museum van Zuilen. We bouwden aan het bestaansrecht van het Museum van Zuilen. Met hart en ziel, maar wel vanuit ons idee hoe het moest worden. En daar was niets mis mee. Maar... de collectie is nu wel zo groot geworden aan verhalen, artikelen, foto’s en documenten dat we ons aan het bezinnen zijn om deze grote hoeveelheid materiaal voor een (veel) groter publiek toegankelijk te maken. En zo komen we nu dus bij ú terecht!

Het Museum van Zuilen wil meer doen met het beschikbare materiaal

Toen we acht jaar geleden de deur van ‘ons’ Museum van Zuilen opende was dat een museum zoals wij vonden dat het eruit moest zien: kasten met delen van de collectie en mappen met informatie.

Vrijwel alles wat in de loop der jaren werd ingebracht werd keurig geadmistreerd, van wie we het kregen, wanneer, wat het was (soms ook nodig) en waar het werd bewaard.

En als er vragen kwamen van bezoekers konden we die vaak wel beantwoorden.

U las het al: vragen ‘van bezoekers’. Men moet het Museum van Zuilen met een bezoek vereren om de gewenste informatie te verkrijgen (nou ja, soms ging een en ander ook per mail, maar dat was meer uitzondering dan regel.)

Toch willen we een groter publiek bedienen, informeren over die enorm rijke geschiedenis van Zuilen.

Intermezzo

‘Enorm rijke geschiedenis? Hoe bedoelt u?’. Dat gaan we virtueel even uitleggen:

Deze *Zuilense Nieuwsbode* gaat naar bijna elfhonderd abonnees. Als u allemaal even wilt gaan staan? Niet spijbelen, u kunt zo weer gaan zitten, maar dit moet even.

We gaan u 10 vragen stellen, en als u een match heeft, kunt u weer gaan zitten. Daar gaan we:

1. Was u wel eens op vakantie naar Tenerife?

De zoetwaterinstallatie op Tenerife werd gebouwd door Werkspoor, u kunt gaan zitten.

2. Was u wel een in Iran (al of niet op vakantie) en deed u daar dan

suiker in uw koffie?

Werkspoor bouwde een suikerfabriek in Iran, gaat u maar zitten.

3. Heeft u thuis bestek van Gero Zilmeta?

Dat werd gemaakt van Demka-staal, ook u mag weer zitten.

4. Zat u bij de Nederlandse Marine wel eens in een duikboot?

De deksel van die duikboot was van Demka-staal. Gaat u maar zitten.

5. Ging u wel eens naar het Restaurant van de Euromast?

Alle betonstaal was van de Demka en zowel Restaurant als de Brug werden gebouwd én gemonteerd door Werkspoor. Gaat u maar...

6. Ging u wel eens over de Zeelandbrug?

Alle spanbeton was van Demka, en het bewegende deel van de brug was van Werkspoor! Zit u al?

7. Ging u wel eens over de Van Brienoordbrug?

Grote delen van de (eerste) brug werden gebouwd door Werkspoor. Gaat u maar zitten.

8. Gebruikte u wel eens Chick-scheermesjes?

Die werden gemaakt van Demka-staal. Gaat u maar zitten.

9. Liep u wel eens door Hoofdgebouw III van de Nederlandse Spoorwegen (De Inktpot)?

Alle houten deuren werden geleverd door Werkspoor. U kunt gaan zitten.

10. At u ooit wel eens een Marsreep?

De ketels waarin de chocola gesmolten wordt werden geleverd door Werkspoor.

Mooi, als niemand vals heeft gespeeld zit nu iedereen weer! Het blijkt dus dat ‘iedereen’ in ons land nog steeds te maken heeft met die fabrieken die hier in Zuilen stonden en die al ruim dertig en bijna veertig jaar geleden gesloten werden! Vergeet niet dat dit

natuurlijk maar een greep is van al de dingen die uit Zuilen kwamen. We hebben het niet gehad over de treinen en de bussen (waar minstens de helft van alle Nederlanders ook wel een keer in heeft gezeten.)

En als u Shell Benzine tankte (of Esso) dan is het goed mogelijk dat de benzine uit olie gedistilleerd werd in door Werkspoor gebouwde ketels en kolommen, en de mannen van Wescon – een onderafdeling van Werkspoor – hebben de raffinaderij te Pernis uitgebouwd tot een der grootste van Europa.

En... we hebben in Nederland hoogovens (tegenwoordig Tata-steel) dankzij Demka! – Toen in 1916 bij Demka in Zuilen voor het eerst staal werd gegoten was het midden in de Eerste Wereldoorlog. Het bleek lastig om aan grondstoffen te komen. In 1917 werd door een aantal rijke industriëlen besloten dat Nederland een ‘eigen’ Hoogovens moest hebben. De toezegging van de Demka-directie voor de gegarandeerde afname van gietstaal maakte dat de investeerders 30 miljoen gulden op tafel legden en de bouw van de Hoogovens in Velsen kon van start!

En dát bedoelen we dus met ‘rijke geschiedenis!’ (en die bewaren we dus in het Museum van Zuilen!)

Trots op Zuilen

Dat is wel duidelijk: we zijn trots op die rijke geschiedenis van ons dorpje aan de schone Vecht. Maar hoe brengen we die nou het beste aan de man. Wat is VOLGENS U(!) de beste manier om die rijkdom onder de aandacht van een zo groot mogelijk publiek te brengen.

Help ons eens met uw ideeën. Niets is gek, leg uzelf (en ons) geen beperkingen op. Waarover moet een tentoonstelling komen (of juist niet), hoe bereiken we dat iedereen in plaats van Pokémons gaat vangen, het Museum van Zuilen komt bezoeken? Op internet, met een smartfoon,

regionaal, nationaal of diagonaal ALLE ideeën zijn welkom.

Zijn er mensen die behoefte hebben aan een wandeling met gids door Zuilen (en zijn er onder u ook gidsen)?

Vindt u dat er een ‘cursus Zuilen’ moet komen om iedereen de kans te geven van die geschiedenis kennis te nemen?

Heeft u dan ook ideeën hoe zo’n cursus eruit moet zien? Alleen digitaal of juist niet?

Moet het Museum van Zuilen vaker met een tentoonstelling elders het gezicht van Zuilen laten zien?

Moet er een app komen waarmee je door Zuilen kunt lopen en op markante plekken het verhaal van die locatie te zien/horen krijgt? Kent u iemand die zo’n app kan (en wil) maken voor ons?

Wie weet een uitstekende manier om ideeën te financieren? Door middel van donaties, een ‘Club van Honderd’ waar mensen graag lid van willen worden?

O nee, dat idee hebben we zelf al. We zijn juist op zoek naar ideeën die we níet hebben, en die we zelf ook nooit bedacht zouden hebben: bijzondere (maar graag wel effectieve) ideeën om het Museum van Zuilen op een grotere kaart te zetten.

Help ons alstublieft. Laat merken en zien dat niet alleen WIJ zo trots op Zuilen zijn, maar dat U dat ook bent en er wat voor over heeft om het grotere Museum van Zuilen-publiek te bereiken. Denk mee. Doe mee. Dank u wel!

Nog even dit:

Er zijn een paar gewijzigde openingstijden tot en met 1 – 9 – 2017:
23-08-2017 open tot 13 uur
24-08-2017 gesloten
25-08-2017 open
26-08-2017 open tot 13 uur
30-08-2017 open tot 13 uur
31-08-2017 open vanaf 13 uur
01-09-2017 open tot 13 uur