

Utrechtse Postduiven Vereniging 'het Noorden'

Onze zevende ClubReünie gaat van start. Na U.C.K.V. 'Sport Maakt Sterk', gymnastiekvereniging 'Sportief', het Huisvrouwen Show Orkest, buurtvereniging 'Zuilens Vreugd, mondaccordeonvereniging 'Ons Genoegen' en rolschaatsvereniging 'De Rollende Rijders', is het nu de beurt aan U.P.V. 'Het Noorden'. (en dat is allemaal mogelijk dankzij de steun van het Elise Mathildefonds en de Van Baarenstichting!)

Vrijdag 16 juni 2017 zijn de 'duivenmelkers' (want zo werden ze toch algemeen genoemd) extra welkom in het Museum van Zuilen, van 14 tot 17 uur. Het eerste uur is inloop, om 15 uur een kleine lezing over verenigingen in Zuilen en om 17 uur sluiten we af.

'Vrijdag?', hoor ik u denken. Maar het klopt helemaal, alle ClubReünies tot nu toe waren op donderdag, deze is op vrijdag.

Als voormalig bewonertje van de Balderikstraat heb ik nog steeds levendige herinneringen aan deze vereniging, waarvan het clubhuis aan het einde van 'onze' straat stond. In dat clubhuis – op zondagmorgen, blauw van de sigarenrook en op de vloer een en al houtkrullen – van U.P.V. 'Het Noorden' zijn vele duiven 'geklokt'. Zondagmorgen, als de duiven werden gelost, werd op het juiste tijdsignaal de klok geactiveerd. En dan maar wachten bij wie de eerste duif op het platje belandde...



In 't nieuwe clubgebouw wordt een duif genummerd door de heer Manten

De Rollende Rijders

De ClubReünie voor De Rollende Rijders was goed bezocht. Het is bijzonder spijtig dat Diny Klaarenbeek enkele maanden geleden is overleden: het was dankzij háár artikel in *De Oud Utrechter* dat we over voldoende fotomateriaal konden beschikken om de vereniging op te nemen in de tentoonstelling in het Museum van Zuilen!

Er kwam weer een stroom van nieuwe (oude) foto's voor de collectie, waardoor we een nog beter beeld hebben van die ongelooflijke veelzijdigheid van deze vereniging.

En meteen antwoord kregen op de vraag waarom de naam vervangen werd door 'The Roll Dolly's': de lastige vertaling naar het Frans (er werden heel wat optredens verzorgd in Frankrijk) was aanleiding tot deze eenvoudiger naam.



Ook de PowerPoint werd gewaardeerd door de aanwezige leden

Nieuwe aanwinsten

Tijdens de ClubReünie kwamen er al plakboeken vol foto's en knipsels in beeld waaruit we mochten dupliceren.

En... bleek ook dat het verenigingsleven in Zuilen nóg groter was dan gedacht: één van we oud-leden van The Roll Dolly's was ooit ook lid van de Zuilense balletgroep van juffrouw Moninx,

waarvan maar liefst vijf zusjes Bongaards lid waren!



Vijf zusjes Bongaards in ballettenue

Ook een bijzondere bijdrage kwam deze maand binnen van een nazaat van Jan Kol III: een paar foto's van Jan Kol 'met tweede echtgenote' uit 1883. Vooral omdat deze Jan Kol zo bijzonder belangrijk was voor de ontwikkeling van de stad Utrecht (én voor Zuilen natuurlijk) was dit een zeer welkome aanvulling van de collectie.



Jan Kol met zijn tweede echtgenote'

Jan Kol III was de man die een park in Zuilen liet aanleggen, het huidige Julianapark dat door veel oudere inwoners van Zuilen nog steeds de 'Tuin van Kol' wordt genoemd. Ook was hij de initiatiefnemer voor de komst van Werkspoor naar Zuilen.

We kregen nog meer. Een herinneringstegeltje uit 1961 voor de schoolverlaters van de Openbare Lagere School 'Prins Bernhard', een getuigschrift van dezelfde school (maar dan van vóór de Tweede Wereldoorlog, toen de school nog bekend stond onder de naam 'School 2').



'Een plaatje van het actieven bestuur...'

H. de Keijzer kwam binnenlopen met een ingebonden exemplaar van *Utrecht in Woord en Beeld*. Hierin stond een twintigtal foto's die met de Zuilense geschiedenis van doen hebben. Foto's over de uitbreiding van de woningbouw in Zuilen, een tweetal jubilarissen, Werkspoor, voetbalverenigingen H.M.S. en Hercules, het jubileum van pastoor Schilte van de St.-Ludgerusparochie, en... het zal u niet verbazen, een foto van een nog niet bekende vereniging uit Zuilen, n.l. de 'Pluimvee- en Konijnen-fokkers Vereniging "Elinckwijk"'. Ook heel bijzonder: J. Moring belde ons. Hij was in een Maarssense kringloopwinkel en zag een affiche dat betrekking had op Zuilen. Of ik interesse had? Zeker! Hij kocht(!) het affiche en schonk hem dezelfde dag!



J. Moring met het affiche dat hij kocht voor de collectie van het museum.

Wat ik u ook niet wil onthouden: we kregen van mevrouw Baron een leskaart en diploma van de in Zuilen zo bekende Dansschool Jansen. (Bij Jansen leer je Dansen!)



Geen StraatReünie in juni.

In verband met Pinksteren is er in de maand juni geen StraatReünie. Voor de eerste zondag in juli is er wel een gepland: dan zijn de bewoners van de M. van Meelstraat extra welkom in het Museum van Zuilen.