

Huisvrouwen Show Orkest

Schrik niet, we gaan niet de showwereld in. Maar... in het kader van onze tentoonstelling 'Verenigingen uit Zuilen' schenken we ook aandacht aan het niet meer bestaande Huisvrouwen (Show) Orkest.

Dit orkest werd opgericht door een aantal dames van wie de mannen, lid van het mannenkoor *Aurora*, jaarlijks een dagje uit gingen. De dames mochten niet mee, en uit 'onvrede' richtten zij een eigen orkest op met de illustere naam *Eerste Huisvrouwen Orkest Utrecht*. Later werd dat *Huisvrouwen Orkest* en door toename van het show-element werd het woord 'show' toegevoegd. Op 9 februari organiseren we in het museum van 14 tot 17 uur een ClubReünie voor de oud leden en iedereen die 'alles' over dit orkest wil weten!



Optreden Huisvrouwen Show Orkest in Lou Bandy-setting

'Minder druk'!

Nou, dat was het wel. We hadden hooggespannen verwachtingen na het succes van de ClubReünie in december. 'Sportief, de r.k. gymnastiekvereniging uit Zuilen, daar zou toch ook een grote groep oud-leden op af komen? Het werd slechts een handvol. Jammer! Wat was de oorzaak? Slechte periode? Moeizame berichtgeving? Enfin, we staan ervoor open. Laat het ons weten als u zelf een groepje oud-leden bij elkaar heeft, gaan we kijken of er een herhaling mogelijk is. We prikken samen een datum en via de media maken we tam-tam.

Nieuwe aanwinsten

Weet niet of het allemaal op één blaadje past, wat we de afgelopen weken kregen!

Het werd een reeks van bijzondere stukken. Tijdens de StraatReünie van de Dr. Plesmanlaan kregen we van de heer O. Lamme een grote stapel gedichten die zijn vader ooit schreef en die geplaatst werden in het clubblad van Elinkwijk.

Ook kregen we van de heer Lamme een serie prachtige foto's uit de historie van 'Drukkerij Elinkwijk', waarbij een paar echte juweeltjes zaten...



De dames die (in de Tweede Wereldoorlog) werkten op het kantoor van de leesbibliotheek 'Elinkwijk', poseren voor én in een van de vele bakfietsen waarmee de boeken werden bezorgd.

Heel bijzonder was ook de schenking die we kregen van het *Zuilens Fanfare Corps*: twee uniformen! Maar niet 'zomaar' uniformen, deze twee behoorden aan de bekende Cees Koning uit

Oud-Zuilen. Hij is dit jaar 80 jaar lid van het ZFC!!!

Één van beiden is een zwart driedelig kostuum, de eerste generatie 'uniform' van het ZFC, het andere een wat meer actuele variant. Wat ook door hem geschonken werd is een 'klinknageltang'. Dat is nou typisch een stuk waar we al jaren naar uit hebben gekeken.



Zij die het museum al eens bezochten hebben ons 'klinknagelverhaal' vermoedelijk al eens gehoord. Nu hebben we dus ook een originele bijbehorende tang uit de Werkspoor-collectie! En wat voor een... er is een klinknagel in vastgelast. Deze werd gebruikt in de rijtuigbouw bij Werkspoor.

Men bracht ook nog een kolbak met pluim (van het Tambours Corps dat het Zuilens Fanfare Corps kende).



De kolbak met pluim

De 14e januari kregen we bezoek uit Frankrijk. De heer Van Galen bracht een aantal bijzondere stukken voor de collectie. Zowel de

hijzelf als zijn vader waren werkzaam bij Werkspoor. We kregen o.a. een sigarettenkoker. Deze werd voorzien van de gravure: 'Animo 6-9-'37-'47'. Het was een herinnering voor de leden van de Excursieclub 'Animo' die de personeelsvereniging van Werkspoor rijk was.



Herinnering aan 10 jaar Excursieclub. Een mooie aanvulling: de voorzittershamer (5 jaar) en het vaantje (15 jaar) hebben we al eerder gekregen.

Naast enkele foto's en documenten kregen we ook twee medailles. Één ervan is de bekende draagmedaille die hoort bij de legpenning voor 25-jarig jubilarissen, de andere was exclusiever: 'Onderl. Voetbal Comp. Werkspoor 1944'. Uit de oorlogsperiode dus! Een *Werkspoor Courant* die we nog niet hadden en een prachtige tekening t.g.v. het 12.5-jarig huwelijksfeest van het echtpaar Van Galen sr. maakten het feest compleet!



Iedere Werkspoorder kent ze: een tekening waarbij op de plaats van de hoofden fotoportretten werden geplakt. Jarenlang was dit een gebruik bij jubilarissen van Werkspoor.

Op de dag dat we deze prachtige aanwinsten kregen, kwam ook nog een telefonische toezegging. Met het opruimen van de zolder vond men nog een bij Werkspoor gemaakte slee. Of we interesse hadden?

Zeker, we kijken ernaar uit. Temeer omdat we enkele jaren geleden al een 'bedrijfslee' kregen. Ook een bij Werkspoor gemaakt beuntje, maar niet bestemd voor kinderen. Hij was extra breed, zodat er melkbussen op vervoerd konden worden, als de melkboer zijn bakfiets niet door de sneeuw gefietst kreeg.

Donateurs

De vorige *Zuilense Nieuwsbode* sloten we af met de tekst 'Alle schenkers/sters en donateurs/trices van 2016: Hartelijk Bedankt! We hopen ook volgend jaar weer op u te mogen rekenen!'

Hoop niet dat u het ons kwalijk neemt, maar als u nog geen donateur bent, zou u dit misschien in overweging willen nemen? Op onze site vindt u alle informatie hierover.

Site-verkiezing

Nu we het toch over onze site hebben... er is een verkiezing gaande waarvoor ook wij genomineerd werden. Het gaat om de 'Geschiedenis online prijs'. Het is een verkiezing voor de leukste, beste, meest informatieve site op het gebied van geschiedenis.

(NB, het gaat er niet om hoe leuk u het Museum van Zuilen vindt. Dat lijkt zo als u de reacties leest op bovengenoemde link over het ons museum. Het gaat echt om onze site www.museumvanzuilen.nl.)

Graag doen we hierbij een beroep op uw medewerking: stem alstublieft op ons. Hoort zegt het voort. (in de wetenschap dat deze *Zuilense Nieuwsbode* naar bijna 1100 abonnees gaat, en erop rekenend dat u hem minstens drie keer deelt...) De hoofdprijs kunnen we goed gebruiken. (maar de eer, die komt geheel aan onze webmiss toe natuurlijk!) Stem alstublieft, maar let er wel op dat uw stem pas meetelt als u op de bevestigingslink heeft geklikt.