

IN JANUARI LIEFST TWEE REÛNIES

Het wordt een drukke maand, maar daar houden we van! Op 8 januari 2017 heten we de (oud)bewoners van de **Dr. Plesmanlaan** extra welkom en houden we speciaal voor hen een **StraatReünie**. Donderdag 19 januari hebben we onze tweede **ClubReünie** die dit keer speciaal is toegespitst op de oud-leden van de rooms-katholieke **gymnastiekvereniging 'Sportief'**. Beide keren van 14 tot 17 uur en natuurlijk in het Museum van Zuilen.

Vol verwachting klopte ons hart op de 15^{de} december, de eerste ClubReünie voor de korfbalvereniging 'Sport Maakt Sterk'. Het was een succes, tientallen leden kwamen kijken of er nog bekenden waren, en in vrijwel alle gevallen wás dat ook zo. Het werd een reuze gezellige bijeenkomst die door de bezoekers erg gewaardeerd werd.



De flats aan de Dr. Plesmanlaan kort na de oplevering

Wat een gezellig weerzien!

In december was er vanwege de drukte rond de feestdagen geen StraatReünie en zo konden we ons volledig concentreren op de eerste ClubReünie.

Kort na twee uur kwamen de eerste oud-leden binnenlopen en dat duurde, en duurde. Tientallen oud-S.M.S.-ers kwamen op de oproep af. Het was een zeer geslaagde, gezellige reünie. Dus kijken we al weer uit naar de volgende.



Onze vrijwilliger Gerard van der Louw ging voor het maken van deze foto bovenop de (draai!)stoel staan (zoals dat zo mooi heet: 'met gevaar voor eigen leven'), maar het is wel een mooi plaatje geworden dat de drukte aardig in beeld brengt.

8 januari StraatReünie Dr. Plesmanlaan

'Opmerkelijk is de combinatie naam van de laan en de wijk: de Dr. Plesmanlaan grenst namelijk meer aan de wijk 't Zand, waar de straten vernoemd werden naar architecten (Van der Pekstraat, Hanrathstraat, M. de Klerkstraat), dan aan de Vliegerswijk, waar de namen vernoemd werden naar Nederlandse luchtvaartpioniers als A.H.G. Fokker en Adriaan Mulder. Maar dat terzijde.

De flats werden gebouwd in drie woonlagen. Omdat later nog bebouwing zou kunnen volgen (als de Dr. Plesmanlaan richting Amsterdamsestraatweg zou worden doorgetrokken, maar men nog niet wist hoeveel woningen dat zouden

worden) is de nummering van de even-zijde niet met '2' begonnen, maar met nummer 40.



De flats aan de Dr. Plesmanlaan in aanbouw. Ook aan de St.-Jacobuskerk wordt gewerkt: die steekt nog maar enkele meters boven de grond...!

We beschrijven een aantal voormalige bewoners van deze laan (met dank aan oud-bewoner Harry de Keijzer).

Het zijn vooral de twee flatgebouwen, die overigens in 1956 werden gebouwd in opdracht van het bouwbedrijf van C. Plomp. Hier woonden verschillende Zuilense ondernemers. Zo vinden we in het namenlijstje van bewoners onder ander de heren Lamme en Groenendaal...'

19 januari ClubReünie gymnastiekver. 'Sportief'

Om verwarring te voorkomen: het Museum van Zuilen organiseert ClubReünies voor niet meer bestaande verenigingen uit Zuilen.



De drumband, een later toegevoegd onderdeel van 'Sportief' om optredens muzikaal te kunnen begeleiden

De rooms-katholieke gymnastiekvereniging is er zo een. Het was (in

de verzuilde samenleving van toen) de roomse tegenhanger van de 'algemene' gymnastiekvereniging 'Sport Vereent'. Die bestaat nog steeds. (En daarom organiseren wij daarvan dus geen ClubReünie).

Nieuwe aanwinsten

We werden weer verrast met bijzondere bijdragen. Dachten we alle clubs uit Zuilen wel zo'n beetje in beeld te hebben, komen daar de heer en mevrouw van Balgoijen binnenlopen. Zij brachten een prachtige foto van de 'V.V. Van Tuyll Boy's', een voetbalelftal van bewonertjes van de Burgemeester van Tuyllkade.

Maar dat was nog niet alles: de handgemaakte(!) geldkist van penningmeester A.W. van Balgoijen kregen we er ook bij. Wat je noemt: een superaanwinst!



De Van Tuyll Boys in kleur, daar zijn we blij mee. We hebben het geldkistje ook, maar dat moet u maar in het Museum van Zuilen komen bewonderen!

Een andere vereniging kwam ook in beeld deze maand. De heer De Keijzer bracht een album met daarin een foto uit 1925 van het bestuur van Pluimvee-vereniging 'Elinkwijk'. Dat is dus de tweede pluimveevereniging in ons dorpje aan de Vecht, want we kennen allemaal die ándere: 'Embryo' genaamd.



Het bestuur in 1925 van de Pluimveevereniging 'Elinkwijk'

Dus wordt het al weer spannend wat er nog meer op komt duiken. Wie weet!

Toch is er altijd 'baas boven baas'. Die aanwinst was ons al lang geleden toegezegd en werd vorige week gebracht. Spectaculair? Wij vinden van wel!

We kregen namelijk van een kleinzoon van de laatste burgemeester van Zuilen, de heer O. Norbruis, een vijftal grammofoonplaten met speeches van zijn grootvader.

Op één ervan staat de tekst die de burgemeester spreekt op 10 januari 1950, bij gelegenheid van de opening van de Prinses Margrietschool.

Op drie anderen spreekt hij als adviseur van de Bescherming Bevolking voor o.a. de Utrechtse burgemeester.

De vijfde laat de stem van de heer Norbruis horen na afloop van een rondleiding door de studio's van de KRO.

Heel bijzondere aanwinst. We laten u de tekst graag horen, als u een bezoek brengt aan het Museum van Zuilen. Welkom!



Eén der platen ligt op de speler. We laten u graag (de digitale) variant horen in het museum

Alle schenkers/sters en donateurs/trices van 2016: Hartelijk Bedankt! We hopen ook volgend jaar weer op u te mogen rekenen!