

15 December ClubReünie Sport Maakt Sterk – Sjans Met Succes

Daar gaan we dan, een andere variant van reünie dan die u van ons in de loop der jaren gewend bent. Geen Straat- maar een ClubReünie. U begrijpt dat we na 71 StraatReünies de meeste straten van Zuilen wel gehad hebben. Er zullen hiervan nog vier volgen, dan zijn de straten compleet.

Maar het succes van de StraatReünies willen we niet opgeven, dus bedachten we iets anders. Tijdens de tentoonstelling 'Verenigingen uit Zuilen' willen we de leden van niet meer bestaande verenigingen uitnodigen voor een ClubReünie. Het spits wordt afgebeten door de korfbalvereniging 'Sport Maakt Sterk'. Ook nu weer met een powerpoint waarop een aantal hoogtepunten van de vereniging langskomen. En natuurlijk hebben we een kast ingericht met een mooie collectie van de club. Inmiddels hebben via Facebook al verschillende leden aangegeven te willen komen. Dus... ook u bent welkom op donderdag 15 december a.s. van 14 tot 17 uur in het Museum van Zuilen.



Sport Maakt Sterk kampioensteam van de Bondsdag

Wethouder Kees Diepeveen scoorde makkelijk

Of het nou kwam omdat de wethouder een ervaren sportman is, óf omdat hij hulp kreeg van onze kleinzoon Ewan, óf omdat de korf zo laag hing, maar onder het tromgeroffel van (natuurlijk) Het Zuilens Fanfare Corps ging de bal gladjes in de korf en was de opening van de tentoonstelling Verenigingen uit Zuilen een feit.



De bal ging door de korf, de tentoonstelling is van start

De laatste loodjes wegen het zwaarst. Dat was ook van toepassing op de inrichting van deze tentoonstelling.



Nog mooi op tijd voor de tentoonstelling bracht de heer Westphal zijn duivenklok

Dan blijkt opeens dat het toch wel goed zou zijn niet alleen wat prijzen en foto's van de Utrechtse Post-

duivenvereniging 't Noorden' te hebben, een duivenklok hoort daar ook bij. Maar die hadden we niet. Vrijdagavond een oproep geplaatst op Facebook, en al zaterdagmorgen werd een prachtexemplaar gebracht! Van 'De Rollende Ridders' vertelden we u in de vorige uitgave al. We hebben dus nu niet alleen foto's en knipsels maar ook de rolschaatsen die bewaard bleven.



De Rollende Ridders, Europees succes door grote discipline

Ook Rob van den Hurk kwam precies op tijd met zijn materiaal van de volleybalverenigingen 'Polonia' en D.P.C. Shirt, vaantjes en zijn hele dossier werd afgestaan voor de collectie van het Museum van Zuilen. Dus ook daarvoor ruimte we graag een mooi plaatsje in!

Nieuwe voorzitter Stichting Museum van Zuilen

Ja, tijdens het inrichten van de tentoonstelling, gingen de dagelijkse zaken natuurlijk gewoon door.

Een van de belangrijkste gebeurtenissen was deze maand het afscheid van onze voorzitter Jan Willem Koch.

Jan Willem heeft het museum ruim vijftien jaar als bestuurder (vooral met zijn notariële ervaring) bijgestaan met raad en daad. Vorig jaar gaf hij aan dat we, gezien zijn leeftijd, uit moesten gaan uitkijken

naar een andere voorzitter. Die liggen niet voor het oprapen, maar nadat we aan de in Zuilen zeker geen onbekende Marcel Reijmerink vroegen of hij in het bestuur van de stichting plaats wilde nemen (en hij de uitnodiging 'een eer' vond) was het pleit gauw geslecht.

Dus... sinds 2 november heeft het museum een andere voorzitter. Voor zijn jarenlange inzet voor het Museum van Zuilen heeft het bestuur van de stichting de heer Koch benoemd tot ere-voorzitter.



Overhandigen van de oorkonde waarin Jan Willem Koch wordt benoemd tot ere-voorzitter van de stichting Museum van Zuilen

Nieuwe aanwinsten

Het blijft maar komen! We lichten er deze maand maar ééntje uit:

Mevrouw de Kruif-Budding bracht een bij Werkspoor gegoten hondekop van polyester(!). Maar dat was niet alles: zij had ook nog een medaille van de wandelsportvereniging 'Op Jonge Benen', vooral actief in Het Schaakwijk.

Leuk! Op de medaille (aan een groenwit lint) staat een schaakstuk afgebeeld, de Koning. Maar... mevrouw de Kruif-Budding vertelde vervolgens dat er 'ieder jaar een andere afbeelding' op de medailles stond!

Ze wilde de andere uitgave die zij had zelf bewaren, maar gezien mijn enthousiaste ontvangst ging ze dat besluit heroverwegen. En... tijdens het schrijven van deze Zuilense

Nieuwsbode stapte zij naar binnen met nog twee medailles van deze vereniging. Daar zijn we blij mee!



De gulle hand van mevrouw de Kruif-Budding

Zuilens Magazine

We kregen voldoende positieve reacties van de lezers om de eerdere uitgaven van het Zuilens Magazine op onze site te plaatsen. Het wachten is nog even op de uitgever, die de digitale varianten naar ons toe zal sturen.

Het wordt wel een heel smartelijk wachten (ahum), want de nieuwe uitgave wordt 'gesierd' met op de voorpagina een foto van uw museumdirecteur. Om u alvast een beeld te geven:



Zie hier de kwaliteit van de foto-graaf, Jeroen Stoops