

De *Zuilense Nieuwsbode* is gratis en blijft gratis

U zult zeggen, ‘dat is mooi, maar om dat nou zo groot op de voorpagina te zetten...’ Gelijk heeft u, maar dat we met deze openingszin op willen vallen heeft een reden. Overigens: de donateurs onder u verwijs ik naar de volgende pagina, voor u is de komende oproep niet bedoeld. Iedere andere abonnee vraag ik om aandacht voor het volgende.

Al vele jaren sturen we deze *Zuilense Nieuwsbode* naar een steeds groter groeiende groep ‘Zuilen-relaties’. Deze bode gaat de hele wereld over, met onze verhalen over het reilen en zeilen van het Museum van Zuilen. Nieuwe aanwinsten, volgende tentoonstellingen,

‘dingen waar we mee bezig zijn’, allerhande nieuws passeert de revue. Gezien de vele positieve reacties durf ik te zeggen dat ik het idee heb dat ‘men’ er blij mee is. Dat is mooi. Maar... nu komt de vraag: Hoe blij? In dit nummer willen we u vragen om van uw erkentelijkheid blij te geven.

Let wel: helemaal vrijblijvend! Geen enkele verplichting, niet voor nu en niet voor de toekomst. De *Zuilense Nieuwsbode* is en blijft gratis! We willen u niet kwijt, we hebben nog veel meer te vertellen.



Eigenlijk is het heel simpel

Het Museum van Zuilen heeft, net als ieder ander museum, geld nodig. De kachel moet branden (hoewel dat met deze hitte meer de ventilator is die de stroom verbruikt). Van de gemeente Utrecht ontvangt het Museum van Zuilen (op dit moment) subsidie voor de ‘vaste lasten’. Maar we maken meer onkosten. En, er zou bijvoorbeeld nodig een nieuw

zonnescerm moeten komen. Bovendien glippen soms dingen tussen de verzamelvingers door, omdat er geen geld voor is, enz.

Dus... vandaar dat we het aandurven u, **voor deze ene keer**, te vragen om eens te laten zien hoe u de *Zuilense Nieuwsbode* waardeert.

Het gaat om een éénmalige bijdrage. (Niet dat we geen donateurs zoeken, maar dát doen we een andere wel

weer.)

Waar denken we aan? Natuurlijk is ‘ieder bedrag’ welkom. Maar het zou al heel mooi zijn als we van al onze abonnee’s TIEN EURO op de rekening van het Museum van Zuilen kregen bijgeschreven.

Let wel: vrijheid blijheid, voelt u zich alstublieft niet verplicht want dat is zeker niet de bedoeling, u gaat niet ‘op zwart’.

Zo, nou dat is eruit. Maar dan moeten we

het u natuurlijk ook makkelijk maken, wat het rekeningnummer betreft.

De Stichting Museum van Zuilen heeft als rekeningnummer: NL84 INGB 0004 2830 95

(Maar... als u besluit tóch donateur te worden, vermeldt u dat dan a.u.b. bij de mededelingen. In alle gevallen dat u een eenmalig gift doet schrijft u dan bij mededelingen a.u.b.: ‘Gift’)

Nieuwe aanwinsten

Zo, dat gezegd hebbende gaan we met frisse moed weer over tot de orde van de... maand. We móeten het dit keer hebben over de vele leuke aanwinsten die we kregen voor de collectie van het Museum van Zuilen.

Wie weet nog van de 'Elinkwijksche Melk Inrichting' Utrecht! Die van de Gebroeders Stam? In het binnenterrein aan de Adriaan Mulderstraat? Wie weet nog van die glazen melkflessen? Waar van die aluminium capsules op zaten? Waarvan de kleur aangaf wat de inhoud van de fles was? Een blanco dop voor gewone melk, groen voor karnemelk, bruin voor chocoladevla, enz. Wie bewaarde nog een handvol van zulke (ongebruikte!) capsules? 19 Augustus bracht de heer Van Dijk een bijzondere aanwinst voor de collectie van het Museum van Zuilen.

Niet alleen een prachtige rekening van de firma (met stempel en zegel) maar óók een handvol nog ongebruikte (reserve) capsules.



De heer Van Dijk met rekening en een handvol capsules



De bruine capsules waren voor de flessen chocoladevla

Een uitbreiding van geheel andere aard kregen we van de heer Braat. Hij was aanwezig op de StraatReünie voor de Padagogenbuurt en was duidelijk onder de indruk van onze oproep voor uitbreidingen voor de collectie van het museum.

Hij bracht enkele dagen dagen

later al zijn 'vier-deukenhoed' die hij als Groepsleider van de Verkenners, afdeling St.-Ludgerus bij zijn installatie mocht gaan dragen.

Inclusief de ingelijstte volmacht met daarop twee insignes die zijn rang aangaven.



De heer Braat met hoed en 'Volmacht'

Ondertussen had hij thuis zijn vrouw ook aan het 'werk' gezet en kregen we van haar enige dagen later een prachtig verhaal, met verschillende foto's. Het zijn de herinneringen aan de Jan Lighthartstraat waar de familie Braat indertijd woonde.

Had ik trouwens al gemeld dat we tijdens diezelfde Straat-Reünie van de bewoonster van nummer 3-II van de K. ter Laanstraat het oorspronkelijke huisnummerplaatje kregen? Ook heel leuk, vooral omdat deze flats niet meer bestaan. We kregen ook nog mooie foto's van het pierenbadje op het binnenterrein bij de Kenaustraat-Jan van den Doesstraat-Van Hoornekade, met daarin een nog jonge heer G. Waage.



Guusje Waage in het pierenbadje (omstreeks 1950)

Hij werd later één van de

tamboers bij het Zuilens Fanfare Corps (hij hééft zijn trommelstokken nog!). Hij bracht zijn muzieklesboekjes waaruit hij het trommelen leerde ('tegenwoordig houden ze de stokken zó vast, maar als je ze zó vasthoudt, liggen ze veel losser in je hand'). En... een contri-butiekaart van de mondaccor-deonvereniging 'Ons Genoegen!' Ook daar zijn we blij mee. Kwamen prachtig op tijd voor de tentoonstelling 'Verenigingen in Zuilen', nietwaar?

Over de nieuwe tentoonstelling in het Museum van Zuilen

Van kast tot kast krijgt de inrichting vorm. De eerste kasten werden ingericht en zo duurt het nog maar even en de Demka-tentoonstelling is fini. Maar wat hebben we veel mensen met deze tentoonstelling gelukkig gemaakt!

En de mensen ons, want de verzameling stukken die op de Demka betrekking hebben is bijzonder uitgebreid. Vele foto's, documenten, examenstukken en andere bijzondere memorabilia vonden hun weg naar de Amsterdamsestraatweg 569. Hartelijk dank daarvoor.

Voor hen die het nog niet wisten, de nieuwe tentoonstelling gaat over verenigingen in Zuilen. Deel één zal medio november van start gaan. Maar... Zuilen kende méér dan 90 verenigingen!

In de eerste tentoonstellingsronde gaat het om muziek- en sportverenigingen. Maar, omdat we óók veel materiaal van verschillende Zuilense buurtverenigingen hebben, zal daarvan later ook een tentoonstelling worden ingericht. Maar mocht u nog over een voorzittershamer, vaandel, of ander stuk herinnering beschikken...



Vijf voorzittershamers: Unie Vrouwelijke Vrijwilligers afdeling Zuilen, Excursieclub Animo (P.V.W.U.), buurtvereniging 'Zuilens Vreug', Vereniging van Adm. Pers. Werkspoor en de Zuilense Winkeliers Vereniging. Ook niet veel eigenlijk, als je weet dat er meer dan 90 verenigingen in Zuilen waren...

Het ligt in onze bedoeling om van die verenigingen die niet meer bestaan (bijvoorbeeld de Utr. Chr. Sport Ver. 'Sport maakt Sterk', Huisvrouwen Show Orkest, mondaccordeonvereniging 'Ons Genoegen', gymnastiekvereniging 'Sportief', e.a. een 'Clubreünie' te organiseren.

Zo bezig zijnde met de volgende tentoonstelling heb ik ook iets ontdekt. We zetten de geschiedenis (voor zover die te achterhalen is) van de tentoon-gestelde vereniging op papier.

En wat blijkt dan? Bij S.M.S (ze zeggen 'Sport Maakt Sterk', maar de leden wisten wel beter: 'Sjans Met Succes') hebben een aantal leden zelf een gravelbaan aangelegd, met veel tijd en moeite (mooi verslag hierover staat in het clubblad n.a.v. het 50-jarig jubileum).



S.M.S. in het eerste jaar van het bestaan

Bij het gereedkomen van dit veld werden zij die eraan hadden meegewerkt beloofd. Zij ontvingen een echte 'Van Beek'. Dit meesterwerkje bestond uit 'een koperen schep die in een houten blok was vastgelijmd. Op het blok zeer tot de verbeelding sprekende tekst: SMS GRAVELVELD 1982.' Nou... een béetje kenner van het Museum van Zuilen voelt de bui al hangen: wie heeft zijn schepje bewaard? Mag het Museum van Zuilen dit in bruikleen krijgen om de tentoonstelling Verenigingen leuker te maken? We horen graag van u!

Geen StraatReünie in september

U had het mogelijk al begrepen, maar vanwege onze vakantie is er in de maand september geen StraatReünie.

2 Oktober aanstaande is de eerstvolgende: de W.J. Bossenbroekstraat. Dus als u nog verhalen heeft, de mooiste, gekste, ontroerendste herinneringen, we plaatsen ze graag in het boekje dat we van de straat aan het maken zijn. Het wordt overigens onze **ZEVENTIGSTE STRAATREÛNIE!**