

7 augustus StraatReünie Pedagogenbuurt

De flats die deel uitmaakten van de Pedagogenbuurt vormden de laatste nieuwbouw van de zelfstandige gemeente Zuilen. Ook deze flats waren een ontwerp van de Zuilense gemeente-architect, W.C. van Hoorn. En natuurlijk ook nu weer met wat bijzondere ideeën.

Het zijn overigens maar liefst elf straten die op 7 augustus gezamenlijk de StraatReünie vullen. Handig om het even op een rijtje te zetten. In alfabetische volgorde hebben we het over de heren: Prof. H. Bavinck, A.H. Gerhard, Mgr. Dr. Hoogveld, A.M. de Jong, Prof. Ph. Kohnstamm, K. ter Laan, Jan Ligthart, J.H. Schaper, Theo Thijssen, Dr. F.M. Wibaut en Jan van Zutphen. (De 'heren', dus lijkt me hoog tijd voor een straat in deze wijk met de naam van een vrouwelijke pedagoog! Ook opvallend: beide 'Jannen' en 'Theo' worden met hun voornaam genoemd, de andere heren met hun voorletters!) De flats voldeden niet meer aan veranderde de woonwensen en werden begin 2003 gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw die onder de naam 'Groen Zuilen' bekend staat.



De eerste bewoners van de flats hebben hun intrek genomen

Wie weet méér over 'de man in de gietpan'?

In een poging meer duidelijkheid te krijgen over het regelmatig opduikende verhaal dat bij Demka ooit iemand in de gietpan gevallen zou zijn, en daarna 'met pan en al' op het terrein begraven werd laat ons niet los. In het AD/UN plaatste Jeroen Kreule een interview waarin de oproep nog eens onder de aandacht werd gebracht. Daarop reageerde uit Arnhem J. van Amersfoort. Het zou volgens hem om de heer Van Egdom gaan uit de La Croixstraat. In de door ons veel gebruikte *Gids van Utrecht* uit 1940 blijkt dat op nummer 29 inderdaad een Van Egdom woonde, met als beroep fabrieksarbeider.

Het laatste nieuws uit Arnhem (tot nu toe, en na ruggenspraak met zijn zuster) geeft aan dat het vóór de oorlog moet zijn gebeurd. We zoeken verder en houden u op de hoogte. Natuurlijk houden we ons ook aanbevolen voor informatie over dit onderwerp!



Pokémon Go ook rond het Museum van Zuilen

We hebben er geen rol in gespeeld, maar de Pokémon Go-spelers scoren wel als ze langs het Museum van Zuilen lopen. Zowel het uithangbord als de muurschildering 'Maria wij danken U', staan in de programmering van het uiterst populaire spelletje dat al vele 'schermkijkers' naar buiten heeft gelokt.

Nog even over onze vernieuwde site

De onlangs geheel vernieuwde site wordt goed bezocht. Met dank aan de webmiss. Vele bezoekers hebben we al kunnen noteren. Hij werkte nog niet op alle fronten voor 100%. Zo bleek al snel dat de pagina Gastenboek niet makkelijk te vinden was en de WieKent...?-pagina niet goed werkte. Deze euvels zijn inmiddels verholpen, dus u kunt vanaf nu weer volop reageren in het gastenboek en ook uw oproepen plaatsen als u op zoek bent naar een oude bekende, (school)vriend of -vriendin, straat- of buurtgenoot, als het maar met Zuilen te maken heeft!

Nu we het toch over internet hebben...

We kunnen het niet laten om met cijfers te schermen: op Facebook is onze pagina nu al 1361 x ge-liked. Opvallend in de statistiek: slechts 23% van de bezoekers is ouder dan 65 jaar!

Nieuwe aanwinsten

Een map met o.a. foto's van werknemers van Werkspoor's Tekenkamer. Naast de duizenden foto's die we inmiddels van deze fabriek in de collectie hebben, een zeer welkome aanvulling over een afdeling waarvan we nog maar weinig hadden.

De Demka blijft verrassen! Zo kregen we een prachtig album, met even zo prachtige foto's van een oud-modelmaker, later werkvoorbereider. Waaruit ook blijkt dat bij Demka de afsluitdeksels voor de duikboten van onze Koninklijke Marine leverde.

De heer J. de Muinck Keizer kwam o.a. met een stalen miniatuur van een Bessemerpeer, (een gietpan in een speciale vorm, uitgevonden door Sir Henry Bessemer). Een geschenk aan zijn oom A.S. de Muinck Keizer bij het afscheid als directeur van de fabriek.



Prachtig handgemaakte mini-Bessemerpeer, het afscheidsgeschenk

voor de heer A.S. de Muinck Keizer

Een langlopende belofte werd ingevuld door een kleindochter van schoenmaker Walschots. Zij beloofde al jaren geleden 'De Leest' van haar grootvader. Deze week is het er dan toch van gekomen (een verzamelaar moet geduld hebben!).

Er staan nog veel meer beloftes 'in de wacht', maar dit was toch wel een erg leuke verrassing!



Schoenmaker blij bij je leest...?, nou, graag!

En... Van der Louw, onze modelmaker kwam met een foto: 'Dat gaan we namaken op de Werkspoorafel: een 'Hondenkop' op een dieplader van Werkspoor, op weg naar de Wereldtentoonstelling in Brussel'.

