



6 juni StraatReünie Adr. van Bergenstraat

Toen we januari 2010 begonnen met het organiseren van StraatReünies was het plan door te gaan tot we alle 'echt Zuilense straten' gehad zouden hebben. Alle straten van vóór 1954 én op het grondgebied van de voormalige gemeente Zuilen. Het werd vanaf het begin een succes. Niet in de laatste plaats omdat we van iedere straat een boekje maakten (en een PowerPoint, om een gepaste presentatie op de dag zelf te kunnen geven).

Het werd een uitdaging, die we voor onszelf wat makkelijker maakten door van start te gaan met die straten waarover we het meest te vertellen hebben. Het idee was een beetje van: 'In de loop der jaren krijgen we van die andere straten misschien ook nog wel verhalen binnen'. Nu we bezig zijn met de 67^{ste} StraatReünie blijkt het lastiger dan gedacht. Toch is het ook deze maand weer gelukt! We hebben een boekje kunnen schrijven met een mooi stuk geschiedenis van de straat. Compleet met zijn kerken, bijzondere woningen, zelfs de winkel op nummer 9 zijn we niet vergeten.

Daar zijn we best trots op. Vandaar dat we u hierbij van harte uitnodigen voor de StraatReünie van de Adriaan van Bergenstraat. Zondag 5 juni, van 14 tot 17 uur in het Museum van Zuilen. Maar...mocht u er gewoon hebben en nog mooie herinneringen aan de straat koesteren, schroom niet, mail ze a.u.b.!



Van Hoorn ontwierp deze woningen in de Adr. van Bergenstraat

De vernieuwde site is in de lucht

Dat heeft even geduurd. Maar het lange wachten is nu toch wel beloofd! Met grote dank aan de web miss hebben we dan nu toch een heel mooie, maar vooral weer heel actuele site in gebruik. Met een groot aantal vernieuwingen.

Maar... er wordt nog hard aan de site gewerkt. Hij is nog niet helemaal af. De knop voor het Gastenboek moet een betere plek krijgen, (zit nu nog onder de 'home'-knop, dus als u nu al wilt reageren: graag!), er moet een specifieke pagina Oud Nieuws in komen, kortom, er is nog van alles te doen, maar we wilden u niet langer laten wachten.

100 jaar De Oude Bouw

Een van de redenen waarom we graag met de vernieuwde site van start wilden, was de specifieke pagina '100 jaar De Oude Bouw'. Het is in 2016 (dit jaar dus!) precies honderd jaar geleden dat de eerste bewoners de huizen van Woningbouwvereniging 'Zuilen' betrokken. Een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van Zuilen. Met de komst van Werkspoor en Demka ontstond een grote vraag naar woningen voor de werknemers van de fabrieken. Op deze pagina hebben we alle ons bekende geschiedenis van de verschillende straten in de Oude Bouw op een rijtje gezet.

Straat voor straat, winkels en woningen, wie woonde er in 1938-'39, alles komt langs!



De woningen in de Franklinstraat, die werden voorzien van zogenoemde Klompenhokjes

Niet op Facebook

Een geruststelling is wel op zijn plaats. We gaan door met het iedere dag een bericht plaatsen op Facebook. Anderzijds, we weten dat veel van onze abonnees geen Facebook willen. Maakt u zich geen zorgen: u kunt op onze site wel zien wat we op Facebook plaatsten (minstens iedere dag een 'oud nieuws bericht', bijvoorbeeld) maar u hoeft geen 'Facebooker' te zijn!

Nu we het toch over Facebook hebben: we keken deze week naar de statistieken en werden verrast door het percentage 65-plussers van onze bezoekers. Slechts 23% is ouder dan 65 jaar!

De WieKent...? Pagina is weer actief

Bent u iemand die op zoek is naar een oude vriend of vriendin, een straat-, buurt-, of klasgenoot uit Zuilen? Plaats

uw oproep op onze WieKent...? pagina. Het kost niets en er zijn al veel opmerkelijke resultaten geboekt (soms vonden mensen elkaar al na enkele uren!)

Alle vorige Zuilense Nieuwsbodes

Leek ons ook een goed idee: alle eerder uitgegeven Zuilense Nieuwsbodes hebben we een plaatsje gegeven op onze site. Mocht u dus op een regenachtige dag eens terug willen bladeren in de 79 voorgaande uitgaves: veel leesplezier!

leesbaar was en de lantaarn daardoor min of meer aan zijn doel voorbij schoot. Onlangs gaf de gemeentelijke Werkgroep Directe Voorzieningen groen licht voor de broodnodige aanpassing. De heer Hoogendijk van Eminent Metaal maakte de metalen platen waaruit de tekst werd gezaagd. En het moet gezegd: het resultaat is verbluffend!



Het leesbare Brandsein, met grote dank aan de Werkgroep Directe Voorzieningen

Nieuwe aanwinsten

Deze maand weer veel, teveel om op te noemen! Maar we zoeken nog steeds voor onze volgende tentoonstelling naar spullen uit het Zuilense verenigingsleven. Wie Helpt?? Oude shirts van Sport Vereent, S.M.S., H.M.S, Sportief. Wie heeft nog zijn 'eerste prijs-beker', enz., enz.? We horen graag van u.

En vergeet ons Gastenboek niet alstublieft!



Zuilense Nieuwsbode 39

Het Brandsein

Nadat enige jaren geleden Het Brandsein werd geplaatst op de luifel van de woning van het pand op de hoek van de De Lessepsstraat en de Swammerdamstraat (ter afronding van de renovatie-werkzaamheden) bleek al snel dat de tekst niet goed