

Zondag aanstaande StraatReünie Johannes Uitenbogaertstraat

En... we lopen vooruit op de gang van zaken, maar het belooft weer een gezellige drukte te worden. Heel veel reacties op internet wijzen die kant op. Zelfs vanuit de Alpen kregen we een reactie van Ben Uijthof dat hij vast van plan is om te komen.

Ook hij stuurde ons wat van zijn herinneringen aan de Johannes Uitenbogaertstraat toe, de straat waar hij tot zijn twaalfde jaar woonde. En dat verhaal plaatsten we graag in ons boekje over de straat. Een klein stukje: 'Je had alles op de hoek, de sigarenwinkel met die vriendelijke meneer, die wij snoepje noemden, omdat je altijd iets lekkers kreeg. De lekkere vis van de Volendamse vishandel Tum in de Hubert Duyfhuysstraat waar je vrijdags lang in de rij moest staan voor de warme lekkerbekjes, die in kranten werden gewikkeld. Even verderop, als je ziek was, woonde dokter Spoon. De drogist, wij noemden hem Jantje, die altijd zo vriendelijk was en waar het naar petroleum en smeerzeep rook.' Nee, we gaan niet het hele verhaal plaatsen, dat kunt u lezen in het boekje dat we maakten.



'de sigarenwinkel met die vriendelijke mijnheer'

'Een boekje?'

Dacht dat u dat zo onderhand wel wist: van iedere straat waarvoor we een StraatReünie organiseerden maakten we een boekje.

Natuurlijk valt er over de ene straat meer te verhalen dan over de andere. Maar ook deze keer hebben we weer een uiterst leesbaar exemplaar van maar liefst 50 pagina's over de Johannes Uitenbogaertstraat. Wie was de naamgever van de straat? (en waarom?), welke winkels vestigden zich hier indertijd.



Ook Rembrandt van Rijn maakte een portret van Johannes Uitenbogaert

De Johannes Uitenbogaertstraat had toch op vrijwel iedere hoek wel een winkel en daarnaast ook nog de Openbare Lagere School 3 met de bekende 'meester Koek'.



Openbare Lagere School 3

Als je dan een wandeling terug in de tijd maakt, komt alles weer in beeld:

Bakkerij Do Schat, waar de heer Geissen het beheer voerde, maar ook de garage die de heer W. van 't Hoog opende in deze straat. En de kruidenierswinkel van Koorn, waar uiteindelijk schoenmaker Vermeer vele, vele jaren zijn ambacht uitoefende.



Het Do Schat-filiaal van de heer Geissen

Gelukkig hebben ook veel mensen hun foto's bewaard én gebracht. Zo kunnen we de wandeling niet alleen beschrijven, maar u ook een beeld erbij leveren.

Niet van alles natuurlijk. Zo is er geen foto van de boze bewoner van de straat die zijn fiets voor de aanstormende motorrijder van de garage (die de motor even uittestte).



Ook Anton Geesink kocht een auto bij Van 't Hoog

Ook buurtfeestfoto's ontbreken nog in de collectie. Maar verhalen... prachtig, boeiend!

De Johannes Uitenbogaertstraat in de Tweede Wereldoorlog

Niet alleen bleef van de school een mooi verhaal over de ellende van de oorlog bewaard, maar ook het verhaal over de bakkerij Do Schat en de samenwerking met de kapster hebben de tijd overleefd. Gelukkig is ook het bijzonder droevige verhaal bewaard gebleven van Jopie Key, die als ondergedoken 19-jarige op 11 januari 1945 naar Zuilen wandelde vanuit de Haarlemmermeerpolder, omdat zijn moeder jarig was.



Jopie Key met zijn verloofde

Jopie besloot nog een paar dagen te blijven en ging samen met zijn broer, op verzoek van een vriend, mee, om kolen te zoeken bij de treinen die langs de spoordijk stonden.

Bij het zien van een Duitse soldaat renden de jongens weg, ondanks het gebod van de Duitser om te blijven staan. Hij schoot Jopie in de rug, en nog dezelfde dag is deze aan zijn verwondingen overleden.



De kruidenierswinkel van Langendijk waar in de Tweede Wereldoorlog een kantoor van de Distributie gehuisvest werd.

Als bonus staat achterin ook nog een lijst. Er werd door de gemeente Utrecht een boekwerk uitgegeven van alle Utrechtse en Zuilense straten, waarin per huisnummer, de naam van de hoofdbewoner(ster) met zijn of haar beroep.

Het geeft een mooi beeld wie er in de jaren 1938-'39 woonden en wat zij deden.

Een voorbeeld:

...	...
14 J.B. Nijhuis	loonslager.
16 H.H. Spilker	gepensioneerd N.S.
18 J.M. Geurts	perser.
22 P.L. Hessing	glazenwasscher.
24 W.A. van Dongen	wagenmaker N.S.
26 F.J. v. D. Wetering	boorder N.S.
28 K.F. Daudey	commies N.S.
30 G. Verwoerd	slager.
30 bis G.H. van Huizen	kleermaker.
32 L.R. Ram	metaalbewerker.
32 bis H. Quint	rangeerder N.S.
34 J.J. Langendijk	kruidenier.
34 bis W. van de Bor	ambachtsman N.S.
36 A.M. Koenders	kleermaker.

...
Zo heeft u met deze *Zuilense Nieuwsbode* een aardig beeld gekregen van waarmee we zo'n boekje vullen.

Ondertussen doen we hierbij graag een oproep: stuur ons uw mooiste, leukste, liefste herinnering aan uw Johannes Uitenbogaertstraat (en alle andere straten in Zuilen natuurlijk, maar dié verhalen zetten we niet in dit boekje).