

## 2 augustus StraatReünie Arnoldus Rotterdamstraat

**Hela, dat lijkt wel erg veel op de kop van de vorige nieuwsbode. Dat klopt, maar vorige keer ging het vooral om de mededeling dat de StraatReünie verplaatst was in verband met de start van de Tour de France op 4 en 5 juli. Nú willen we u gewoon graag informeren over de komende StraatReünie...**

En dan hebben we natuurlijk ook een ander stukje tekst. Wie weet nog van de beroemde goochelaar Boeda? Hij woonde in de Arnoldus Rotterdamstraat 28. Heeft vele prijzen behaald en vooral veel jeugd uit Zuilen menig plezierig uurtje bezorgd met zijn shows in het Pastoor Schiltehuis. Hij maakte het voor de bezoekers bij hem aan huis ook al spannend: wie aanbelde, trok zoals toen gebruikelijk aan de trekbel. Dan verwachtte je toch het geklingel van een koperen belletje te horen. Maar niet bij de heer Pest (zijn artiestennaam was Boeda). Hij had een en ander gekoppeld aan een schakelaar, zodat je het geluid van een elektrische belletje te horen kreeg. Inderdaad, het leek wel goochelen! We hebben nog meer verhaal over Boeda, maar dat vertellen we u op 2 augustus tijdens de lezing die we houden over de straat. U bent van harte welkom (ook als u niet in de Arnoldus Rotterdamstraat woonde!)



Goochelaar Boeda

### Nieuwe aanwinsten

Weer een maand met prachtige aanwinsten. Met bijvoorbeeld een map Werkspoor documenten van de onlangs overleden Ger Hoogenberg, die ook bij Werkspoor werkte. In het verleden kregen we al schitterende bedrijfsfilms van de fabriek, dankzij zijn bemiddeling en ook schonk hij ons zijn werkstukken van de Bedrijfsschool die hij ooit maakte tijdens zijn opleiding. En dan die leerlingen van de Ludgerschool, die ons blij maakten met een koffertypemachine 'die de school weg wou gooien!'.

Mevrouw R. van Assendelft stuurde ons een mailtje waarin ze vroeg of we geïnteresseerd waren in een paneeltje met het logo van Demka. 'Altijd welkom!', was de reactie (natuurlijk!). En al dezelfde dag kwam ze met deze prachtige bijdrage aan de collectie!



Prachtig houten paneeltje met metalen logo van de Demka

### In de brand uit de brand?

Het leek een goed idee: aan de muur van het gangetje naar de wc hebben we indertijd besloten de 'stamboom' op te hangen: trouwfoto's van onze ouders, broer en zussen, en onze eigen trouwfoto, waaronder geleidelijk aan ook de foto's van hun en onze kinderen een plaatsje kregen. Het groeide in de loop der jaren uit tot ruim vijftig foto's, terecht onze 'stamboom'.

Trots werd de stamboom aangevoerd door een grote zwart-wit foto van mijn overgrootvader M. Stevens, als soldaat voor de paus, in het uniform van 'Zouaaf'. – Paus Pius IX riep vrijwilligers op, katholieke jongemannen uit België, Frankrijk en Nederland, om voor hem te komen strijden in Italië tegen Garibaldi.



M. Stevens als Zouaaf, gestreden voor Paus Pius IX

Maar opeens ging er iets mis: een vergeten kraantje bij de bovenburen, dat open stond en wat enkele dagen niet opgemerkt werd. Het water stroomde langs de muren in de gang eronder en op vier na waren alle foto's verloren. Het

grootst was mijn verdriet om de teeloorgang van de statiefoto van mijn over-grootvader!



De eerste streken zijn geleverd door J. Peeters. Duidelijk is de nieuwe 'deurkruk' in beeld

Een week later sprak ik de kunstschilder Jos Peeters en vertelde hem van mijn pech. Nou ja, 'pech', hij bood aan om de foto (waarvan nog wel een afbeelding bestond) als muurschildering aan te brengen. Dezelfde avond gingen we kijken wat de ideale plek zou zijn. En toen gebeurde het... opeens was het idee daar.

Links of rechts op de muur kán, maar op de deur, recht tegenover de toegangsdeur kan óók en is dan natuurlijk veel opvallender! Maar nog mooier is hem dan levensgroot op de deur aan te brengen. Ja, ja. Maar dan weet ik er ook nog wel een mooie actie bij: de man staat afgebeeld, leunend met zijn rechterarm op een tafeltje. En zijn hand zit dan precies op de plek waar de deurklink zit. En onze grote Zuilense kunstenaar Cees Achterberg is heel goed in het maken van houten handen! De hand was al snel gemaakt, ook de wanden zijn hersteld en sinds 8 juli werd door de kunstschilder

Jos Peeters gewerkt aan de 'deurschildering'.

En, zoals we van hem gewend zijn, J. Peeters is een snelle werker! Al na drie dagen gestaag doorwerken, verraste hij ons met het eindresultaat! En dat mag er wezen. Het is zelfs zó mooi, dat we nu overwegen om entree te gaan heffen! (maar dat doen we natuurlijk niet!)

Nu de deurschildering klaar is, kunt u dus door de hand van mijn overgrootvader te bewegen een deur verder komen!



M. Stevens als Zouaaf, gestreden voor Paus Pius IX, maar nu in kleur!

**Op de valreep: help ons eens aan verhalen en/of foto's van de Arnoldus Rotterdamstraat a.u.b.!**