

4 januari 2015: StraatReünie Jodocus van Lodensteinstraat

Niet zo'n heel lange straat, toch heeft hij veel Zuilense geschiedenis. Zo is het de straat waar de heren Stroek en Zwarthoed hun *Eerste Volendammer Vishandel* begonnen en waar op nummer 29 (de hoek Jodocus van Lodensteinstraat en de Johan Uitenbogaertstraat) in de Tweede Wereldoorlog een kantoor was van de Distributiedienst afdeling Textiel.

In de straat woonden tijdens de Tweede Wereldoorlog (naast elkaar) de gebroeders Kurver. Zij braken in een van de slaapkamers een muur weg die de achterkant van een kast vormde. Zo konden zij zich, als de bezetter weer eens een razzia hield, van het ene huis onopgemerkt naar het naastliggende pand begeven. (Deze informatie, en nog veel meer staat in het boekje dat we over de Jodocus van Lodenstein maakten)



H. Stroek (r) en T. Zwarthoed

Het Kruis is gestolen

April 2010 werd Het Kruis herplaatst, (bijna) naar de plek waar het oorspronkelijk stond, ter herinnering aan de beschieting waarbij drie Verzetstrijders om het leven kwamen. Het was al eens omgetrapt, en daardoor extra stevig vastgemaakt. Ondanks dat werd het twee weken geleden gemist. Het lijkt erop dat het hier om een (volkomen misplaatste!) Nieuwjaarsgrap gaat, (daar hopen we eerlijk gezegd wel op) maar triest blijft het!



Het Kruis zoals dat lange tijd stond op de Algemene Begraafplaats te Maarssen

Oproep Demka materiaal succesvol

In de vorige twee editie van de *Zuilense Nieuwsbode* deden we al een oproep voor (nog meer) materiaal over de Demka, omdat we in februari van start willen met een tentoonstelling

over die fabriek. Het loopt goed, zoals dat heet. Heel veel suikerzakjes werden al gebracht en gestuurd, de toezegging hebben we van een bij de Demka gemaakte slee, (komt ook mooi uit met de huidige winterse neerslag), en tweede Kerstdag kregen we een mailtje of we interesse hadden in een zestal 8mm filmpjes van het grote jubileum van de fabriek. Ga zo voort!



Nieuwe aanwinsten

En wéér kregen we heel mooie aanwinsten voor de collectie! Zuster Versteeg uit de Waterstraat bracht o.a. een album met foto's van de Fröbelschool St.-Salvator.



Leerkrachten en kleuters van de Fröbelschool St.-Salvator, die dan wel op Utrechts grondgebied stond, maar geleid werd door de zusters van de Zuilense St.-Ludgerus-parochie.

Er was ook een boekje bij: 'Dat zul je wel hebben' zei zuster Versteeg er nog bij. Nou nee, dat hadden we niet. Het is een prachtig boekje over het ontstaan van de St.-Salvator-parochie. Waarin o.a. vermeld wordt dat de eerst pastorie van deze kerk aan de Burgemeester

van Tuylkade 6obis stond. (of wist u dat al?)



Omslag van het wat gehavende boekje, maar met prachtige verhalen en foto's.

Onder de kop *nieuwe aanwinsten* past ook heel mooi dat nieuwe wapen van Zuilen dat door de gemeente Utrecht als kunstwerk werd aangebracht aan het begin van de Burgemeester Norbruislaan, ter afronding van de herinrichting van die laan. 19 december werd het onthuld door wethouder Geldof. Een prachtige aanwinst voor Zuilen!



U moet ervoor naar het begin van de Burgemeester Norbruislaan, maar het is prachtig!

Donateurs

Aan het einde van het jaar is het me een grote behoefte onze donateurs te danken voor hun bijdragen aan het succes van het Museum van Zuilen in het voorbije jaar. We werden deze maand verschillende keren gebeld of gemaïld met de vraag het IBAN nummer van de bankrekening van de Stichting Museum van Zuilen door te geven. Dan lijkt het me ook een prima idee dit nummer ook via deze *Zuilense Nieuwsbode* onder de aandacht te brengen. Bedoeld voor onze donateurs, maar iedereen die het museum een (financiële) bijdrage wil leveren, mag daar natuurlijk gebruik van maken!

Pen en papier bij de hand? Hier komt ie:

NL84 INGB 0004 2830 95

Bij voorbaat dank! Ook hartelijk dank aan al onze vrijwilligers, die hun steentje aan het succes hebben bijgedragen. Soms vrijwel onzichtbaar op de achtergrond, maar wel heel belangrijk voor de kwaliteit van het Museum van Zuilen! Dank u wel.

Vondsten uit de Vecht

Op de valreep nog even onder de aandacht te brengen: de drukbezochte tentoonstelling *Vondsten uit de Vecht* is nog maar tot en met januari bij ons te zien. Bent u nog niet geweest, stel het niet te lang uit, want straks kan het niet meer.

Gezondheid

Dat hopen we voor u allen: veel gezondheid in het nieuwe jaar (en nog vele jaren daarna natuurlijk).