

Herhaling StraatReünie Jan Overdijkstraat

De tot nu toe meest succesvolle StraatReünie krijgt een vervolg: zaterdag 8 maart 2014 zijn de bezoekers die de eerste keer gemist hebben of nóg eens mee willen maken, van harte welkom in het Museum van Zuilen: van 14:00 tot 17:00 staan we op scherp om u weer een mooie herinnering te bezorgen.

Een en ander is in gang gezet door de heer en mevrouw van Kordelaar, die het zo jammer vonden dat zij de eerste keer gemist hadden. Dit is dus een herhaling 'op afroep'. Daar werken we graag aan mee: mocht u een van de eerdere StraatReünies gemist hebben, of nog eens willen meemaken, trommel een aantal familieleden, vrienden en kennissen op. Laat het ons bijtijds weten, dan stellen we samen een datum vast. Vervolgens kunnen ook wij via persberichten, Twitter en Facebook uw wensen ondersteunen en zoveel mogelijk mensen uit uw straat uitnodigen. Herhalingen zullen in principe op zaterdagen plaats vinden en zijn mogelijk voor alle tot nu toe gedane straten.



Den Houdijker(†) had zijn accordeon meegenomen en verhoogde de sfeer met zijn muzikale inbreng.

Struikelstenen

Het Museum van Zuilen stuurde een Extra Editie van de *Zuilense Nieuwsbode* met informatie over het project Struikelstenen (Stolpersteine). We zijn er trots op u te kunnen melden dat zich al heel veel adoptanten zich gemeld hebben.

Het blijkt een gewaardeerd initiatief, dat overigens navolging verdient in de andere Utrechtse wijken waar slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog te betreuren zijn. Mocht u er nog niet toe gekomen zijn u aan te melden als adoptant, alstublieft, doe het nu, stuur ons een mail, dan kunnen we zo snel mogelijk aan de slag.



André Herman Ossendrijver werd slechts 2 jaar oud. Vermoord omdat hij joods was.

Nabestaanden

Het Museum van Zuilen wil ook erg graag in contact komen met

nabestaanden, familieleden en kennissen van de slachtoffers.

De lijst met tot nu toe achterhaalde Zuilense slachtoffers (waarop we ook aangeven welke Struikelstenen geadopteerd zijn en door wie) staat op de nieuwspagina van onze site: www.museumvanzuilen.nl

Als de Struikelstenen gelegd gaan worden zou het mooi zijn als daar de desbetreffende nabestaande(n) bij aanwezig zou(den) zijn. Mocht u dus nabestaanden kennen, of bent u er zelf een, laat het ons alstublieft weten.

Nieuwe aanwinsten

Weer werden we verrast met bijzondere stukken die mensen brachten voor het Museum van Zuilen.

Tijdens de StraatReünie voor de Minister de Visserstraat werd het ons al toegezegd. 'Ik heb mijn machinebankwerkeropleiding gehad op de 'Menzo de Muinck Keizerschool' van de Demka... een leuke anekdote schiet mij te binnen: Demka voorzag de Gero-fabriek in Zeist van het speciale metaal waar ze de beroemde Gero-Zilmeta vorken, lepels en messen van maakten. Bestek wat mislukt was (merkje scheef of patroon niet goed) kwam terug op de speciale schroothoop van Gero-Zilmeta. Personeel liep daar regelmatig

te schumen om nog iets bruikbaar te vinden. Dit was natuurlijk ten strengste verboden. Ik heb echter nog een paar stukjes over de schutting aan de Amsterdamsestraatweg kunnen gooien in 1961 en door die 's avonds op te halen heb ik ze gereed van inbeslagname door de portier (en hun eventuele sancties). Deze attributen passen denk ik wel ergens in uw museum.' Zo werden we 5 februari verblijd met een fraai vleesmes en bijbehorende -vork.



Een zelfgesmeed kruisje kwam met het vleesgarnituur mee.

En... zoals ons wel eerder overkwam, vlak voor het ter perse gaan van dit nummer kregen we nog een mooie aanwinst. Deze werd door de heer Van der Vlist jr. gebracht. Een houten kaartenbakje dat

werd gemaakt ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van zijn vader die bij Werkspoor werkte. Prachtig stukje vakmanschap, van zowel de timmerman als de schilder! Zijn we heel blij mee!



Kaartenbakje voor de jubilaris...

Onze acties op internet

Als u meer van ons wilt zien: site:

www.museumvanzuilen.nl,

Facebook:

[https://www.facebook.com/pages/Museum-van-](https://www.facebook.com/pages/Museum-van-Zuilen/224105350991481)

[Zuilen/224105350991481](https://www.facebook.com/pages/Museum-van-Zuilen/224105350991481)

en/of Twitter. Ook schrijven we iedere week een stukje historie op de site www.zoizuilen.nl