

Buurtvereniging Zuilen's Vreugd

We zitten volop in de vakantietijd. Dat leek me een mooi thema voor deze Zuilense Nieuwsbode. Maar hoe geef je dat nou leuk aan? Het werd een collage van foto's van de dagjes uit en kinderfeestjes die de buurtverenigingen uit Zuilen organiseerden.

Hoop dan dat u het me niet kwalijk neemt dat ik dan van start ga met een foto van 'mijn eigen' buurtvereniging: Zuilen's Vreugd. Deze buurtvereniging (vele jaren geleid door de heer Grondhuis uit de Balderikstraat) verzorgde iedere derde Pinksterdag met drie (soms wel vier!) bussen van 'Pluck den Dagh' de reis naar de hei en naar een speeltuin. Eerst nog even door de Balderikstraat om de melkbussen met limonade bij de Aeneas Mackayschool in te slaan en dan op weg. De achterste bus was traditioneel de jongensbus. Daar werd om het hardst 'Potje met vet' gezongen, toen een uitstekende manier om de tijd te doden...



Kort voor het vertrek nog even op de foto

C.O.V. 't Zand'



De bewoonsters van de M. de Klerkstraat staan voor de bus waarmee zij omstreeks 1950 een dagje uit gingen ('sjoelen en breien' volgens Evert de Jongh). De foto werd ingekleurd door Evert de Jongh, die de inkt hiervoor kocht op de markt in Utrecht. Drie kleuren boden de mogelijkheid tot het creëren van het hele spectrum.

Kindervereniging 'Mariëndaal'



De Kindervereniging 'Mariëndaals Belang' maakte (ook) in 1951 een uitstapje. De foto toont ons een aantal kinderen van de leden op de glijbaan van een speeltuin bij Oud-Leusden. Onder toezicht van twee ouders kijken 15 vrolijke gezichtjes u toe. Op de achtergrond staat een crossleybus van de Nederlandse Buurtspoorweg Maatschappij (N. B. M.) Zulke bussen werden (ook) gemaakt bij Werkspoor in Zuilen.

Buurtvereniging 'Irene'

De meeste leden van deze buurtvereniging kwamen uit de Adelboldstraat. Buurtvereniging 'Irene' kende een onderafdeling: de reisvereniging. Hier ziet u de leden daarvan tijdens een reis naar Vaals, omstreeks 1950. Later ging de reisvereniging meerdere dagen op reis, o.a. naar Duitsland.



Buurtvereniging 'St.-Winfridus'

Het zal u niet verbazen dat deze buurtvereniging zich toelagde op de bewoners van de St.-Winfridusstraat. De leden van deze vereniging bouwden een eigen clubhuis achter de... Bessemerlaan. Maar het bestuur verzorgde voor de kinderen ook historische dagjes uit.



Op bovenstaande foto lopen de leden door de St.-Josephlaan, met een paard-en-wagen waarop een kersenboom werd geplaatst. Zo is men te voet (alleen de allerkleinsten mochten op de wagen) op weg naar Vleuten voor het jaarlijkse dagje kersen eten.

Stichting Elinkwijks Belang

Dat zegt tegenwoordig niet iedereen wat, maar wellicht gaat het lampje aan als ik schrijf 'Het S.E.B.' Het gaat hier om de zeer actieve, nog steeds bestaande stichting die nog veel organiseert voor de donateurs van de stichting: dagjes uit voor ouderen, bingo, kaartavonden, en nog veel meer!

Het S.E.B. bestaat al heel lang en vandaar dat ik u hierbij ook een mooi 'plaatje van toen' kan tonen.



Het bestuur van de Stichting Elinkwijks Belang stak reeds vanaf het begin de handen stevig uit de mouwen. De gevolgen van deze voortvarendheid zien we hier: al op 7 september 1946 werd de eerste bejaardentocht gehouden. De vergaderingen hiervoor werden in café Wouters belegd.

Buurtvereniging 'Prinses Juliana'



Deze vereniging was famous in Zuilen vanwege de kermessen op de St.-Josephlaan. Maar voor de jeugd werd heel veel meer gedaan. Daarvan getuigt bijvoorbeeld deze foto: een

kindercircus in de St.-Josephlaan, op de hoek bij de Jan Overdijkstraat (de foto werd genomen vanuit de bovenverdieping van de huizen die gesloopt werden voor het doortrekken van de laan onder het spoor).

C.O.V. 'Utrecht'



De Culturele Ontspannings Vereniging 'Utrecht' was voor de bewoners van de 'Rode Driehoek': de woningen in de driehoek Marnixlaan, Van Egmont- en Van Hoornekade. De foto is t.g.v. de opening van de speeltuin. Het verkleed is een succes: een bruidspaar, clowns, kabouters en andere sprookjesfiguren lachen u vriendelijk toe.

Buurtvereniging 'Ampèrestraat'

Van de buurtvereniging 'Ampèrestraat' is tot nu toe maar weinig bekend. Geen herinneringen werden op papier gezet of attributen van de vereniging bewaard. Gelukkig zijn er wel foto's bewaard gebleven, dus kunnen we er daarvan wel een tonen.



Gaat het Museum verhuizen of sluiten? *Dat hangt van u af!*

Zo. Dat komt hard aan denk ik. Maar het is wel waar. Laat het me even uitleggen. Bijna negen jaar geleden werd het mogelijk om de verzameling Zuilen die ik in de voorafgaande vijftwintig jaar bijeen had vergaard, in een museale variant onder de aandacht te brengen. Daar was ik blij mee. En niet alleen ik, gezien de grote groei van de collectie – iedere dag worden er nieuwe aanwinsten gebracht, gestuurd, verteld enz. – én vanwege het succes van de bijvoorbeeld de tentoonstellingen, StraatReünies en ClubReünies groeide het Museum van Zuilen uit zijn jas.

Mijn winkel kon negen jaar geleden dicht en met een gemeentelijke subsidie tot aan mijn pensioen was daar de garantie voor de eerstvolgende vijf jaar. En ná die vijf jaar hield het niet op, we mochten, voor ‘huur en vaste lasten’ een beroep doen op het initiatievenfonds. Maar van dat fonds mocht maximaal drie jaar gebruik gemaakt worden. Het Museum van Zuilen kreeg bij wijze van grote uitzondering nog een extra jaar respijt, maar ook van dat jaar zijn we al ‘over de helft’.

‘Zuilens groei werd haar ondergang’ ook van toepassing op het Museum van Zuilen?

Het uitbreidingsplan dat Zuilen indertijd presenteerde maakte dat Utrecht Zuilen wel móest annexeren, om te voorkomen dat Zuilen groter dan Utrecht zou worden. Ook voor het Museum van Zuilen ging de afgelopen jaren de groei ‘gewoon’ door! En dus werd uitgekeken naar een grotere locatie. De Werkspoorfabriek (voorheen de ‘Nieuwe Plaatwerkerij’ van Werkspoor) lijkt een uitstekende plek, en wie weet groeien we vandaaruit nog verder door en worden we een ‘Industrie-museum Zuilen’. De wíl is er, de kennis ook en de collectie groeit nog dagelijks.

Maar... het zal u niet verbazen: een en ander kost geld, véél geld. En daar wringt de schoen. Om een duurzaam museum te realiseren heeft het Museum van Zuilen een groot aantal donateurs nodig. Het bestuur is om de tafel gaan zitten en er kwamen wat ideeën tevoorschijn. Één daarvan is de werving van een groot aantal donateurs.

Donateur S, M, L en XL

De noodzaak voor het werven van donateurs was nooit zo ‘in beeld’, ik heb in het verleden ‘wel eens’ een oproep gedaan om donateur te worden, en anderzijds heb ik de donateurs nooit verwend. Vanwege de bittere noodzaak (sluiting van het Museum van Zuilen is toch geen optie?!) heeft het bestuur al koppende een aantal dingen op rij gekregen:

Aan mij de eer u de volgende oproep voor te leggen:

- Donateur S:** De ‘Donateur S’ betaalt tot € 25 per jaar en geeft zo aan het Museum van Zuilen een warm hart toe te dragen.
- Donateur M:** De ‘Donateur M’ betaalt € 50 euro per jaar en krijgt een ‘Kalender van Zuilen’, met fraaie foto’s van ‘Zuilen, toen Zuilen nog Zuilen was’.
- Donateur L:** Doneert u jaarlijks een bedrag van € 100? Gefeliciteerd! U bent lid van ‘De Club van 100’. Natuurlijk krijgt u ook de ‘Kalender van Zuilen’, maar... u heeft een vierkante meter van het Museum van Zuilen geadopteerd en als dank plaatsen we uw naam op de plattegrond van het museum die op een mooie plaats in het nieuwe Museum van Zuilen komt te hangen.
- Donateur XL:** De ‘Donateur XL’ schenkt het Museum van Zuilen een maandelijkse bijdrage van minimaal 10 euro en krijgt naast de vermelding op de plattegrond met de adoptie-donateurs per vierkante meter en de kalender ook jaarlijks een uitnodiging voor een donateursdag.
Dan is in het Museum van Zuilen een lezing over een Zuilens onderwerp, uitleg over de Werkspoortafel en na afloop een boekje over het thema van de lezing.

Aanmelden voor nieuwe donateurs

Om het u zo makkelijk mogelijk te maken hierbij de link naar aanmeldformulier op onze site: <http://www.museumvanzuilen.nl/museum/help-het-museum-van-zuilen/> Eenmaal aangemeld krijgt u jaarlijks een herinneringsmail als uw ‘donatiejaar’ is verlopen.

Help uw Museum van Zuilen nog meer?

Het zou echt fantastisch zijn, als u het Museum van Zuilen helpt, door donateur te worden, maar ook door... een donateur te werven! Stel nou eens dat dat lukt, dan kan het niet anders of het Museum van Zuilen kan nog vele jaren door met het ‘rondzingen’ van het Trots op Zuilen!’ Dank u wel!!