



Weer wat nieuws (of niet)

Beetje raar gevoel geeft dit wel: vorige keer schreef ik 'Deze maand geen nieuws', en vulde de *Zuilense Nieuwsbode* met een verzameling foto's die van een bezoekje aan Schiphol getuigde, waarbij op de achtergrond een vliegtuig in beeld was. Ondanks dat dit dus geen nieuws was, werd deze variant zeer gewaardeerd.

Gezien het feit dat ik graag op de wensen van mijn abonnees inhaak (ahum), krijgt u ook deze maand een thema voorgeschoteld: een winters Zuilen. De foto hiernaast is van de bekende onderwijzer van Openbare Lagere School II (later de Prins Bernhardschool en tegenwoordig deel uitmakend van het Vorstelijk Complex), meester Osinga, die leerlingen van de school in de sneeuw op de foto zette.

Het is één van de ruim 1200 negatieven die zoon Osinga bracht. Alle foto's werden gemaakt in de late jaren vijftig en vroege jaren zestig van de vorige eeuw.



In de sneeuw

Er is niet zoveel veranderd: zodra de eerste sneeuwvlokken vallen rept menig een zich naar buiten om zich te koesteren in het ongewone beeld. Maar het ongewone van nu, was vroeger veel minder ongewoon. Het werd vooral de kinderpret die werd vastgelegd (en bewaard).



De kinderen van de Johan van Andelstraat hebben gezamenlijk de handen uit de mouwen gestoken om van de gevallen sneeuw een hut te maken. Dat kon nog in die strenge winters van vroeger. Deze winter vond plaats in 1947.



'Een jeugd op Zuilen' in beeld. Kinderen van de Daalseweg terwijl ze van de sneeuw genieten die in de winter 1952-1953 naar beneden kwam. Achteraan staan vlnr: Beppie Bak, Gerrie en Henk Rog en Dicky van Doorn. Ervoor zien we Bettie en Tonnie Arts, mevrouw Bak, mevrouw Elkenbout, Arnold Rog, en Louis Hoek. Op de voorgrond zit Fietje Hoek in haar houtje-touwje-jas.



Eind jaren vijftig speelden de kinderen van/in de Minister de Visserstraat in de sneeuw: er werden glijbanen gemaakt, die 's avonds door bezorgde ouders onklaar werden gemaakt met pekels of de leeggegooide asla uit de kolenkachel.



De sneeuw viel ook in de Clement van Maasdijkstraat, en het was nog een dik pak ook!



Deze foto werd in de Tweede Wereldoorlog gemaakt, toen het Julianapark-restaurant op last van de bezetter moest worden omgedoopt. Het werd 'Emmapark'. (Maar de heer Woertman, die het restaurant pachtte deed dat met een nogal krakkemikkig bord, om aan te geven dat dit maar tijdelijk was, mooie vorm van protest!)



Herten in het Julianapark



Sneeuwpret in het Julianapark, toen de muziektent daar nog stond. Op de achtergrond de Amsterdamsestraatweg.



De vissen voeren werd wel wat lastiger natuurlijk.



Vele jaren werden de 'stadszwanen' van Utrecht tijdens koude periodes ondergebracht in het Julianapark. Zo was het bijvoederen eenvoudiger.



Keurig in het gelid (en in de sneeuw) staan vrachtauto's die Werkspoor ombouwde voor het Nederlandse leger te wachten tot de aflevering.

Op het ijs

Dat is natuurlijk ook winterpret. Maar... minder foto's, want stel je voor dat je valt met je dure camera...



Ijspret in Zuilen, wie heeft zijn schaatsen nog bewaard?



Op de ijsbaan van Zuilen zien we hier een grote groep schaatsers, met onder anderen meester Simons, (links, met hoed). De heer Simons was onderwijzer aan de Christelijke School aan de Daalseweg, waar een groot aantal van de op deze foto aanwezigen op school gingen. Zo ook Jan Lith vooraan 2e van rechts, Lubach staat uiterst rechts, Norbruis (de zoon van, ja) is de 2e van links, met bril, en Agaath Klijnsma. Zij staat met haar kin op het hoofd van de heer Norbruis. De schaatsers werden ongeveer ter hoogte van het huis Meerwijk (naast het transportbedrijf van Langezaal-Plomp) op de foto gezet. De ijsbaan was zo ongeveer tussen de Amsterdamsestraatweg en de Daalseweg. De foto is van rond 1945.