

Volgende StraatReünie Swammerdamstraat

Een mooie straat en ook een van de oudste straten van Nieuw-Zuilen. Dus is er veel over te vertellen. Het is een aardig boekwerkje geworden waarin we alles wat we hebben weten te vinden over de geschiedenis van de straat hebben beschreven. Al met al is dit al de 42^{ste} in de serie, dus we zijn de helft al ruim gepasseerd.

Een groot deel van de huizen in de Swammerdamstraat hoort bij de zogenoemde 'Oude Bouw', de wijk die samen met 'Elinkwijk' (aan de andere kant van de Amsterdamsestraatweg) de basis vormt van het Nieuw-Zuilen, dat ontstond door de komst van Werkspoor en Demka. Dit deel van Zuilen, waar tegen, én over de grens met Utrecht wordt gebouwd, biedt uiteindelijk (per 1 januari 1954 als Zuilen voor een deel door Utrecht wordt geannexeerd) woonruimte aan meer dan 25.000 inwoners. Het doet Zuilen groeien tot de vierde gemeente in de provincie! Ook nu weer houden we ook een kleine lezing, dus... iedereen uit de Swammerdamstraat 'van toen en van nu': tijdens de StraatReünie op 6 oktober aanstaande u bent van harte welkom!



Nieuwe aanwinsten

Het Museum van Zuilen mag zich al jaren verheugen in een groeiende collectie. Dagelijks worden nieuwe (oude natuurlijk!) stukken gebracht. Deze maand waren er weer een paar bijzondere uitschieters bij. De heer A. van Eijken uit Woerden was na zijn bezoek enkele weken geleden zo enthousiast geworden dat hij deze week terug kwam. Hij bracht zijn eindexamenstuk bank- en plaatwerker dat hij in 1965 in de bemetel-opleiding bij Werkspoor maakte.



A. van Eijken met zijn eindexamenstuk

Hij had er ook nog de studieboeken bij, en... van de

Veiligheidsactie van Werkspoor een etui en rolmaat die nog niet in de collectie aanwezig waren!



Rolmaat Veiligheidsactie Werkspoor

Deze week kwam ook een medewerker van Euro-Rigging een fotoserie brengen. Bedrijfsfoto's van Werkspoor van de bouw van de Demkaspoorbrug in 1966. (U weet wel, die brug die met behulp van 183.333 klinknagels in elkaar gezet is.) Prachtige foto's die de manier van bouwen in beeld brengen.



Een groot brugdeel wordt ingevaren. Vanaf de wal worden de aanwijzingen gegeven met een megafoon!

Ook leuk was de inbreng die twee dames brachten; een mooie zeemeermin die op de Gieterij van Werkspoor werd gemaakt. Het was duidelijk de mooiste van de uitvoeringen die we tot nu toe hebben! Samen met twee boeken (van Werkspoor en Demka) de vermelding meer dan waard.



Steeds meer minnen in het museum

En kort voor het ter perse gaan van dit nummer kwamen nog twee medewerkers van Standard Fasel Utrecht (ooit 'Bronswerk' en onderdeel van de V.M.F.) in het museum. Zij vroegen om (film)materiaal van de oude Apparatenhal van Werkspoor – wordt tegenwoordig 'de Werkspoorkathedraal' genoemd – in verband met een nieuwe vestiging in Veendam.

Zij brachten voor de collectie nog een mooie fabrieksplaat mee van Bronswerk-Utrecht. Zo komen we de winter dus wel door. Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdragen!



Bronswerk maakte ook deel uit van de V.M.F., de familie waarvan Stork en Werkspoor de 'vader en moeder' waren.

Andere tijden

Wij vonden – met vele anderen hebben we inmiddels begrepen – het een mooie uitzending van *Andere Tijden* over Werkspoor. Wie het na alle vermeldingen toch nog gemist heeft, of het gewoon nóg een keer wil zien: aanstaande zaterdag wordt de herhaling uitgezonden om 13:10 op Nederland 2.

Onze acties op internet
Als u meer van ons wilt zien:
site:

www.museumvanzuilen.nl,
Facebook:
<https://www.facebook.com/pages/Museum-van-Zuilen/224105350991481>
en/of Twitter. Ook schrijven we iedere week een stukje historie op de site
www.zoiszuilen.nl