

StraatReünie Adelboldstraat 4 november

We kijken er naar uit! Verschillende bewoners hebben al gereageerd, het belooft weer een drukke middag te worden, maar we zijn er klaar voor, dus schroom niet en kom kijken wat we allemaal hebben weten te achterhalen over de geschiedenis van de Adelboldstraat.

En om het 'Museumweekend' compleet te maken gaat zaterdag 3 november de StraatReünie Bessemerlaan op herhaling. Daar hebben wij (en nog 'een paar' andere bezoekers van de vorige keer) ook nog hele goede herinneringen aan!



Jeugd uit de Adelboldstraat

Nieuwe aanwinsten

Weer een maand met vele aanwinsten!



Bij Banketbakkerij Steentjes viel ik met de neus in de boter toen de klant vóór me een oud briefje van tien gulden gaf voor het museum.



L. Hoek bracht de telefoon van dokter Van der Velden uit de Wattlaan.



Een mooi stukje trijp, waarmee de 1^{ste} Klas rijtuigen van de NS in de jaren vijftig werden bekleed, werd door de brievenbus geschoven.



Het houten voetenbankje (werkstuk van de Leerschool van P. Snellenberg) bracht hij.



Voor tijdelijke tentoonstelling brachten leerlingen van Groep 7 van de Cirkel een zelfgemaakt schilderij met als thema: Vrede.



Gademans stuurde per post 7 foto's van zijn vader en collegae in de Gereedschapmakerij van Werkspoor.



V. Zinger bracht een prachtfoto van de start van de Ronde van Zuilen in 1951.



G. van der Louw maakte een

belofte waar: hij maakte de Werkspoorhaven op schaal voor op de Werkspoortafel. Later bracht hij nog het stuk van de brug bij Zaltbommel 'om bij de haven te zetten'.



En het 'ontbrekende blikje' (de kleinste) van de HaKa cacao werd door mevrouw Pouw afgegeven.

We kregen nog meer, maar om dat te laten zien is deze nieuwsbrief veel te klein, u zult daarvoor naar het museum moeten komen.

Tentoonstelling in het Stadhuis van Utrecht

De maand november is door het Museum van Zuilen, op de eerste verdieping van de hal van het Stadhuis, een tentoonstelling ingericht. Het is de aftrap voor de grote viering van het feit dat het komend jaar 100 jaar geleden is dat Werkspoor naar Zuilen kwam.

Naast een aantal foto's, hebben we een vitrine ingericht met werkstukken van de Leerschool, maar ook een aantal 'beuntjes'. Dit zijn – bij Werkspoor gemaakte – dingen, die al of niet met toestemming van de baas tot stand kwamen. De moeite van een bezoek waard!



Ook te zien in het Stadhuis: het prachtige fornuisje dat de heer Fierst voor zijn dochters maakte van 'overgebleven' stukjes aluminium.

GEWIJZIGDE DATA!
Volgende StraatReünies: DE OUDE 8 december: De Lessepsstraat

DE NIEUWE 9 december:

Adr. Mulderstraat

Om 14 uur heten we u welkom met drankje, om 14:30 uur kleine lezing

en rond half vier vertellen we u graag wat over de meest markante stukken in het Museum van Zuilen. 17 uur sluiting