

## Tour de France-racefiets van Michel Stolker

Het is toch al weer twee-en-een-half jaar geleden dat we van Michel Stolker veel materiaal kregen uit zijn verleden als wielrenner. Medailles, foto's, sjerp enz. De fiets waarop hij toen reed was nog in gebruik, maar hij werd wel toegezegd.

En daar stond hij dan opeens te pronken! De fiets waarmee Michel – als enige Zuilenees ooit! – vier keer deelnam aan de Tour de France en ook een bergetappe(!) won in de Giro d'Italia! Natuurlijk zijn er in de loop der jaren wel dingen aan veranderd en gerepareerd, maar de fiets staat vanaf nu te pronken in het Museum van Zuilen! Hartelijk dank Michel Stolker!



*De originele racefiets van Michel Stolker!*

### Nieuwe blog op onze site

In de loop der jaren hebben we veel lovende commentaren gekregen over de site van het Museum van Zuilen. Maar we zijn gretig genoeg om u van zoveel mogelijk van de rijke Zuilense geschiedenis te willen laten meegenieten. Daarom zijn we ook 'redelijk' actief op Facebook en Twitteren we er lustig op los. Toch loopt een en ander niet zoals we dat graag zouden zien: de best bekeken foto's op Facebook hebben op dit moment een bereik ruim 200 bezoekers, terwijl we ruim 700(!) abonnees hebben voor deze nieuwsbrief.



*Het interieur van C. Jamin, mét mevrouw M. Grim, was vorige maand de meest bekeken afbeelding.*

Het blijkt duidelijk dat niet iedereen ons op Facebook wil of kan volgen. Om dit hiaat goed te maken hebben

we besloten iedere maand de vier meest bekeken foto's van onze Facebookpagina als een soort blog op de site van het museum te plaatsen. Zo bereiken we toch meer mensen die waardering hebben voor de Zuilense geschiedenis.

### Brandweerman Cor



Ook een Zuilenees in hart een nieren! Cor doet een beroep op ons: hij zet zich samen met een groep studenten in voor een rookmelderproject. Dit project is genomineerd voor de Jan van der Heydenprijs. Natuurlijk kunnen zij elke stem goed gebruiken en vandaar de oproep van Cor om dit project ook onder de aandacht van de lezers van de Zuilense Nieuwsbode te brengen. Dat doen we natuurlijk graag, mét de oproep het project 'SAMENLEVEN VERBINDEN' van Cor en zijn

mannen met uw stem te steunen. Wacht alstublieft niet te lang, stemmen kan nog tot 1 september a.s. <http://www.nvbr.nl/actueel/alle-innovaties/breng-stem-!/>

### Veel beter bereikbaar

Hoewel nog niet alle werkzaamheden gereed zijn, is het museum al weer veel beter bereikbaar, dus ieder die zijn bezoek even heeft uitgesteld: het kan weer.

### Werkspoor



*Gietstuk Zeemeermin, staat nog op ons 'verlanglijstje'*

Dit jaar vieren we dus 200 jaar Amsterdamsestraatweg, maar volgend jaar is de

komst van Werkspoor naar Zuilen een eeuw geleden! De eerste tentoonstelling staat al op stapel en er zullen velen volgen. Mocht u nog over materiaal beschikken waarvan u al langer het idee had: 'dat moet ik eens naar het Museum van Zuilen brengen' schroom niet langer, we kijken uit naar uw komst!

**Volgende  
StraatReünies:  
DE OUDE  
1 september:  
Daalseweg  
Edisonstraat**

**DE NIEUWE  
2 september:  
Ampèrestraat**

*Van 14 tot 15 uur heten we u welkom met drankje, om 15 uur kleine lezing en rond half vier vertellen we u graag wat over de meest markante stukken in het Museum van Zuilen. 17 uur sluiting*