

StraatReünie op herhaling!

Nu al? Lang niet alle straten zijn aan bod geweest! Dat klopt. We gaan ook 'gewoon' door met het organiseren van de StraatReünies op de eerste zondag van de maand. Het is echter gebleken dat er met regelmaat mensen een StraatReünie van 'hun' straat gemist hebben.

Voor hen heeft een van de medewerkers van het Museum van Zuilen iets nieuws bedacht: we gaan de zaterdag die vooraf gaat aan de nieuwe StraatReünie een oude straat herhalen. Zo krijgen de mensen die de eerste keer gemist hebben, niet mochten, niet konden, of het heel erg leuk gevonden hebben, een extra kans!

We hanteren dezelfde volgorde en dus gaan we weer van start met de Daalseweg.

Het wordt een test. De resterende maanden van dit jaar gaan we kijken of het idee aanslaat. Dan is dus iedere zaterdag voorafgaand aan de eerste zondag van de maand een oude StraatReünie op herhaling. De tijden en locatie blijven hetzelfde. Vooral de eerste StraatReünies verbeteren sterk: de presentatie met dia's was toen nog op een televisiescherm, maar door de sponsoring van de **Rabobank** kunnen we de beelden nu op een groot scherm tonen.



De Daalseweg/Edisonstraat bij de kruising Ampèrestraat

1 september

Daalseweg/Edisonstraat

We gingen van start met deze straat omdat het de oudste verbindingsweg tussen Utrecht en Amsterdam is. Er waren heel veel bezoekers, maar in de periode erna hoorden we met regelmaat: 'jammer dat we er niet bij waren, we wisten het niet'. Dus is het een uitgelezen kans om de herhaling te bezoeken. Van 14 tot 17 uur bent u welkom in uw Museum van Zuilen!



Veel belangstelling voor de eerste StraatReünie.

2 september

Ampèrestraat

Zondagmiddag is dan de nieuwe StraatReünie voor de bewoners – van toen en nu – uit de Ampèrestraat. Er werden ook deze keer mooie herinneringen aangeleverd en samen met alles wat we weten

van de straat belooft het weer een mooie reünie te worden.



Voor de winkel van de heer Hoogendoorn (die tussen de gordijntjes kijkt om te zien wat voor drukte dat is) staat mevrouw Jansen, de moeder van de latere dansleraar van Zuilen. Zij wordt geflankeerd door twee dochters, rechts Jo en links de jongste dochter, Toos.

Nieuwe aanwinsten

Eigenlijk was ik van plan om deze hele nieuwsbode te vullen met alleen maar een beschrijving van de nieuwe aanwinsten die we de afgelopen maand kregen. Het was echt heel veel. We pikken er een paar leuke dingen uit. Het begon al tijdens de StraatReünie van de C.

Smeenkstraat. De vader van de heer Steigerwald was tamboermajoor bij het Zuilens Fanfare Corps. Hij repareerde de stukgeslagen trommelvellen en zijn zoon bracht nog een groot stuk trommelvel voor de collectie.

Werkspoor

Bijna onontkoombaar als we veel krijgen en ook dit keer ontbreekt de uitbreiding in die richting niet. Het examenstuk van de Modelmakerij dat de heer de Bruin maakte bracht hij.



Met de kernbak erbij, een aanwinst waar we trots op zijn!

De kleinzoon van de chef personeelszaken van Werkspoor maakte ons blij met weer heel andere stukken voor de collectie: sigaretten met logo van Werkspoor, een sigaar met Werkspoor logo, boekjes en folders, kortom het was (weer) één groot feest!



Ook nog de voorzittershamer van J. Dirks.

Nog veel andere aanwinsten kregen we, van Werkspoor maar ook van de:

Chr. School II

Zoon J. van hoofdonderwijzer S. de Vries vond op zolder nog een doosje met 45 schoolfoto's, uit de beginperiode van de school. Ook daar waren we zeer gelukkig mee!



Prachtige foto's van de school, van leerkrachten en leerlingen.