

100 jaar woningbouwvereniging Mitros

Een felicitatie waard natuurlijk. Mitros is niet als Mitros 'geboren' maar ontstaan uit verschillende samenvoegingen van woningbouwverenigingen. De Coöperatieve Woningvereniging voor Gemeente Personeel werd in 1912 opgericht. Voor het Zuilense deel van de geschiedenis van Mitros is de oprichting van woningbouwvereniging 'Zuilen' per september 1913 van belang.

Complex I van 'Zuilen', het zijn de huizen rond de De Lessepsstraat, tegenwoordig door sommigen aangeduid als 'De Lessepsbuurt'. De oudere inwoners van Zuilen hebben het nog altijd over 'De Oude Bouw', daarmee het onderscheid makend tussen de eerste en later gebouwde complexen aan bijvoorbeeld 't Zand. Voor de nieuwe bewoners van Leidse Rijn nogal verwarrend: 't Zand in Zuilen bestaat al sinds 1925, en heeft geen enkele binding met Het Zand in Leidse Rijn!



Eerste steenlegging van Complex I, een serieuze bezigheid

Extra aandacht

Voor ons is deze mijlpaal een mooie aanleiding om extra aandacht te schenken aan de (Zuilense) historie van Mitros, en... voor Mitros is onze aandacht een mooie aanleiding voor een subsidie aan het Museum van Zuilen! Dus hebben we een kast ingericht met allerhande foto's en wetenswaardigheden over deze actieve woningbouwvereniging. U bent van harte uitgenodigd deze tentoonstelling te komen bekijken.

Even bijpraten

Donderdagmorgen 22 maart was de eerste presentatie van de leerlingen van de HKU die lieten zien wat zij voor idee hadden met het deel van de brug bij Zaltbommel dat het Museum van Zuilen in 2009 kreeg. Daar waren heel goede ideeën bij.



Het brugdeel toen het zelf nog 'op hoogte' was.

Verder verklap ik nog niets. De kunstenaars in spé gaan hun ideeën nu verder uitwerken. Eind mei worden we verder geïnformeerd. Heel spannend

welk ontwerp het uiteindelijk gaat worden. We houden u op de hoogte!

Nieuwe aanwinsten

Het blijft altijd een verassing wat er als uitbreiding op de collectie binnenkomt. Voorafgaand aan de vorige Straat-Reünie werden we al blij gemaakt met foto's van de kermissen van de heer Beaumont. Maar tijdens de reünie zelf kwam weer een bijzondere foto tevoorschijn: de (in heel Zuilen) beroemde heer Walschots in de stand tijdens de beurs in het Pastoor Schiltehuis.



De heer Walschots voor zijn stand

Schoenmaker Walschots had vooral veel bekendheid vanwege het vele werk dat hij deed voor de voetbalvereniging 'Elinkwijk'. Op mijn vraag aan de familie, waar de schoenmakersleest gebleven is, kreeg ik te horen dat die nog steeds in het bezit van de familie was, maar gezien de getoonde belangstelling vanuit het Museum van Zuilen kregen we de toezegging dat de leest ook

de collectie komt versterken. Maar daar heb ik nu nog geen foto van.

Wel een foto

Een paar dagen later kwamen familieleden van de garagehouder Van der Vaart me blij maken. Zij hadden verschillende foto's van de heer H. van der Vaart, een der eerste taxibedrijven in Zuilen: 'Elinkwijktaxi'. De heer van der Vaart had niet alleen een garage, annex taxibedrijf, hij verzorgde ook het ziekenvervoer, met een heuse ziekenauto.



Gewond bij de val van een paard? Naar het hospitaal met de ambulance van Van der Vaart.

Buurtvereniging Prinses Juliana

Met dank aan de medewerking van Portaal! Het oude verenigingsgebouw krijgt een andere bestemming en het moet leeggehaald worden. Twee medewerkers hadden gesignaleerd dat er veel historisch materiaal bijzat dat het verdiende om bewaard te blijven. Zij maakten ons blij met een serie boekjes 'feestelijkheden ter gelegenheid van het kinderfeest'. Vanaf 1946 liefst 13 verschillende jaaruitgaven.

Allen voorzien van heel veel advertenties. 'Maar op de zolder ligt nog heel veel van de kinderspellen van vroeger, dat is eigenlijk zonde om weg te gooien, u zou eens moeten komen kijken'. Nou, dat was natuurlijk niet tegen dovemansoren gezegd. Na een paar dagen grasduinde ik tussen de 'nogal ondergestoven' opgeslagen spullen op de zolder. Heel veel bijzondere aanwinsten voor het Museum van Zuilen mee gekregen! Hartelijk dank aan de attente medewerkers van Portaal, want dankzij hen is veel mooi materiaal van de ondergang gered!



Heel veel nieuwe aanwinsten dankzij Portaal!

StraatReünie Westinghouse- en Franklinstraat

1 april (geen grap!) van 14 tot 15 uur welkom met een drankje, om 15 uur presentatie en daarna rondleiding langs verschillende bijzondere stukken in de collectie. 17 uur sluiting.