

Veel bezoekers voor StraatReünie Burgemeester van Tuylkade

Het zonnetje scheen, dat zal er mogelijk aan hebben bijgedragen, maar er waren weer veel (tevreden) bezoekers te verwelkomen bij de StraatReünie van september.

Het werd een gezellig samenzijn. Ook met de nodige kritiek. Zo zijn we hard aan een geluidsinstallatie toe om de lezing ook achterin verstaanbaar te maken. En om de bezoekers die elkaar soms vele jaren niet zagen, voor elkaar herkenbaar te maken, is een systeem van badges met een huisnummer vermoedelijk een passende oplossing. Maar... zulke dingen kosten geld! Veel geld. Daarom zijn we blij met de mogelijkheid om mee te doen in het project van het Rabo Dichtbijfonds. Met voldoende stemmen op de StraatReünie komen we mogelijk in aanmerking voor een prijs uit dit fonds. We hebben nog meer wensen op ons lijstje, dus, áls u nog niet gestemd heeft: het kan nog tot 3 oktober!

De link naar ons (en uw!) succes is: <http://www.dichtbijfonds.nl/region/utrecht/video/6c494b566d313173>



Werk in uitvoering

Dat was de kop waaronder we u in de vorige *Zuilense Nieuwsbode* informeerden over de werkzaamheden van de heer C. van Kooten.

Hij heeft er een paar afgerond en daar gaan we eens goed voor zitten. Wat ik al schreef: 'hij heeft er een paar afgerond', het lijkt er niet op dat hij gestopt is met zijn werkzaamheden. Er staan al weer nieuwe aanwinsten op het programma, maar daarover hoort u later meer.



Bijzonder goed gelukt: de Dom van Zuilen op schaal.

Hij belde me een week tevoren op: donderdag om 3 uur kom ik de miniatuur St.-Ludgeruskerk

brengen. En je vrouw moet hem 'onthullen'. Dus stonden we die dag allemaal op scherp en daar kwam de heer van Kooten aan.

Het bleek dat mijn echtgenote ook heel goed is in het onthullen en zo kwam door haar toedoen de kerk tevoorschijn. Het is een –driedimensionaal – plaatje geworden, dat hij maakte van karton, papier en... vloeipapier!

Voor het maken van de raamstijlen draaide hij vloei-piertjes tot een miniem rolletje. De hele kerk, toren en alle toeters en bellen zitten erop.

Na de onthulling had Van Kooten nog een verrassing in petto. Bovenin de doos waarin de St.-Ludgeruskerk vervoerd werd, zat een kleiner doosje. Dat mocht ik openen en de inhoud eruit halen. Het was een al even gedetailleerd exemplaar van de Gereformeerde kerk, het kerkje dat bekend stond als 'het Witte kerkje'. Ook weer een prachtige aanwinst voor de collectie van het museum!

En ja hoor, de volgende zaterdag kwam Van Kooten al voor de foto's van de Oranjekerk. Ook daar wordt dus aan gewerkt. We kijken er naar uit.



Het 'Witte kerkje' dat ook door Van Kooten op schaal werd gemaakt.

Leuk was dan ook nog de verrassing die C. van Kooten tijdens onze vakantie bracht: een replica van een ophaalbrug zoals die in grote getale bij Werkspoor gebouwd werden. Zo blijft de collectie groeien.

Winfridusstraat

In ons vorige nummer hebben we al geschreven over de straat die vernoemd werd naar een niet bestaande heilige. We zouden u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Het laatste nieuws is: niets. Ondanks het feit dat de gemeente Utrecht zich kandidaat stelt als Culturele

Hoofdstad, maakt ze geen haast met het op de juiste manier schrijven van haar straatnamen. Dat zagen we al eerder bij de van Egmontkade (het is ons beleid, er is vroeger al eens onderzoek naar gedaan en we blijven de straatnaam schrijven met een 'd'). En ook nu wordt eerst langdurig achter de oren gekrabd voordat men (niet?) in actie komt. Maar we houden u zoals gezegd op de hoogte.

2 oktober is de twintigste StraatReünie in het Museum van Zuilen voor de (oud)bewoners van de Luit Blomstraat die 'alles' over hun straat willen weten. Of wist u al dat 'Luit' geen afkorting is van luitenant? En wist u van dat prachtige graf op Kovelwade? We vertellen u meer tijdens de StraatReünie.

Van 14 tot 15 uur heten we u welkom met een drankje, om 15 uur een kleine lezing en om 15.30 uur een rondleiding langs de meest markante stukken in het **Museum van Zuilen.**