

Volgende StraatReünie Wethouder D.M. Plompstraat

Wethouder D.M. Plomp overleed 30 maart 1938, kort voor de aanleg van de Vliegerwijk. Omdat alle andere straten van deze wijk naar Nederlandse luchtvaartpioniers werden vernoemd, is de Wethouder D.M. Plompstraat dus een buitenbeentje.

De Wethouder D.M. Plompstraat vinden we in de wijk Mariëndaal, een ontwerp van de gemeentearchitect van Zuilen, de heer W.C. van Hoorn. Het moest de middenstandswijk van Zuilen worden. De wijk krijgt de naam 'Mariëndaal', als herinnering aan een klooster dat in deze omgeving stond: het

klooster 'Maria ten Dale'. Dit klooster werd gesloten in 1587. Later stond op het grondgebied van dit klooster boerderij 'Ten Dael', die gesloopt werd in 1958 voor de aanleg van de woningen rond het Queeckhovenplein en het Vechtplantsoen.

In Zuilen verwijzen nog steeds namen naar het klooster, waarbij het soms niet duidelijk is wat er eerder was, de Daalseweg die naar Ten Dael leidde, of het klooster dat naar de Daalseweg werd vernoemd. De bouw van de wijk Mariëndaal werd kort voor de Tweede Wereldoorlog ter hand genomen.



De Wethouder D.M. Plompstraat ter hoogte van de Clement van Maasdijkstraat. Links is nog een stukje van de Beatrixbank te zien.

Even bijpraten Och, had mijn vrouw slechts één zo'n been...

Dat zal ik even uit moeten leggen, denk ik. In 1961 werd de bekende Duitse zangeres Marlene Dietrich, voorafgaand aan het Grand Gala du Disque, geïnterviewd door Godfried Bomans. Na afloop van de ruim

"Och, had mijn vrouw slechts één zo'n been." (Marlene Dietrich was toen al 60 jaar!) Het was dezelfde gedachte die bij me op kwam toen de heer K. eind december het Museum van Zuilen binnenstapte en zijn 'eerste werkstukje van de Leerschool' toonde: een roestvrijstalen flesopener in de vorm van een sierlijk vrouwenbeen. Hij schonk de flesopener ter uitbreiding van de museumcollectie.



Het werkstuk van de heer K. gemaakt op de Leerschool van Werkspoor

twee uur durende uitzending verzuchtte hij de zin die hem nog lang zou achtervolgen:

Geveltekst van het Pastoor Schiltehuis weer op de gevel.

Soms blijkt dat het jammer is dat ik pas 'zo laat' begon met het verzamelen van 'alles wat met de geschiedenis van Zuilen te maken heeft'. Toen in 1979 het Pastoor Schiltehuis in vlammen opging, had ik nog geen idee hoe rijk de Zuilense geschiedenis is. Na de brand werd 'Buurthuis Zuilen' gebouwd. Maar het buurthuis mocht beslist geen 'Pastoor Schiltehuis' heten, want 'die pastoor had van die arme Zuilense arbeiders de laatste centjes uit de zakken geklopt om het parochiehuis te kunnen bouwen.' Maar dat blijkt dus 'iets' anders te zijn. Schilte was een vermogend man en hij heeft in zijn testament bedongen dat van zijn erfenis een nieuw parochiehuis gebouwd moest worden. Om hem te eren noemde men dat het Pastoor Schiltehuis. De bouw moest door een aannemer uit Zuilen gebeuren en met katholieke

arbeiders. Natuurlijk... tijdens de bouw blijkt dat ook niet-katholieken op de steigers staan, dus werd de bouw stilgelegd! Sinds ik de ware toedracht ken, vond ik het niet meer dan billijk

prachtige foto's van haar vaders etalage kwam. En mevrouw S. Schelle had een foto bij zich van de grote kerstboom die in de kerstperiode van gemeentewege het Bisschopsplein sierde.



Het oorspronkelijke Pastoor Schiltehuis met boven de ingang de letters die bij de brand gespaard bleven.

dat de (bewaard gebleven) oorspronkelijke geveltekst op het Buurthuis Zuilen zou komen. Het heeft even geduurd, maar dankzij de inzet van de 'Ziel van Zuilen' gaat dat binnenkort gebeuren.

Mooie foto's blijven komen



Het blijft verrassend, iedere keer komen bezoekers nieuwe foto's brengen die een stukje historie van Zuilen laten zien. Zo ook tijdens de StraatReünie van de Balderikstraat, toen mevrouw Stoové jr. met twee

**6 februari
2011
StraatReünie
Wethouder
D.M.
Plompstraat**

Van 14 tot 17 uur is in het Museum van Zuilen de StraatReünie voor de huidige en vorige bewoners van de Wethouder D.M. Plompstraat. U kunt dan ook een boekje kopen met alle tot nu toe bekende wetenswaardigheden. U leest het al: 'Tot nu toe bekende', dus als u úw (mooiste) herinnering aan de Wethouder D.M. Plompstraat ons wilt toesturen: heel graag! Schrijf op waarom u trots bent (was) op uw straat. Zo wordt het verhaal over de straat compleet. Bij voorbaat dank!