

6 maart StraatReünie Minister Talmastraat

Welkom op onze 64^{ste} StraatReünie! De Minister Talmastraat is aan bod. Op 'Eigen Haard' werd deze straat naar minister Talma vernoemd. Zoals vrijwel iedere zichzelf (en de heer Talma!) respecterende gemeente die nieuwe straten een naam moest geven, heeft ook het gemeentebestuur van Zuilen gemeend deze minister te moeten eren met een straatnaam.

De eerste hier gebouwde woningen waren van woningstichting 'Eigen Haard', complex 3. Ook woningbouwvereniging 'Zuilen' bouwde woningen in deze straat, later werden de flats gebouwd in opdracht van de gemeente Utrecht. In de Minister Talmastraat werd in tegenstelling tot wat toen gebruikelijk was, niet langer 'de winkel op de hoek' gebouwd, maar een echt winkelcentrum! Links en rechts van de Patrimoniumstraat bouwde men 6 winkelpanden. We gaan eens kijken wie hier in de loop der jaren zo hun boterhammen verdienden. Overigens... de gegevens zijn redelijk volledig, maar we hebben van lang niet alle winkels een foto. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig, dus: a.s u n.g f.t.s h..ft, d.n w..t u w.t u d.a.m.e m.e. d.e! Bij voorbaat dank!



Geen 'winkels op de hoek' in de Minister Talmastraat

De winkels

Als we van start gaan met de beschrijving van deze winkels, beginnen we op de hoek van de Minister Talmastraat en de C. Smeenkstraat. Daar zat de kapsalon van de heer ten Hulscher. Later kwam de heer Lips in dit pand, die op zijn beurt weer werd opgevolgd door twee van zijn zoons, die op dit adres anno 2016 nog steeds actief zijn. De coupes die zij knippen zijn wel anders geworden dan toen de heer ten Hulscher hier de schaar hanteerde.



De kapsalon op de hoek bij de C. Smeenkstraat

Naast de kapsalon zat een sigaren- en sigarettenwinkel onder de luisterrijke naam 'Sigarenmagazijn Talma'. Die werd gerund door de heer Kuiper. We gaan door met drogisterij Zonsveld, slagerij Vos (die ook een slagerij had in de Wethouder D.M. Plompstraat) en bakkerij Dingemans.

In de winkel van de heer Dingemans kwam later bakkerij Boonzaaijer, een bekende bakker in de wijk Zuilen die ook vestigingen had in de stad Utrecht.



De winkels kort na de opening

Op de hoek van de Patrimoniumstraat kwamen we vervolgens bij kruidenier Zetstra die vele, vele jaren ook een winkel (later zelfs één van de eerste zelfbedieningszaken in Zuilen) had aan de Amsterdamsestraatweg op de hoek bij de Voltastraat.



In de winkel van Zetstra aan de Minister Talmastraat verkoopt de heer De Kroon vier pakken K.W.F.-lucifers aan mevrouw Norbruis, zij is de echtgenote van de burgemeester.

We steken over en komen dan bij het pand waar melkboer Verhoef zat. De heer Verhoef werd opgevolgd door de 'handelaar in zuivelproducten: F. van Kippersluis'. Volgens de

overlevering breidde de heer van Kippersluis in een later stadium zijn winkel uit met de winkelruimte van de heer Faber. Dat was zijn buurman, die een bloemenwinkel runde.

Naast de heer Verhoef zat Woninginrichting Selles (de heer Barend Selles vond het leuk dat je zijn naam ook achterstevoren kon lezen).



In de ViVo-winkel van de heer en mevrouw Enkelaar

Daarnaast kwamen we bij de lampenwinkel van Huiding en vervolgens vonden we de kledingwinkel (furnituren en lingerie) van mevrouw van der Pas. Zij gaf de winkel de naam 'JaCoBe', de eerste letters van de namen van haar drie zonen Jan, Cor en Bert. Mevrouw van der Pas gaf het stokje door aan de heer H. Pronk. Die ging, na enige jaren hier te hebben gepionierd, met zijn nering naar de Amsterdamsestraatweg.

De gordijnenwinkel die we vervolgens in beeld kregen, was maar een kort leven beschoren, deze winkelruimte nam de heer Pronk erbij om zijn winkel uit te breiden.

De ViVo-kruidenierswinkel van de heer en mevrouw Enkelaar was

de voorlaatste op de rij. Op de hoek met de H. Diemerstraat zat de laatste winkel: het Polydorhuis van de familie Van Grootheest. Hier werden huishoudelijke artikelen verkocht.



De winkelstrip was een geliefd onderwerp voor ansichtkaarten (die dan ook door Sigarenmagazijn 'Talma' werden verkocht)

En verder...

De heer E. van Dijk werkte bij de Citroëndealer 'Auto Palace.' Deze garage ging van start aan de Amsterdamsestraatweg, maar breidde aan de achterzijde uit naar de Minister Talmastraat. De heer van Dijk zette voor ons zijn herinneringen op papier. En natuurlijk schrijven we over de heer Esser. In de Tweede Wereldoorlog tewerkgesteld in Duitsland, met het front meeverhuist tot in de Oekraïne, vandaar gevlucht... en naar huis gelopen!

Er is nog meer. Kom dus naar de StraatReünie op 6 maart, daar vertellen we 'alles'!

Reünie kantoor- personeel Demka

Niet vergeten: **16 maart 2016**, van 14 tot 17 uur in het Museum van Zuilen. (u mag dit bericht gerust doorsturen naar al uw Demka-relaties, dank u wel)