

Demka-tentoonstelling groot succes

Het was wel te verwachten maar anderzijds blijft het altijd spannend om te zien hoe op een door ons samengestelde tentoonstelling wordt gereageerd. We hoefden ons geen zorgen te maken, we zijn zeer tevreden over de reacties van de bezoekers.

Natuurlijk, een en ander kon alleen maar omdat we in de loop der jaren zoveel artikelen, foto's en verhalen van de (oud)-medewerkers kregen. Maar dan is het wel extra leuk als blijkt dat het gewaardeerd wordt, en dát wordt het. Ook al is de tentoonstelling nog maar enkele weken oud, het blijkt een schot in de roos. Zo hebben we onder andere de heer J. de Muinck Keizer mogen verwelkomen, de oudste nazaat van de oprichter van de fabriek, hij kwam met enkele kinderen en kleinkinderen op bezoek. Hij schreef in ons gastenboek: 'Ik wil als oudste nazaat van J.M. de Muinck Keizer de heer W. van Scharenburg heel hartelijk danken voor zijn uitleg, hartelijke ontvangst en prachtige verzameling'. Daar zijn we trots op, dat zult u begrijpen. Reden genoeg om uw bezoek aan de tentoonstelling niet langer uit te stellen lijkt ons.



J. de Muinck Keizer 90 jaar oud

Nieuwe aanwinsten

De tentoonstelling was er natuurlijk debet aan, maar we kregen de afgelopen weken weer heel veel mooie dingen ter uitbreiding van de collectie.



Vier Demka Bode's die we nog niet kenden

Dat begon al een dag voor de opening, toen de heer Putters, o.a. vier oude advertenties, een rekenliniaal, een zakmes (met logo) en vier Demka Bode's, die we nog niet hadden, kwam brengen.



Examenstuk Bankwerker van de J.M. de Muinck Keizerschool, gemaakt in 1962, gebracht door de heer B.F. van Acquooij

Van de heer Jansen, die op het laboratorium van de Demka werkte, kregen we een draag-

bare oscilloscoop waarmee hij werkte op de fabriek. Compleet met alle toebehoren, ook het ijk-staal, waarmee de kwaliteit van de gegoten staallegeringen kon worden vergeleken. (Door toevoegingen van bijv. mangaan tijdens het smelten werd de kwaliteit van het uiteindelijke staalproduct bepaald: beter roestvrij, harder, anders van kleur enz).



De heer Jansen bracht een (nog werkende) oscilloscoop waarmee hij werkte in het laboratorium van Demka

De heer Frans wist ons al eerder te vinden: jaren geleden kregen we heel veel vormersgereedschap van hem. Hij werkte bij de Demka, maar werd wel een uitgeleend aan Werkspoor. Daar kwam het stuk vandaan dat hij bracht tijdens de Demka-Reünie: een stuk waar we al heel lang naar uitzagen: 'De begrafenis van de jager'. ('o.a.', we kregen van de heer Frans ook nog een gietijzeren paardje, Demka-theedoeken, en een klein luciferdoosje met reclame-opdruk voor 'sigaren-

magazijn H. v. Veenendaal' uit de St.-Winfridusstraat)



De begrafenis van de jager: voorop loopt een zwijn met de schep, achter hem een varken en een hert. Daarachter vier herten die de kist dragen waarin de jager ligt. Onder de kist loopt nog een haas (die draagt de rouwkrans) en de stoet wordt afgesloten door een vos



Ook van Werkspoor, een werkstuk van De Leerschool, samen met nog andere stukken van de Veiligheidsactie van Werkspoor, gebracht door de heer Vredendaal



Marcel van Tongeren bracht een rolletje snoep (van De Gruyter), dat hij vond in de overall van zijn vader

En... we kregen bij het per perse gaan van dit nummer nog een bijzondere aanwinst. Medewerkers van de Kringloopwinkel in Maarssen zijn alert op de spullen die gebracht worden. Niet alles moet je weg doen. Zo kregen we een miltje of we geïnteresseerd waren in een PvdA-brochure uit 1956. Er zat ook een foto bij. *Werkersspoor* blijkt een 'orgaan voor het personeel van Werkspoor'. Nou dat is ook een mooi stuk uit de geschiedenis.



Reünie C. van Maasdijkstraat

Ondertussen gaat het 'gewone werk' natuurlijk nog steeds door. Zondag 3 januari hebben we weer een StraatReünie gepland. En weer een boekje gemaakt. En dan blijkt maar weer eens hoe leuk het is om dit te mogen schrijven: je leert nog eens wat. Een gewone straat, waarover in eerste instantie weinig over te verhalen lijkt. Maar... dan wist u niet dat in deze straat C. Rosenbrand woonde, die samen met C. de Kogel en H. Knipschild de grondlegger was voor het georganiseerde Verzet in Zuilen én Utrecht!



C. Rosenbrand (r) was verpleger op Huize Zuylenveld

En dan wist u ook niet van het Vliegermonument, dat het een 200 gulden kostend werklozenproject was, gebouwd op inittiatief van de heer A.J. van der Weerd, de gemeente-secretaris van Zuilen.



Het Vliegermonument kort na de oplevering. De woningen in de A.H.G. Fokkerstraat moeten nog gebouwd worden

En dan wist u ook niet dat de winkel-woonhuizen in deze straat een ontwerp zijn de gemeente-architect van Zuilen, W.C. van Hoorn.



Anders dan anders, typisch voor een ontwerp van Van Hoorn

En dan wist u ook niet, dat in deze straat de familie Osinga woonde, waarvan de heer des huizes leerkracht was op de Openbare Lagere School 2, later de Prins Bernhardschool, en tegenwoordig onderdeel van het Vorstelijk Complex.



Een van de ruim 1600 foto's die het Museum van Zuilen kreeg van een zoon van de heer Osinga

En dan wist u ook niet dat de heer Osinga als hobby graag fotografeerde, alle leerlingen van de school op de foto zette, maar ook tijdens het schoolreisje, of tijdens Sinterklaas op school.



Een van de ruim 1600 foto's die het Museum van Zuilen kreeg van een zoon van de heer Osinga

En dan wist u ook niet dat in deze straat de Ned. Herv. School 4 (ook een ontwerp van W.C. van Hoorn) gebouwd werd.



De Ned. Herv. School aan de C. van Maasdijkstraat

En dan wist u ook niet dat een van de leerkrachten op deze school de heer J. Fillekers was, die later landelijke bekendheid kreeg met de optredens van Farce Majeure van de NCRV.



Jan Fillekers trad in het huwelijk met een onderwijzeres uit De Bilt

En dan wist u ook niet dat de straat een onderdeel is van de wijk Mariëndaal, waar de Kindervereniging Mariëndaal – lange tijd onder leiding van mevrouw A(ntje) Drijver – zo ongelooflijk actief was.



Mariëndaals Belang ijverde (al in 1952) met succes voor een kerstboom in de wijk

Wij weten dat wel. Nog veel meer trouwens. We maakten er een boekje van (ruim 50 pagina's), dat tijdens de StraatReünie te koop is.

Zo, en dan denk ik: 'nou zijn het toch weer twee pagina's geworden'. Maar net niet helemaal. En dan komt de heer Frans naar binnen: of ik hem even kan helpen, in zijn auto staat een gietijzeren pan en houtbak, bij Werkspoor gemaakt. Ze zijn voor het Museum van Zuilen, maar nogal zwaar.. Dus... op de valreep:



De laatste aanwinst (van dit jaar???) gietijzeren pan en houtbak, bij Werkspoor gemaakt

Reünie kantoorpersoneel Demka

De Demka-Reünie was een succes, voor ons, maar ook voor de vele bezoekers. Voor ons aanleiding om voor het kantoorpersoneel een aparte Reünie te organiseren: 16 maart 2016, ook van 14 tot 17 uur en natuurlijk ook weer in het Museum van Zuilen. (u mag dit bericht gerust doorsturen naar Demka-relaties, dank u wel)



Zoeken naar bekende collegae tijdens de Demka-Reünie