

Wegens vakantie is uw Museum van Zuilen gesloten tot 9 september a.s.

Zo, dan hebben we dat maar even gezegd. We gaan twee weken dicht, maar komen daarna vol frisse moed u weer verwelkomen om al het moois in het museum te bekijken, uw vragen te beantwoorden, naar uw verhalen te luisteren, enz.

Dat is ook de reden waarom deze *Zuilense Nieuwsbode* eerder verschijnt dan u van ons gewend bent. Ondertussen hebben we sinds de vorige uitgave natuurlijk niet stil gezeten. De inrichting van de Demka-tentoonstelling vordert gestaag, we zijn over de helft. Veel werk is weer verzet door onze trouwe gastvrouw-vrijwilligster Lyda, die nu ook het invoeren van de nieuwe stukken voor de collectie goed onder controle heeft en zo groeien we steeds verder naar de eretitel die een bezoeker ons al een jaar geleden opplakte: **'Het Museum van Zuilen is het kenniscentrum van Zuilen geworden'**. *Schoolreisje (ook een beetje vakantie toch?) van de OLS 2*



Nieuwe aanwinsten

Vakantietijd laat zich ook wel voelen in het Museum van Zuilen. De inbreng is iets minder intensief dan andere maanden, maar toch...

Uit Frankrijk kwam de post deze keer met iets moois: de heer T. van Lexmond, vroegere bewoner van de St.-Winfriidusstraat stuurde een envelop met bidprentjes en heiligenplaatjes, maar wel Zuilen-gerelateerde.



Ook drie 'prentjes' ter gelegenheid van de 'Eerste H. communie'

Het blijft toch de charme van het verzamelen van de Zuilense geschiedenis, niet gericht op één bedrijf, school of kerk, maar 'alles wat met Zuilen te maken heeft'.

En dat blijkt iedere keer weer heel wat. Zo werden we onlangs ook verrast met het bezoek van twee heren. Wat zeg ik nou? Dat klinkt raar, alsof we het bezoek van twee heren als een verrassing zien, maar zo is het niet bedoeld. Van deze beide mannen had één zijn fototoestel meegenomen. Met daarin de afbeelding van een topstuk, en de vraag was of het Museum van Zuilen hierin geïnteresseerd zou zijn.

Zeker wel! Wat zij namelijk omschreven als een 'topstuk' blijkt letterlijk en figuurlijk een topstuk te zijn! 'Onze moeder is overleden en we zijn de schuur

aan het uitruimen. Daar kwamen we een stuk gietijzer tegen, dat nog van onze vader was. Hij werkte bij Werkspoor en had dit stuk mee naar huis genomen.

Het is de bovenkant voor een pilaar van de overkapping van de perrons op station Hollands Spoor in Den Haag.'

Wéér dat bijzondere, dat mensen eerst komen vragen of we 'iets' wel willen hebben. Ook dat zei ik tegen de beide heren. Maar dit keer hadden zij een uitstekend excuus: 'het stuk weegt zeventieneneenhalve kilo, en daar gaan we liever niet mee sjouwen met het risico dat het voor niets is'.



Zeventieneneenhalve kilo oud-ijzer, en wij noemen het een topstuk!

De weg naar het Museum van Zuilen weer goed te vinden

Weet u het nog? December 2013 kreeg het stuk'je' van de Bommelse brug eindelijk een 'laatste rustplaats': midden in Zuilen, waar de mannen woonden die hieraan werkten. En de gemeentelijke Werkgroep Directe Voorzieningen liet

voetstappen plaatsen, van het brugdeel (op de hoek bij de St.-Ludgerusstraat) naar het Museum van Zuilen.

Zo werd aangegeven dat, wie méér wil weten over 'de Brug bij Zaltbommel' terecht kan in het museum.



De oude voetstappen – toen ze nog nieuw waren – gaven wel de looproute aan naar het Museum van Zuilen, maar u moest wel 'springen'

De voetstappen bleken een succes. Er werd druk gebruik van gemaakt en in de afgelopen anderhalf jaar waren ze vrijwel weggesleten.

En dan komt de werkgroep weer in actie. Er werden onlangs nieuwe voetstappen aangebracht. Dit keer in een 'lopende' versie, en een prachtige kleur blauw. Dus... u kunt het niet meer missen, vanaf het brugdeel stapt u weer exact naar uw museum.



De heren hebben nog een lange weg te gaan...



... maar ze kwamen er wel! En ook nu weer de kindermaatjes ernaast: Neem uw (klein)kind mee, zodat we ook hen trots kunnen maken op Zuilen!

In september dus ook geen StraatReünie

Dat zult u wel begrepen hebben. De eerstvolgende StraatReünie, waar we wel al volop mee bezig zijn (boekje telt nu al 40 pagina's!) wordt op 4 oktober gehouden. Het wordt de dag voor de bewoners/geïnteresseerden van de Johannes Uitenbogaertstraat. Ooit een stukje van de Daalseweg, waar dus Napoleon Bonaparte over gereden is (te paard dan).

Ondanks de al genoemde 40 pagina's die we hebben met informatie over deze straat doen we ook nu weer de oproep: stuur ons uw herinneringen aan uw straat, de mooiste, leukste, liefste, stoutste, liefst met een foto.



Stukje van het portret dat Rembrandt maakte van Johannes Uitenbogaert